

Berichten

Maranathakerk Den Haag / Mei-Juni 2026
53ste Jaargang nummer 5

Actuele informatie: maranathakerkdenhaag.nl

Gemeentereisje naar Gouda, stad van kazen en gebrandschilderde ramen



Op zaterdag 13 juni 2026 willen we vanuit de Maranathakerk een gemeentereisje maken naar Gouda, de stad van kazen, gebrandschilderde ramen en stroopwafels. Niet zo ver dus als de andere tripjes die we hebben gemaakt, maar zeker

de moeite waard.

We vertrekken om 9.30 uur bij de Maranathakerk. In de ochtend bezoeken we de vermaarde Sint Janskerk met zijn glas-inloodramen, waar we een rondleiding krijgen. We lunchen bij Brownies en Downies. 's Middags kunnen we Museum Gouda bezoeken. Daar is veel te zien! Blikvanger is momenteel de expositie 'Geloof', met veertig kunstwerken uit het Rijksmuseum en samengesteld door drie bekende schrijvers. Thema is: 'Wat geeft ons houvast in roerige tijden?' Lekker over de markt slenteren of een terrasje pakken kan natuurlijk ook. Rond 17.30 uur zijn we terug in Den Haag.

De kosten zijn dit jaar wat hoger dan in voorgaande jaren, omdat we de kosten van de busreis deels meebegroten. In totaal is het 45 euro per persoon. Over te maken op rekeningnummer NL36 TRIO 0390 4703 68 t.n.v. F. van der Wal. Als het bedrag een probleem is, geef dat dan gerust aan. Dan kijken we naar wat wel haalbaar is.

Ga je mee? Geef je op via de lijst in de hal. Of stuur een mail naar frouckje@gmail.com. Laat weten of je een Museumkaart of VriendenLoterijpas hebt. (fvdw)

Jubileumconcert: Mary Beuk begon twintig jaar geleden met 'muzikale buurtkoffie'



Het Haags muziektrio 'Fleur de salon' onder leiding van Ernst Stolz speelt woensdag 6 mei van 10 tot 12 uur op het maandelijkse koffieconcert Weense salonmuziek, muziek met een folkloristisch tintje en nostalgische melodieën. De koffie

(met koekje) is gratis. Er gaat een mandje rond voor een vrijwillige bijdrage.

Dit concert is een jubileumuitvoering. Het is deze maand twintig jaar geleden dat Mary Beuk de 'muzikale buurtkoffie' voor het eerst organiseerde. Iedere eerste woensdag van de maand is er sindsdien in de Maranathakerk een koffieconcert. Mary Beuk vertelt dat ze samen met de toenmalige diaconaal werker van de Maranathakerk, Idelette Nutma, de koffieconcerten heeft bedacht. Een bevriende pianiste die nog regelmatig optreedt, Loes van Hemert, verzorgde de eerste uitvoering. Mary Beuk bekijkt de wegens verhuur noodzakelijke verhuizing van de concerten van de gemeentezaal naar de kerkzaal met gemengde gevoelens. De musici roemen de geweldige akoestiek in de kerk. Sommige bezoekers missen echter de

intieme sfeer van de gemeentezaal. Gelukkig bieden de twee pauzes alle gelegenheid om onderling even bij te praten. Woensdag 3 juni komt een bekende concertpianist naar de Maranathakerk. Het is René Rakier (90) uit Scheveningen, die in zijn werkzame leven een vermaard organist, pianist, componist en muziekhistoricus was. (jg)

Verwantschap Maranathakerk en Vredeskerkje leidt tot kanselruil met ds. Engele Wijnsma



Eind juni is ds. Engele Wijnsma gastvoorganger in de Maranathakerk. Hij is predikant van de protestantse Ruïnekerk in Bergen (NH). In die hoedanigheid is hij betrokken bij het Vredeskerkje in Bergen aan Zee, dat

tijdens het gemeentereisje van 2024 werd bezocht.

Het Vredeskerkje van Bergen aan Zee (foto) en de Maranathakerk hebben iets met elkaar gemeen. Beide kerken dragen het stempel van een lange oorlog. Het Vredeskerkje uit 1918, als oecumenische kerk gesticht door een particulier uit Bergen, is bedoeld als teken tegen de verschrikkingen van de Eerste Wereldoorlog, terwijl de Maranathakerk uit 1949 door haar ligging op het terrein van de Atlantikwall met de Tweede Wereldoorlog is verbonden.



Zo ontstond het idee een kanselruil te organiseren. Op zondag 28 juni gaat ds. Engele Wijnsma (foto) voor in de Maranathakerk. Op zondag 12 juni ga ik voor in het Vredeskerkje van Bergen aan Zee. In die dienst bespeelt Jan Goossensen, die al vele jaren aan de zomerse kerkdiensten in Bergen aan Zee meewerkt, het orgel.

Ds. Mark van der Laan

Dertig kerken uit Haagse regio vieren samen Hemelvaart in Grote Kerk, 14 mei

Op Hemelvaartsdag houdt het Missionair Platform Den Haag in samenwerking met zo'n dertig kerken uit de regio Den Haag een interculturele kerkelijke viering. Net als voorgaande jaren wordt de dienst gehouden in De Grote of Sint Jacobskerk in het centrum van Den Haag. Iedereen is welkom om het feest van Hemelvaart op donderdag 14 mei mee te vieren. De dienst begint om 10:30 uur. Het thema is: 'Samen één in geloof'. Spreker tijdens de dienst is voorganger Sam Nanhu van buurtkerk De Rank én Baptistengemeente Scheveningen. De muzikale medewerking wordt verleend door een band uit de Ichtuskerk in Scheveningen en organist Danny Spaans. Voor kinderen is er een kindermoment en een werkblad dat ze tijdens de dienst kunnen maken. Na afloop is er tijd om elkaar te ontmoeten en na te praten. Koffie, thee en koek staan klaar. Neem voor vragen gerust contact op met Frouckje van der Wal (frouckje@gmail.com of 06-30281863), zij is coördinator van het Missionair Platform en is in die hoedanigheid bij de organisatie van deze kerkdienst betrokken. (mvdI)

Bijbelkring over bekende brief van Paulus, die mogelijk oeroud lied citeert

Op 13 mei en 10 juni komt de Bijbelkring weer samen (aanvang 20 uur). We beginnen met een nieuwe serie over de brief van Paulus aan de Filippenzen. In vier bijeenkomsten lezen we deze brief van Paulus, die tot de oudste geschriften van het Nieuwe Testament behoort. Paulus heeft deze brief ergens tussen het jaar 55 en 60 geschreven. Een bekend gedeelte uit deze brief is de zogenoemde 'lofzang op Christus' uit Filippenzen 2: 6-11:

Kerkdiensten mei-juni 2026

Diensten op zondag beginnen om 10.30 uur.

Zondag 26 april	ds. Ad Alblas, Leiden
Zondag 3 mei	ds. Mark van der Laan S&T
Zondag 10 mei	ds. Erika van Gemenen
Zondag 17 mei	ds. Robert Jan Bakker, Amsterdam
Zondag 24 mei Pinksteren	ds. Mark van der Laan
Zondag 31 mei	ds. Ad Alblas, Leiden
Zondag 7 juni	ds. Mark van der Laan S&T
Zondag 14 juni	ds. Mirjam Elbers, met Musica Poëtica
Zondag 21 juni	ds. Mark van der Laan
Zondag 28 juni	ds. Engele Wijnsma, Bergen (NH)

'Hij, die de gestalte van God had, maakte er geen aanspraak op aan God gelijk te zijn, maar deed afstand van zijn positie en nam de gestalte aan van een dienaar. Hij werd gelijk aan de mensen, en als mens verschenen heeft Hij zich vernederd en werd gehoorzaam tot in de dood – de dood aan het kruis.

Daarom heeft God Hem hoog verheven en Hem de naam geschonken die elke naam te boven gaat, opdat in de naam van Jezus elke knie zich zal buigen, in de hemel, op de aarde en onder de aarde, en elke tong zal belijden: 'Jezus Christus is Heer,' tot eer van God, de Vader'.

Men vermoedt dat Paulus hier een lied citeert dat tijdens samenkomsten van de nog prille christelijke gemeenschappen gezongen werd. Dat zou betekenen dat het hier om een oeroude christelijke tekst gaat. Op 13 mei lezen we Filippenzen 1, op 10 juni lezen we Filippenzen 2. Elke bijeenkomst is apart te bezoeken, u bent van harte welkom bij deze kring.

Ds. Mark van der Laan

Veertigdagenproject *De weg van hoop* levert gevarieerde antwoorden op

In het Veertigdagenproject *De weg van hoop* werd er wekelijks in de kerkdienst een vraag gesteld die aansloot bij de inhoud van de verkondiging. Na de dienst kon een antwoord op een briefje worden geschreven, die in de koffer ging die in de Veertigdagentijd met ons meereisde. Er werden bijna zeventig briefjes ingevuld, een klein deel hiervan hangt op het prikbord in de hal de van kerk. Hierbij een korte impressie van enkele vragen en antwoorden die daarop gegeven zijn:

Wat zijn woorden die tot jou gesproken zijn en die je altijd bijgebleven zijn?

'Blijf (dichtbij) jezelf.'

'Je mag er zijn.'

'Bij jou kan ik altijd thuiskomen.'

Wat was voor jou een bevrijdende ervaring?

'De realisatie dat ik de dingen op mijn eigen manier en tempo mag doen.'

Wat is de beste manier van helpen?

'Luisteren en (door-)vragen.'

Ds. Mark van der Laan

Kleine gaven voedselbank niet langer welkom, minima krijgen pasje voor speciale winkels

Het inleveren van levensmiddelen voor de voedselbank door particulieren is per 9 april gestopt. Ook de bekende kist in de hal van de Maranathakerk is niet langer in gebruik. Voedselbank Haaglanden heeft een nieuwe weg ingeslagen. De oude uitdeelpunten, waar bezoekers een vast voedselpakket kregen, worden vervangen door speciale supermarkten, waar mensen met een minimum inkomen zelf hun boodschappen kunnen doen. Deze verandering heeft te maken met een terugloop van aangevoerde levensmiddelen door supermarkten (minder voedselverspilling), minder menskracht en stijgende kosten.

Programma op Dodenherdenking, 4 mei

Maandagavond 4 mei staat de Maranathakerk in het teken van de nationale Dodenherdenking. Er is in de vooravond een kort programma met muziek en declamatie. Alle bezoekers krijgen

een bloem met een kaartje om enkele persoonlijke gedachten op te schrijven. Aansluitend wandelen de deelnemers met elkaar naar het Haags Oorlogsmonument bij het Vredespaleis, waar om 20.00 uur het officiële stedelijke herdenkingsmoment is met muziek en twee minuten stilte is. De Maranathakerk is de Haagse 'vredeskerk', gebouwd op het terrein van de Atlantikwall. De kerk is mede-initiatiefnemer van de gemeentelijke fiets- en wandelroute langs het Haagse deel van de Atlantikwallroute. *Maandag 4 mei, verzamelen in de Maranathakerk om 18.45 uur.*

Inleveren goederen voor bazaar, 16 mei

U kunt zaterdag 16 mei van 10 tot 12 uur weer goederen inleveren voor de najaarsbazaar. Te denken valt aan goede kleding, boeken, klein huisraad, designspulletjes, keukengerei, schoenen, tassen, brocante, schilderijen, speelgoed etc. Geen meubels, loodzware tv's of oude computers. Er volgt nog één inleverdag, zaterdag 29 augustus.

Heeft u tussentijds een grote partij goederen of bent u niet in staat ze zelf te brengen? U kunt bellen of mailen om een afspraak te maken om deze goederen te laten ophalen. Contactpersoon is Henk Teutscher, tel. 0617563414, e-mail hj.teutscher7@gmail.com. Vraag: wilt u niet onaangekondigd dozen of zakken met bazaargoederen bij de voordeur zetten?

Musica Poëtica in kerkdienst 14 juni

Het Haags barokensemble Musica Poëtica onder leiding van Jörn Boysen verleent zijn medewerking aan de kerkdienst van 14 juni. Uitgevoerd wordt een cantate voor twee zangstemmen, twee violen en klavecimbel van G.F. Telemann, 'Das ist sein Gebot', TWV 1:189.

Opbrengst Vastenactie 4.300 euro

Op 15 april is op symbolische wijze het in de Maranathakerk bijeen gebrachte geldbedrag voor humanitaire hulp aan Oekraïne overgedragen aan Joris Bergsma, vertegenwoordiger van de Friese ridders. Deze vrijwilligers zorgen al jaren voor hulp. Het was een mooi bedrag van € 4.300. Zie: frieserijders.nl.

Colofon

Kerk en gemeentecentrum, 2e Sweelinckstraat 156, Den Haag

www.maranathakerkdenhaag.nl. T (070) 345 91 19

Koster-beheerder, centraal informatiepunt, zaalverhuur

Marian van Duijvenvoorde, tel. (070) 345 91 19

info@maranathakerkdenhaag.nl

Kerkenraad

Adrie Vrolijk, voorzitter@maranathakerkdenhaag.nl. T 06 45 47 62 18

Margreet de Pous, scriba@maranathakerkdenhaag.nl

Predikant

ds. Mark van der Laan. T. 06 20 82 19 82,

predikant@maranathakerkdenhaag.nl

Kerkmusicus

Andries Bogerd, organist@maranathakerkdenhaag.nl. T 06 44 41 82 55

Ledenadministratie

Marco Kortleve, ledenadministratie@maranathakerkdenhaag.nl

Kerkrentmeesters

Carolien Gijsbers, kerkrentmeesters@maranathakerkdenhaag.nl

Penningmeester

Helga Vermaas, penningmeester@maranathakerkdenhaag.nl

Diaconie

Adrie Vrolijk, diaconie@maranathakerkdenhaag.nl. T 06 45 47 62 18

'Omzien naar elkaar', Sietske Oosterheert. T. (070) 323 91 89

Autodienst

Menno Horning, autodienst@maranathakerkdenhaag.nl

T 06 20 72 00 83.

Publiciteit en Berichten

Jan Goossensen, publiciteit@maranathakerkdenhaag.nl.

Bankrekeningnummers

NL21 INGB 0000 5830 00

PGG Maranathakerk, ook voor bijdragen kerkmuziek

NL52 INGB 0000 3125 88

Diaconie Maranathakerk

NL94 INGB 0009 6853 30

Stichting Steunfonds Maranathakerk

Veilig in de kerk, vertrouwenspersonen PKN Den Haag

Marijke Mootz, (070) 20 55 641