

# Berichten

Maranathakerk Den Haag / Januari 2026  
53ste Jaargang nummer 1

Actuele informatie: maranathakerkdenhaag.nl

## Met klanken van Die Haghe Operettespelers vrolijk het nieuwe jaar in



Het maandelijksse koffieconcert in de Maranathakerk is in januari een gezellig nieuwjaarsoptreden van Die Haghe Operettespelers. Een sprankelende gekostumeerde show van bekende stukken uit het gouden

repertoire van de klassieke operettewereld.

Woensdag 7 januari, 10-12 uur. Toegang vrij, collecte.

## Moet de gemeentemaaltijd vaker vegetarisch zijn? We zijn ten slotte een Groene Kerk

Het is inmiddels ruim een jaar geleden dat de gemeentemaaltijden weer werden opgestart. Inmiddels is het voor een mooi aantal mensen vaste prik om iedere tweede woensdag van de maand te komen eten in de Maranathakerk. In deze Berichten blikken we terug op de maaltijden en kijken we uiteraard vooruit naar weer een nieuw jaar samen eten. Want hoe gaat dat eigenlijk, zo'n maaltijd? Wat wordt er zoal gegeten? En hoe meld je je aan?

In augustus 2024 werd er proefgedraaid met één maaltijd om een maand later de draad serieus op te pakken. Nieuwe gezichten zochten samen met mensen die de maaltijden nog van eerder kenden naar een formule die goed werkt. Vrijwilligers van vroeger boden zich spontaan aan om hun oude taakjes weer op te pakken. En met nieuwe aanwas erbij ontstond een nieuw werkritme met veel oude rituelen erin verwerkt. Zo wordt er vanaf 17 uur een glaasje geschonken door Nelly met drankjes die door Tim worden klaargezet. Carolien beheert de kas, terwijl Frouckje ondertussen in de pannen roert en Frank de tafels dekt. Frank zorgt ook voor de afwas, steevast geholpen door Els. Gelukkig zijn er veel eters die na de maaltijd even helpen met afruimen. Zo maken vele handen licht werk.

Op het menu staat van alles; van Indische rijsttafel tot Hollandse stamppotten. Gelukkig denken de deelnemers van de maaltijden goed mee en krijgen we regelmatig tips of woorden we gewezen op aanbiedingen. Sommige mensen maken er zelfs een spelletje van te raden wat er op het menu staat: 'Ik zag dat de stamppotten bij de AH in de aanbieding zijn, eten we dat vandaag?' Ook aten we afgelopen jaar rond de vastentijd drie keer vegetarisch, waar niemand over klaagde. De hamvraag is dus of we dit misschien vaker moeten doen, aangezien we ook een Groene Kerk zijn. We horen graag uw gedachten hierover! Op woensdag 14 januari is de volgende maaltijd. Voor € 5,- kunt u meeeten. Aanmelden kan via de lijst in de hal of door te mailen naar frouckje@gmail.com.

Op de volgende dagen is er weer een gemeentemaaltijd: 14 januari, 11 februari, 11 maart.

*Frouckje van der Wal*

## Vijfde bijeenkomst Bonhoefferkring, 13 januari

Op dinsdag 13 januari (aanvang: 20.00 uur) is de vijfde bijeenkomst van de leeskring rond het boek Verantwoording van de Duitse theoloog Dietrich Bonhoeffer, die meewerkte aan het verzet tegen Hitler. Hij schreef deze tekst tijdens de jaarwisseling van 1942 naar 1943 om uit te leggen waarom hij in verzet kwam. Wat hij schreef is, in deze tijd onverminderd actueel. We gebruiken voor deze kring het boek Dietrich Bonhoeffer, Waarom ik mij verzet. Met een essay van Kick Bras (Adveniat, 2025). In dit boek heeft Kick Bras een vertaling van

de Verantwoording van Bonhoeffer opgenomen, die vertaling lezen we in deze kring. Op 13 januari lezen en bespreken we de tekst van pp. 39-43 met de tussenkoppen 'Vertrouwen', 'Gevoel voor kwaliteit' en 'Medelijden'. In dit gedeelte van de tekst zegt Bonhoeffer o.m.: 'Wij zijn de Heer niet, maar instrumenten in de handen van de Heer van de geschiedenis.'

De overige data van deze kring zijn: 10 februari en 3 maart.

## Bijbelkring over 1 Samuel 1, 14 januari

Op woensdag 14 januari (aanvang 20.00 uur) starten we in de Bijbelkring met een korte serie over het Bijbelboek 1 Samuel. We beginnen bij het eerste hoofdstuk, waarin we lezen over een familie-intrige in huize Elkana, waarin de vrouwen Hanna en Peninna de hoofdrol spelen. Dit hoofdstuk loopt uit op de geboorte van Samuel, een kind waar Hanna vurig om gebeden had. Deze Samuel zal later in dit Bijbelboek David tot koning zalven.

*Ds. Mark van der Laan*

## Dankzij Adriaan Schuurman is Bonhoeffers lied 'Door goede machten' zingbaar geworden

Ieder jaar rond de jaarwisseling is het een goede gewoonte het beroemde lied van Dietrich Bonhoeffer te zingen, 'Door goede machten trouw en stil omgeven' (Lied 511). Het is het laatste gedicht dat de theoloog en verzetsstrijder eind 1944 schreef in de gevangenis in nazi-Duitsland. In de Maranathakerk zingen we het in de dienst van 28 december.

Onder de slechts tien gedichten die Bonhoeffer heeft nagelaten neemt 'Von guten Mächten treu und still umgeben' een bijzondere plaats in. Het heeft een strakkere poëtische vorm dan zijn eerdere gedichten. Voor liefhebbers: lange jambische versregels met vijf heffingen en omarmend rijm – een heel klassieke vorm die in het kerklied tamelijk zeldzaam is. Het lied is oorspronkelijk dan ook niet als kerklied bedoeld. Maar het is in vele talen vertaald en er zijn minstens vijftien melodieën voor geschreven. In Duitsland wordt veelal een populaire schlagerversie gezongen, te beluisteren op YouTube, op een melodie van Siegfried Fietz.

De Nederlandse vertaling is van Jan Willem Schulte Nordholt, die het gedicht uit eigener beweging vertaalde omdat ook hij, zo vertelde hij, in de oorlog gevangen heeft gezeten. De melodie in



het Nederlandse Liedboek is in 1968 gemaakt door Adriaan C. Schuurman (foto), de eerste kerkmusicus van de Maranathakerk. Schuurman staat bekend om zijn krachtige, eigenzinnige melodieën, die afwijken van het gebruikelijke, meer sobere lied-idiom in de jaren na de Tweede Wereldoorlog. De Ikon-radio heeft eind 1981 uitgebreid aandacht besteed aan het lied en aan de componist.

Schuurman vertelt in de uitzending aan Wim Kloppenburg: 'Het is geen tekst om even uit de losse pols een melodie bij te schrijven. Je moet eerst dat wat er gezegd wordt diep op je laten inwerken en je de omstandigheden proberen voor te stellen waarin deze man deze woorden schreef; en ook zijn naderende einde, wat hij toen nog niet wist, maar wel als een voortdurende dreiging gevoeld heeft. En dat hij dan toch eerst een gevoel van geborgenheid tot uitdrukking brengt, het omgeven zijn door de goede machten.' Op de vraag of Bonhoeffer het stadium van de kwade machten

## Activiteiten rond Kerst en Nieuwjaar

**21 december** 17 uur: Volkskerstzang, Haags Huisartsenkoor o.l.v. Bertie van Spronsen, Andries Bogerd, orgel. Toegang vrij, collecte.

**24 december** 19 uur: kerstspel 'Geen stille nacht', Bergkerk, Daal en Bergselaan 50a. Voor kinderen en hun (groot)ouders.

**25 december** 10.30 uur: feestelijke kerstviering voor jong en oud, met cantorij o.l.v. Andries Bogerd. Voorganger ds. Mark van der Laan.

**4 januari:** na de kerkdienst (ds. David Schiethart) nieuwjaarstoest.

**11 januari:** kerkdienst, voorganger ds. Mark van der Laan. Aansluitend bij de koffie informatie over de begroting van 2026.

## Kerkdiensten januari 2026

Diensten beginnen om 10.30 uur.

**Zondag 28 december**

ds. Bert Kuipers

**Zondag 4 januari**

ds. David Schiethart, S & T

**Zondag 11 januari**

ds. Mark van der Laan

**Zondag 18 januari**

ds. Rob van Essen

**Zondag 25 januari**

ds. Renske Oldenboom

op dat moment voorbij is, zegt Schuurman: 'Hij zou dat zelf, denk ik, nooit zo hebben toegegeven, maar hij was inderdaad op dat ogenblik daar bovenuit, en hij heeft vanuit het centrum van zijn zieleleven, waar hij zich op terugtrok, deze sublieme woorden kunnen schrijven, vanuit een vrede "wonderlijk en klaar", de vrede die alle verstand te boven gaat.'

Over de melodie zegt Schuurman dat hij 'tamelijk intuïtief' is begonnen. 'Maar toch ook wel in het bewustzijn dat een melodie bij zo'n lied heel eenvoudig moet zijn, beperkt tot de grootste eenvoud die maar mogelijk is. Een melodie die niet haar kracht ontleent aan fleur en aan versiering maar alleen aan innerlijke kracht, als een beeld van deze man die bijna geen impulsen van buiten meer kon krijgen en aangewezen was op een innerlijk dat vol spanning en vol kracht was. De melodie moet dus enerzijds eenvoudig bezitten en anderzijds toch een spanning krijgen die de existentiële inhoud van de tekst recht doet.' (jg)

## Ook in 2026 klinken weer vijf cantates in een kerkdienst op zondagochtend



Ze zijn al vele jaren een begrip en horen bij het dna van de Maranathakerk: de bijzondere kerkdiensten op zondagochtend waarin een cantate wordt uitgevoerd. Niet alleen van Johann Sebastiaan Bach, maar ook van andere componisten. Uitvoerenden zijn zangers en instrumentalisten van het Haags barokensemble Musica Poëtica onder leiding van Jörn Boysen (foto).

In 2026 worden cantatediensten

gehouden op de volgende datums: 22 februari, 12 april, 14 juni, 25 oktober, 29 november.

## 'Is de Bijbel soms een moeilijk boek, dan kun je bij Mark op bezoek'

Op de jaarlijkse vrijwilligersborrel, op 22 november, verraste Els Goedhart alle aanwezigen met een gedicht. Het gedicht eindigde gezien de datum met een verwijzing naar Sinterklaas, maar daarvoor typeerde ze in persoonlijke bewoordingen het veelzijdige reilen en zeilen van de Maranathakerk in al haar geledingen. Reden om het hier af te drukken.

Vandaag zijn we bij elkaar om terug te kijken op het afgelopen jaar.

We kunnen rustig stellen dat de activiteiten nauwelijks zijn te tellen.

Want de Maranathakerk verzet bergen werk.

Men beschikt er over een organisatietalent dat z'n weerga niet kent.

Een van de toppers was de bazaar.

Zoiets is niet een, twee, drie klaar.

Een week lang van alles sorteren, boeken, brocante, kleren.

Tenslotte de verkoop, een heel karwei, maar me de opbrengst was men blij.

De lezingen van uiteenlopende aard zijn ook zeer de moeite waard.

De dagtocht naar Elburg was reuze fijn, ik was blij erbij te kunnen zijn.

Op de zondagmiddag is er soms muziek en dat trekt vaak veel publiek.

Elke woensdag staat de koffie klaar,

heeft men het gezellig met elkaar.

Maar 't hoogtepunt is toch de zondagmorgen, even geen dagelijkse zorgen.

Schitterende preken

waar je iets van op kunt steken.

Het orgelspel, een psalm, een lied, alsof je een stukje van de hemel ziet.

Is de Bijbel soms een moeilijk boek

dan kun je bij Mark op bezoek.

Regelmatig tracht hij uit te leggen

wat de Bijbel ons wil zeggen.

Tot slot een presentje van de Sint

omdat hij jullie zo geweldig vindt!

*Els Goedhart*

## Friese Rijders blij met bijdrage Maranathakerk, volgende bazaar is op 4 en 5 september



Dit jaar is de keuze voor het goede doel voor de bazaar gevallen op de Friese Rijders. Ze kregen daarmee 1.000 euro uit de totale bazaaropbrengst van € 13.731,52. Het is een Friese vrijwilligersorganisatie, die vanuit Ureterp (bij Drachten) al sinds het begin van de oorlog in Oekraïne

hulpgoederen verzamelt en vervoert naar Oekraïne. Bij dit werk zijn ook veel Oekraïense vrijwilligers betrokken. Het werk voorziet in een enorme behoefte. Oekraïne gaat de vierde oorlogswinter in. De omstandigheden zijn zwaar en hulp is harder nodig dan ooit.

Met de bijdragen die de Friese Rijders krijgen, komen hulpgoederen snel op de plek waar ze het meest nodig zijn. Elke euro is welkom. Het doel is om 250.000 mensen per jaar te helpen. De organisatie is een ANBI-stichting, zodat giften aftrekbaar zijn voor de inkomstenbelasting. Meer informatie kunt u vinden op hun website: <https://www.frieserijders.nl>. Ze doen fantastisch werk en ze waren heel blij met onze bijdrage.

De volgende bazaar zal plaatsvinden op vrijdag 4 en zaterdag 5 september 2026.

## Colofon

**Kerk en gemeentecentrum, 2e Sweelinckstraat 156, Den Haag**

[www.maranathakerkdenhaag.nl](http://www.maranathakerkdenhaag.nl). T (070) 345 91 19

**Koster-beheerder, centraal informatiepunt, zaalverhuur**

Marian van Duijvenvoorde, tel. (070) 345 91 19

[info@maranathakerkdenhaag.nl](mailto:info@maranathakerkdenhaag.nl)

**Kerkenraad**

Adrie Vrolijk, voorzitter@maranathakerkdenhaag.nl. T 06 45 47 62 18

Margreet de Pous, scriba@maranathakerkdenhaag.nl

**Predikant**

ds. Mark van der Laan. T. 06 20 82 19 82,

[predikant@maranathakerkdenhaag.nl](mailto:predikant@maranathakerkdenhaag.nl)

**Kerkmusicus**

Andries Bogerd, organist@maranathakerkdenhaag.nl. T 06 44 41 82 55

**Ledenadministratie**

Marco Kortleve, ledenadministratie@maranathakerkdenhaag.nl

**Kerkrentmeesters**

Carolien Gijsbers, kerkrentmeesters@maranathakerkdenhaag.nl

**Penningmeester**

Helga Vermaas, penningmeester@maranathakerkdenhaag.nl

**Diaconie**

Adrie Vrolijk, diaconie@maranathakerkdenhaag.nl. T 06 45 47 62 18

'Omzien naar elkaar', Sietske Oosterheert. T. (070) 323 91 89

**Autodienst**

Menno Horning, autodienst@maranathakerkdenhaag.nl

T 06 20 72 00 83.

**Publiciteit en Berichten**

Jan Goossensen, publiciteit@maranathakerkdenhaag.nl.

**Bankrekeningnummers**

NL21 INGB 0000 5830 00

PGG Maranathakerk, ook voor bijdragen kerkmuziek

NL52 INGB 0000 3125 88

Diaconie Maranathakerk

NL94 INGB 0009 6853 30

Stichting Steunfonds Maranathakerk

**Veilig in de kerk, vertrouwenspersonen PKN Den Haag**

Marijke Mootz, (070) 20 55 641