

Berichten

Maranathakerk Den Haag / Oktober 2024

51ste Jaargang nummer 8

Actuele informatie: maranathakerkdenhaag.nl

Fitness op zondagmorgen brengt stilgevallen orgel tot leven

Aan de vele bestaande taken bij de zondagse viering is een nieuwe toegevoegd, die van orgeltrapper ofwel calcant. De motor van het windwerk heeft onlangs begeven. Geen nood, de blaasbalg in het orgel kan ook voetmatig worden bediend. Het orgel in onze kerk is hiertoe aan de achterzijde uitgerust met twee pedalen. In een gelijkmatig en rustig tempo moeten de pedalen op en neer worden bewogen. Genoeg om het goed warm te krijgen, want ook de warmte van de bazaar dagen hangt nog op de orgelzolder. De eerste oproep voor de vacature van orgeltrapper leverde twee kandidaten op. Die kunnen gelijk aan de slag. Twee in één: fitness gecombineerd met voedsel voor de ziel. De orgeltrappers wisselen elkaar af, elkaar koelte toewuivend met een van de talrijke verhuisdozen.

Alles onder controle, zo lijkt het. Maar tijdens het slotlied gebeurt het. Een onheilspellend geluid klinkt. Eén van de riemen die de pedalen verbindt met de blaasbalg raakt los. Na enkele seconden valt het orgel stil. Zo niet de kerkgangers, die zingen stug door. Organist Andries snelt naar de vleugel voor in de kerk. Naadloos vermengt de gemeentezang zich met het spel op de vleugel. Dat zegt iets over de zangkwaliteit van de kerkgangers én het improvisatietalent van de organist. Als de riem weer vastzit en de motor het niet doet kan de fitness op zondagmorgen doorgaan.

Jorina van Bergen en Govert J. Lakerveld, orgeltrappers

Eerste 'groene zaterdag' 5 oktober, breed scala aan groene initiatieven

'Geloven in Groen' is een platform van groene kerken en werkgroepen in Den Haag e.o. De Groene Maranathakerk neemt actief deel.

Op zaterdag 5 oktober wordt het eerste 'Haagse Groene Inspiratie Pad' gehouden. Laat je verrassen door verschillende groene initiatieven in Den Haag. Bezoek heel diverse locaties in de stad met elk een eigen programma. We starten om 11.00 uur in de Tuin van Geloven bij het stadsklooster (Westeinde 101) met een feestelijke opening. Om 15.00 uur sluiten we de dag af in de Stadsoase Spinozahof (Repelaerstraat 61, Centrum, achter het Groenewegje) met een uitwisseling van ervaringen en ideeën en biologische hapjes en drankjes.

Meer informatie: oecumenedenhaag.nl/geloven-in-groen. Of zie het affiche in de kerk.

Dienst in Vieren op zondag 6 oktober

Op zondag 6 oktober vindt er een Dienst in Vieren plaats, een in de geschiedenis van de Maranathakerk vertrouwd concept. Bij binnenkomst kunt u kiezen uit vier workshops. Na afloop van de workshops komt iedereen in de kerkzaal samen voor een korte afsluitende viering. Het thema van deze Dienst in Vieren is het Avondmaal. U kunt kiezen voor de volgende workshops:

- Een gesprek o.l.v. Jorina van Bergen over het bakken van zuurdesembrood. Een zuurdesembrood maken kost tijd, Jorina legt uit hoe dit in zijn werk gaat en welke stappen je moet doorlopen. Daarbij zal ook iets verteld worden over de symbolische betekenis van zuurdesem in de Bijbel. Locatie: de Voorhof.
- Een gelegenhedscantorij o.l.v. Andries Bogerd studeert het Avondmaalslied 'Ziel, mijn ziel, aanvaard uw luister' in. Dit is lied 376 uit het Liedboek, een eeuwenoud meditatief kerklied ter voorbereiding op het Avondmaal. Locatie: de Tuinzaal.
- Het versieren van een Avondmaalstafelkleed o.l.v. Elize Willebrands; een activiteit die bijvoorbeeld voor de kinderen leuk

is om te doen, maar iedereen is van harte welkom om in deze workshop creatief bezig te zijn. Locatie: de kerkzaal.

- Een gesprek o.l.v. Mark van der Laan over de wijze waarop in vroegchristelijke gemeenschappen het Avondmaal werd gevierd en hoezeer dit verschilt van hoe in de eeuwen daarna het Avondmaal in kerken wordt gevierd. Kortom: we duiken in de geschiedenis van het Avondmaal in het Christendom. Locatie: de gemeentenzaal.

Na deze workshops sluiten we af met een korte en eenvoudige Avondmaalsviering in de kerkzaal. Daarbij gebruiken we zuurdesembrood dat Jorina gebakken heeft, ondersteunt de gelegenhedscantorij ons bij het zingen van lied 376 en siert het versierde Avondmaalstafelkleed de tafel. Weet u van harte welkom bij deze bijzondere dienst!

Gedachtenis Johanna Reinsma

Op 24 augustus j.l. is Johanna Reinsma-Bredewout op 84-jarige leeftijd overleden. Zij was weduwe van Bob Reinsma. Boven de rouwkaart staan de woorden van Kolossenzen 3:15: 'Laat in uw hart de vrede van Christus heersen, want daartoe bent u geroepen als de leden van één lichaam. Wees ook dankbaar.' Dit was destijds de trouwtekst van Johanna en Bob. Johanna had een lange geschiedenis met de Maranathakerk. Ze was vele jaren als diaken actief in de kerkenraad, bij de jaarlijkse bazaar maakte ze jarenlang deel uit van de keukenploeg en ze was ook jarenlang betrokken bij de gemeentemaaltijden in de kerk. Zo heeft ze veel voor onze gemeenschap betekend. Haar gezondheid werd de afgelopen jaren kwetsbaar, maar haar verbondenheid met de gemeenschap van de Maranathakerk bleef tot het einde toe bestaan. Ze bleef zeer geïnteresseerd in het wel en wee van de mensen die zij nog kende en in het afgelopen jaar heeft ze de kerk nog enkele keren bezocht. In de dankdienst lazen we de woorden van de Bergrede uit Matteüs 5, woorden die gekenmerkt worden door een grote omkering:

'Gelukkig wie hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden

Gelukkig de vredestichters, want zij zullen kinderen van God genoemd worden.'

De door Johanna zeer gewaardeerde ds. Wim van der Zee verwoordde de oproep die van deze woorden uitgaat treffend in een lied dat we nog regelmatig in de Maranathakerk zingen:

'Wat vraagt de Heer nog meer van ons dan dat wij recht doen en trouw zijn en wandelen op zijn weg?'

'Wat vraagt de aarde meer van ons dan dat wij dienen en hoeden als mensen naar Gods beeld?'

Haar kinderen, kleinkinderen en haar verdere familie zullen haar intens missen. We vertrouwen hen toe aan Gods trouw; dat zij zich getroost mogen weten op de weg die zij nu zonder haar moeten gaan.

Gedachtenis Fien Bos

Op 9 september j.l. is Roelfina (Fien) Bos-Coumou op 87-jarige leeftijd overleden. Zij was weduwe van Jan Bos. Boven de rouwkaart staan de woorden: 'Maak je geen zorgen, Ik zorg voor jou.' Deze woorden vatten de boodschap van Matteüs 6: 25-29 samen, die we in de dankdienst lazen. Het zijn de bekende woorden over de vogels in de lucht en de lelies in het veld die er een teken van zijn dat we ons geen zorgen over ons leven hoeven maken. Zoals God voor de vogels en de lelies zorgt, zo zal Hij ook voor ons zorgen. Fien heeft Jan intens gemist in de afgelopen jaren. Tegelijkertijd was er ruimte om dankbaar te zijn voor het leven dat zij mochten delen. Die dierbare herinneringen gingen in de afgelopen jaren met haar mee. In die jaren ging Fien moedig haar weg, niet in de laatste plaats door de grote steun van haar familie. Ze voelde zich ook gedragen door het geloof en haar vertrouwen in de belofte van de Bijbel, de belofte die zo treffend verwoord wordt in de tekst op de rouwkaart: 'Maak je geen zorgen, Ik zorg voor jou'. We begonnen de dienst met het zingen van Psalm 139, de psalm waarin het wonder dat onze Hemelse Vader weet wat wij nodig hebben treffend wordt verwoord. Deze psalm geeft woorden aan wat soms tot eigen verrassing ontdekt kan worden: Gij zijt er, ook in de diepten van het leven. Gij zijt er... en kent mij, Gij doorgrondt mij....

Kerkdiensten oktober 2024

Diensten op zondag beginnen om 10.30 uur.

Zondag 29 september	ds. Ad Ablas, Leiden
Zondag 6 oktober	ds. Mark van der Laan. Dienst in vieren.
Zondag 13 oktober	ds. Rob van Essen.
Zondag 20 oktober	ds. Erika van Gernerden, Musica Poëtica
Zondag 27 oktober	ds. Renske Oldenboom, Delft

Tot het einde toe bleef Fien verbonden met die belofte en met onze gemeenschap. Aan die belofte vertrouwen wij ook haar familie toe, nu zij hun geliefde moeder, schoonmoeder en grootmoeder moeten missen.

Catechesetraject

Begin oktober start een catechesetraject voor wie zich wil oriënteren op het ontvangen van de doop en/of het doen van belijdenis. In zeven bijeenkomsten verdiepen we ons aan de hand van de tekst van de Apostolische Geloofsbelijdenis in de grondslagen van het christelijk geloof en de grondlijnen van de Bijbel. De groep bestaat momenteel uit ca. zes personen, het merendeel is qua leeftijd in de twintig. Geïnteresseerden kunnen contact met mij opnemen via tel. 06 20 82 19 82, of via e-mail predikant@maranathakerkdenhaag.nl.

Meeleeskring

Op 29 oktober is er weer een meeleeskring (15.00 uur). We lezen met elkaar alvast de tekst die de volgende zondag, 3 november, centraal zal staan en gaan hierover met elkaar in gesprek. Van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn.
ds. Mark van der Laan

Energietransitie op oor na gevild: Maranathakerk bijna van het gas af

In de afgelopen maanden is er hard gewerkt aan de isolatie van het gebouw. Eind augustus vond tenslotte de energietransitie plaats: vier warmtepompen werden verbonden met een buffervat met 4000 liter water dat met een temperatuur van 55 graden zorgt voor de centrale verwarming van het hele gebouw. De energie hiervoor wordt geleverd door 75 zonnepanelen, deels op het schuine dak van de kerk, deels op het dak van de tuinzaal. Batterijen voor opslag van de energie volgen binnenkort. Als ook het gasfornuis in de keuken is vervangen door een elektrisch fornuis zijn we volledig van het gas af.

We zijn dan in principe ook volledig in staat om zelf al onze eigen energie te produceren.

Bij aansluiting van de warmtepompen en een week later van de zonnepanelen op de meterkast werd duidelijk dat de grenzen van onze meterkast enigszins overschreden werden. De windmotor van het orgel viel uit en een week later ook het kastje van de kerkomroep (nodig voor de beelduitzendingen). De meterkast moet eerst worden aangepast, voordat de orgelwindmotor en het kerkomroepkastje opnieuw worden aangesloten. Tot die tijd wordt er geïmproviseerd. We proberen de hinder zoveel mogelijk te beperken. Ook de circulatiepompen van de cv bleken deels defect. Al met al zijn er hierdoor wel wat overschrijdingen van het budget.

Over allerlei aspecten van de energietransitie volgt nadere informatie op zaterdag 5 oktober in het kader van het Haags Groen Inspiratiepad (folders in de kerk). Van 12-15 uur wordt in drie blokken van een uur in de Maranathakerk informatie gegeven over onze ervaringen. Er is dan ook alle ruimte voor vragen.

Papoea (Indonesië): een vergeten crisis, voordracht door Madelyn van Rijckevorsel

De voormalige Nederlandse kolonie Nieuw Guinea maakt sinds 1962 deel uit van de republiek Indonesië. Maar hoe het sindsdien met de bevolking van dit immense gebied gaat, ontrekt zich grotendeels aan buitenlandse waarneming. Reizigers vertellen over grote aantallen binnenlandse vluchtelingen die in barre omstandigheden leven. Maar de Indonesische overheid weigert dit te erkennen. De Nederlands-Amerikaanse arts Madelyn van Rijckevorsel is kenner van

Papoea bij uitstek en heeft erover gepubliceerd. Ze spreekt van een 'crisis' in het gebied. Ze komt een middag vertellen over dit fascinerende en tegelijk onbekende deel van de Indonesische archipel.

Woensdag 16 oktober, 14.30-16.30 uur. Toegang vrij.

Harpiste Carla Bos met muzikale vertelling over markante vrouwen van weleer

De bekende harpiste Carla Bos geeft op zondag 27 oktober een vertel-concert. Ze brengt een programma onder de titel 'De cirkel is vierkant'. Daarin portretteert ze vier generaties markante vrouwen in haar familie en hun band met Den Haag.

Zondag 27 oktober, 17-18 uur. Toegang vrij, collecte bij de uitgang.

Lezing: theoloog Sam Janse legt de Bijbel naast actuele vragen over klimaatcrisis

Dr. Sam Janse is gepromoveerd theoloog, gelauwerd wetenschapper en publicist in publicatiebladen zoals dagblad *Trouw*. Eind oktober houdt hij een lezing in de Maranathakerk. Hij zegt: 'De laatste jaren ben ik betrokken geraakt bij de vragen van geloof en duurzaamheid. Vanuit mijn vakgebied heb ik onderzocht of de Bijbel een boodschap heeft voor onze tijd waarin we tegen de ecologische grenzen van onze wereldsamenleving zijn gebotst. De wereldwijde klimaatcrisis dwingt ons na te denken over onze levensstijl. Wat zijn de gevolgen van onze keuzes, hier en nu, dichtbij en ver weg? Welke rol spelen geld en bezit in ons leven? Wat vergt het vandaag om toegewijd te zijn aan God en onze naaste?' Sam Janse legt in zijn jongste boek *Toegewijd leven; over recht doen aan al wat leeft* de Bijbel naast de ecologische realiteit en helpt om over confronterende vragen met elkaar in gesprek te gaan. Het biedt volgens hem verrassende inzichten in veelal onbekende Bijbelgedeelten. In het boek, dat hij overigens samen met enkele andere auteurs schreef, staan vier trefwoorden centraal: brood, bezit, leven en toekomst. De auteurs haken aan bij het dagelijks leven van wonen en werken, dienen en delen, vieren en veranderen, verlangen en verwachten.

Woensdag 30 oktober, 20-22 uur. Toegang € 5.

Colofon

Kerk en gemeentecentrum, 2e Sweelinckstraat 156, Den Haag

www.maranathakerkdenhaag.nl. Tel. (070) 345 91 19

Koster-beheerder, centraal informatiepunt, zaalverhuur

Marian van Duijvenvoorde, tel. (070) 345 91 19

info@maranathakerkdenhaag.nl

Kerkenraad

Adrie Vrolijk, voorzitter@maranathakerkdenhaag.nl. Tel. 06 45 47 62 18

Erika van Gernerden, scriba@maranathakerkdenhaag.nl

Predikant

ds. Mark van der Laan. Tel. 06 20 82 19 82,

predikant@maranathakerkdenhaag.nl

Kerkmusicus

Andries Bogerd, bogerdandries@gmail.com. Tel. 06 44 41 82 55

Ledenadministratie

Marijke Bruggeman, ledenadministratie@maranathakerkdenhaag.nl

Kerkrentmeesters

Carolien Gijsbers, kerkrentmeesters@maranathakerkdenhaag.nl

Penningmeester

Helga Vermaas, penningmeester@maranathakerkdenhaag.nl

Diaconie

Adrie Vrolijk, diaconie@maranathakerkdenhaag.nl. Tel. 06 45 47 62 18

'Omzien naar elkaar', Sietske Oosterheert. Tel. (070) 323 91 89

Autodienst

Menno Horning, m.horning@hetnet.nl

Tel. 06 20 72 00 83.

Publiciteit en Berichten

Jan Goossensen, publiciteit@maranathakerkdenhaag.nl.

Bankrekeningnummers

NL21 INGB 0000 5830 00

PGG Maranathakerk, ook voor bijdragen kerkmuziek

NL52 INGB 0000 3125 88

Diaconie Maranathakerk

NL94 INGB 0009 6853 30

Stichting Steunfonds Maranathakerk

Veilig in de kerk, externe vertrouwenspersonen PKN Den Haag,

Marijke Mootz, (070) 3181610; Pieter Vos, (070) 318 1690