

Berichten

Maranathakerk Den Haag / Mei-juni 2024
51ste Jaargang nummer 5

Actuele informatie: maranathakerkdenhaag.nl

Zaterdag 18 mei jubileumfestival 'Maranathakerk 75 jaar'

De activiteiten voor het jubileumfeest van de Maranathakerk op zaterdag 18 mei, van 13 tot 18.30 uur, zijn in ontwikkeling. Op het programma voor jong en oud staan een fotospeurtocht, taalspelletjes, een pubquiz, concerten en een afsluitende borrel. Details volgen. Overkoepelend thema is 'de kracht van taal'.

'U troont op de lofzang en dat is geen kleinigheid'



Bert van Stam (foto links) heeft na zes jaar op zondag 21 april afscheid genomen als kerkmusicus. Hij was behalve organist ook componist en improvisator. Als componist heeft hij verscheidene voorspelen en liedbewerkingen uitgewerkt. Daarvan zijn recent drie bundels gedrukt

en uitgegeven, de Maranatha-koralen. Een exemplaar van deze boeken overhandigde hij, samen met een nieuw uitgegeven bundel van orgelmuziek van Adriaan C. Schuurman, de eerste musicus van de Maranathakerk, bij de koffie aan zijn opvolger Andries Bogerd.

Bert van Stam heeft meer nieuwe wegen bewandeld. Zo gaf hij een concert met orgelmuziek als begeleiding bij een klassieke stomme film, *The Kid van Chaplin*. Ook heeft hij samengewerkt met studenten compositie van het Koninklijk Conservatorium, die, geïnspireerd door Berts aanwijzingen, stukken hebben geschreven voor orgel. Op een concert heeft Bert deze werken uitgevoerd. Tenslotte heeft hij de aanzet gegeven voor een toekomstige restauratie van het orgel van de Maranathakerk.

In de voorbeden in de dienst schonk gemeentelid Lieuwe de Jong aandacht aan het vertrek van Bert van Stam en aan de komst van Andries Bogerd (foto), die even daarvoor door ds. Mark van der Laan was bevestigd. De Jong: 'O God, in woord en toon laat U soms even zien dat U er bent en dat grijpt ons aan. (...) Vele jaren heeft Bert met



veel kunde en muzikaliteit de lofzang gaande gehouden. Daar zijn we hem zeer dankbaar voor. (...) Nu mag Andries samen met onze gemeente de lofzang met veel liefde voor lied en literatuur gaande houden. Heer, sta hem daarin bij met uw zegen, want er staat in de Psalmen geschreven dat U troont op de lofzang en dat is geen kleinigheid.'

Namens de kerkenraad werden Bert en Andries bij de koffie feestelijk toegesproken. Daarna sloot de nestor van de Haagse organisten, Henk Lemckert, de rij. Hij memoreerde de prominente en creatieve kerkmusici die in de Maranathakerk hebben gewerkt. 'Dat schept verplichtingen', zei hij met een bemoedigende glimlach tegen zijn jonge collega. Andries Bogerd geeft een presentatieconcert op zondagmiddag 2 juni, van 17 tot 18 uur.

'Hartverwarmend, deze ontvangst in dit warme bad'

Ik ben Andries Bogerd, 21 jaar jong en sinds september woonachtig in Den Haag. Ik studeer hoofdvak orgel aan het Koninklijk Conservatorium te Den Haag bij Jos van der Kooy en daarnaast studeer ik kerkmuziek aan Codarts Hogeschool voor de Kunsten Rotterdam. In juni 2025 hoop ik beide studies af te ronden.

Voordat ik in Den Haag kwam wonen, woonde ik in Friesland. Mijn vader is predikant in Wouterswoude en zodoende heb ik daar bijna acht jaar gewoond. Op mijn vijftiende begon ik als kerkorganist in onze kerk, maar later op veel meer plekken, bijvoorbeeld in het Medisch Centrum Leeuwarden (MCL). Het was boeiend om in al deze verschillende gemeenten actief te zijn als organist, maar op een gegeven moment was ik toe aan een vaste plek. Een plek om mezelf verder te ontwikkelen. Ik werd geattendeerd op de vacature van kerkmusicus/organist in de Maranathakerk en ben dankbaar dat ik nu, enige maanden later, de nieuwe kerkmusicus van de Maranathakerk mag zijn. De intrededienst van afgelopen zondag (21 april) heb ik als een bijzondere dienst ervaren. De belofte die ik heb gedaan brengt een enorme verantwoordelijkheid met zich mee, waar ik me terdege van bewust ben. Ik kijk ernaar uit om samen met Mark van der Laan en gastpredikanten de muzikale traditie voort te zetten en verder vorm te geven.

Ik dank iedereen voor de hartelijke ontvangst, hartverwarmend! Ik ben ervan overtuigd dat ik me in dit warme bad snel thuis zal gaan voelen. Mocht u vragen of opmerkingen hebben, schroom dan niet om contact met mij op te nemen via telefoon, mail of gewoon op zondag in de kerk.

Andries Bogerd

Meeleeskring

Op 14 mei en 28 mei komen we weer samen voor de meeleeskring (aanvang 15.00 uur). We lezen die middagen de teksten die de zondag daarop centraal zullen staan. Samen lees je meer, daarom vind ik het fijn om een tekst gezamenlijk te lezen. Ieders perspectief is nodig om een tekst te verstaan. Van harte welkom om op deze dinsdagen gezamenlijk in de tekst van de eerstvolgende zondag te duiken.

Bijeenkomst gesprekskring over het Onze Vader

Op 15 mei en 12 juni vinden de vijfde en zesde bijeenkomst van de kring over het Onze Vader plaats. Op 15 mei staat de vijfde bede uit het Onze Vader centraal: Geef ons heden ons dagelijks brood. We zullen met elkaar spreken over de vreugde van brood als teken van al het goede dat God ons geeft en als beeld van goed samenleven. Op 12 juni staat de zesde bede centraal: Vergeef ons onze schulden gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. In die bijeenkomst zal het gaan over schuld én vergeving. Schuld, collectief en persoonlijk, doet iets met mensen. Vergeving bevrijdt van de macht die schuld over ons heeft. De bijeenkomsten zijn van 19.30 tot 21.00 uur. De bijeenkomsten vormen een serie, maar zijn ook prima afzonderlijk te bezoeken. Neem voor vragen gerust contact op via 06 2082 1982 of predikant@maranathakerkdenhaag.nl.

Zondag 19 mei: Pinksteren en jubileumdienst

Op zondag 19 mei is het dubbel feest: we vieren Pinksteren en het 75-jarig bestaan van de Maranathakerk. Het thema van dit jubileumjaar is taal en dat sluit mooi aan bij het Pinksterverhaal uit Handelingen 2. In dit hoofdstuk lezen we over de uitstorting van de heilige Geest over de leerlingen die in Jeruzalem verzameld zijn, waardoor mensen van verschillende volken hen allen in hun eigen taal horen spreken. Taal verbindt mensen. Wat het Pinksterverhaal ons leert, is dat de Geest daar aanwezig is waar mensen elkaar echt begrijpen. Tegelijkertijd betekent dit niet de terugkeer naar één taal (zie Genesis 11:1). De talen en verschillen tussen mensen worden gerespecteerd. Pinksteren overstijgt deze verschillen zonder mensen gelijkvormig te maken. Ook dit is een kenmerk van de Geest: mensen worden in hun individualiteit erkend en tot gemeenschap geïnspireerd. We zien uit naar een feestelijke jubileumviering.

Ds. Mark van der Laan

Kerkdiensten mei-juni 2024

Diensten op zondag beginnen om 10.30 uur.

Zondag 28 april	ds. Erika van Gernerden
Zondag 5 mei	ds. Bert Kuipers, Schrift en Tafel
Zondag 12 mei	ds. Renske Oldenboom
Zondag 19 mei	ds. Mark van der Laan, Pinksteren,
Zondag 26 mei	ds. Ad Alblas
Zondag 2 juni	ds. Mark van der Laan, Schrift en Tafel
Zondag 9 juni	ds. Jan Tom Schneider
Zondag 16 juni	ds. Robert Jan Bakker
Zondag 23 juni	ds. Bert Kuipers, cantatedienst
Zondag 30 juni	ds. Wilna Steenberg

Afwezigheid Mark van der Laan

Van 17 juni tot en met 5 juli is ds. Mark Van der Laan wegens vakantie afwezig. Bij dringende zaken vervangt ds. Jacob Korf hem. Tel.: 06 46 01 77 88, jacobkorf@ziggo.nl.

Koffieconcerten in mei en juni

Op de eerste woensdag van mei en juni is er weer een koffieconcert. Tijdstip: van 10 tot 12 uur.

Op 1 mei treedt de pianist Barthold van Riemsdijk op. Hij speelt meestal in cafés en op bruiloften en partijen. Hij brengt een gevarieerd programma oude stijl, met jazz-nummers uit de jaren twintig, afgewisseld met Franse chansons, blues en Nederlandse liedjes.

Op 5 juni komen 'Die Haghe Operette Spelers'. Ze vormen een vrolijk koor dat een compilatie brengt van liederen uit diverse operettes.

Dodenherdenking 4 mei: muziek en wandeling

Op de dag waarop de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog worden herdacht, zaterdag 4 mei, is de Maranathakerk 's avonds geopend. Er is een kort muzikaal programma. De bezoekers krijgen een bloem met een kaartje, waarop enkele gedachten kunnen worden geschreven. Daarna volgt een gezamenlijke wandeling naar het officiële Haagse oorlogsmonument bij het Vredespaleis. Om 20 uur is daar een officiële herdenkingsplechtigheid. Tijdens het aansluitende défilé kunnen de bloemen worden neergelegd (foto). Zaterdag 4 mei, om 18.45 uur verzamelen in de Maranathakerk.

Inleveren voor bazaar op zaterdag 25 mei

De komende inleverochtend voor goederen voor de bazaar heeft een andere datum gekregen. De datum is vervroegd van 8 juni naar zaterdag 25 mei, tussen 10 en 12 uur. De daaropvolgende inleverdata zijn de zaterdagen 24 en 31 augustus, ook tussen 10 en 12 uur. De bazaar is op vrijdag 6 en zaterdag 7 september.

Opgeven voor gemeentereisje op 8 juni

Belangstellenden voor het gemeentereisje op zaterdag 8 juni, kunnen zich nog opgeven. Dat kan op twee manieren: per e-mail, naar frouckje@gmail.com. Of via de intekenlijst in de hal. De kosten bedragen € 35 per persoon. U kunt dit bedrag overschrijven naar rekeningnummer NL94 INGB 0009 6853 30, ten name van de stichting Steunfonds Maranathakerk. Vermeld: gemeentereisje.

De reis gaat naar de Adelbert-abdij van Egmond (Noord-Holland) en het nabijgelegen Vredeskerkje in Bergen aan Zee. Vertrek: 09.00 uur. Terugkomst: 17.30 uur.

Concert harpiste Carla Bos

Harpiste Carla Bos geeft op zondag 30 juni een concert onder de titel 'De cirkel is vierkant'. Het programma, bestaande uit muziek afgewisseld met onderhoudende vertellingen, is gewijd aan 'markante vrouwen in mijn Haagse familie'. Van 17 tot 18 uur, toegang vrij met collecte bij de uitgang.

Opbrengst Vastenactie naar Aandachtscentrum

De vastenactie 2024 van de Maranathakerk heeft € 1.169,75 opgebracht. Het geld is overgemaakt naar het Oecumenisch Aandachtscentrum aan de Schoolstraat 18, tussen de Grote Markt en de Grote Kerk. Het Aandachtscentrum is een 'huiskamer in de stad', bestemd voor kwetsbare mensen.

COLUMN

De Maranathakerk is een volkskerk gebleven

Toen de Maranathakerk gebouwd werd, was een derde van de Nederlandse bevolking hervormd. Je had, in afnemende mate van betrokkenheid, belijdende, doop- en zelfs geboortelieden. De laatsten waren kinderen van wie de ouders nog gedoopt waren maar die zelf de kerk al lang hadden verlaten. Het grapje luidde dat alle Nederlanders hervormd waren, tot het tegendeel bleek. Niet iedere hervormde dacht hetzelfde. Daarvoor was een slimme, volgens sommigen 'luie' oplossing bedacht. Iedere stroming kreeg een eigen kamertje in de hervormde 'hotelkerk'. Zo liep je elkaar niet in de weg. Het was leven en laten leven, met alle voor- en nadelen van dien.

In de gereformeerde kerken, ontstaan als afscheidingen in de negentiende eeuw, lagen de verhoudingen anders. Gereformeerden, minder in aantal, waren actiever. Als emancipatiegroepering probeerden ze alle neuzen één kant op te krijgen en vooral te houden. Voor afwijkende meningen was geen ruimte. 'Zuiverheid' was de norm. Het resultaat was een reeks 'kwesties' in de hele twintigste eeuw, als pogingen de rijen gesloten te houden. Geelkerken (de sprekende slang in het paradijs), Schilder (afsplitsing van de 'vrijgemaakten'), Wiersinga (verzoening), Kuitert (ongeveer alles), Den Heyer (verzoening) – het zijn klinkende namen in de roerige gereformeerde historie. De eerste predikant van de Maranathakerk, Willem Aalders, was gereformeerd opgevoed maar is later hervormd geworden. Hij vertegenwoordigde het beste van twee werelden. Zelfs katholieke inzichten waren hem dierbaar. In feite beantwoordde hij aan de eisen die de negentiende-eeuwse theoloog Hoedemaker aan de hervormde kerk stelde. Je moet geen exclusieve vereniging van gelijkgezinden willen, vond hij, maar juist blij zijn met 'heel de kerk voor heel het volk'. Ook gewone mensen, 'Jan Rap en zijn maat', horen daarbij. Driekwart eeuw later mag de hervormde volkskerk dan getalsmatig verpulverd zijn, in kwalitatief opzicht lijkt mij de Maranathakerk een waardige eigentijdse variant. Noem tien mensen die exact hetzelfde denken of geloven – je zult ze met een lantaarntje moeten zoeken. De hotelkerk heeft de toekomst.

Jan Goossensen

Colofon

Kerk en gemeentecentrum, 2e Sweelinckstraat 156,
2517 HB Den Haag
www.maranathakerkdenhaag.nl. Tel. (070) 345 91 19

Predikant

ds. Mark van der Laan. Tel. 06 20 82 19 82,
predikant@maranathakerkdenhaag.nl

Koster, Centraal Informatiepunt en zaalverhuur

Marian van Duijvenvoorde, tel. (070) 345 91 19
info@maranathakerkdenhaag.nl

Ledenadministratie

Marijke Bruggeman, ledenadministratie@maranathakerkdenhaag.nl

Kerkenraad

Adrie Vrolijk, voorzitter@maranathakerkdenhaag.nl. Tel. 06 45 47 62 18
Erika van Gernerden, scriba@maranathakerkdenhaag.nl

Kerkmusicus

Andries Bogerd, bogerdandries@gmail.com. Tel. 06 44 41 82 55

Kerkrentmeesters

Carolien Gijsbers, kerkrentmeesters@maranathakerkdenhaag.nl

Penningmeester

Helga Vermaas, penningmeester@maranathakerkdenhaag.nl

Diaconie

Adrie Vrolijk, diaconie@maranathakerkdenhaag.nl. Tel. 06 45 47 62 18
'Omzien naar elkaar', Sietske Oosterheert. Tel. (070) 323 91 89

Autodienst

Menno Horning, m.horning@hetnet.nl
Tel. 06 20 72 00 83.

Publiciteit en Berichten

Jan Goossensen, publiciteit@maranathakerkdenhaag.nl.

Bankrekeningnummers

NL21 INGB 0000 5830 00

PGG Maranathakerk, ook voor bijdragen kerkmuziek

NL52 INGB 0000 3125 88

Diaconie Maranathakerk

NL94 INGB 0009 6853 30

Stichting Steunfonds Maranathakerk