

Voorbeden Maranathakerk 4 december 2022-12-03

God , de dagen worden korter, de nachten langer.

Buiten is het kouder en op deze nieuwe morgen zijn we weer bij elkaar gekomen om uw woorden die warmte geven te horen en liederen van hoop te zingen.

Na een drukke week willen wij graag tot rust komen en geïnspireerd raken.

We mogen in deze dienst voor de 2^{de} maal uitkijken naar de komst van het kerstkind en de verhalen die daarover gaan horen.

God, U bent groter dan ons hart, U bent de bron van ons bestaan en dat geeft rust. Geef ons dan uit uw bron kracht en wijsheid om vrijheid te vinden en ruimte te scheppen voor ons zoals we hier zijn en voor een samenleving waar we met eerbied met elkaar omgaan.

Het kerstkind, uw zoon heeft dat ons voorgeleefd.

Steun ons in de keuzes die daarvoor nodig zijn, zet ons op het juiste spoor voor een vreedzamere wereld.

Zo bidden wij, Heer hoor ons gebed.

God, we staan er niet alleen voor, wij zijn afhankelijk van elkaar, van relaties, familie en vrienden.

Mogen we niet te snel over elkaar oordelen, geef ons inlevingsvermogen zodat we elkaar niet wegzetten.

Maar dat wegzetten gebeurt toch zo ontzettend veel in onze wereld.

Daardoor gebeuren er onvergeeflijke dingen in conflicten en oorlogen.

We voelen ons er zo machteloos bij , zo kwaad en angstig.

Laten we niet onverschillig worden.

God, zet toch de leiders van de volken in, ja, zet ons allen in om vertegenwoordigers te worden van uw koninkrijk zodat niemand meer een wapen zal hanteren en dat de waardigheid eindelijk zal dagen en vaardig over mensen zal worden.

Zo bidden wij, Heer hoor ons gebed.

God, wij zijn dankbaar dat we er nog zijn.

Wij zijn dankbaar voor de vele goede en mooie dingen in het leven waar we van mogen genieten en blij van worden.

Alles in uw schepping is met zeer veel kunde bedekt. Het lijkt allemaal wel zo gewoon en vertrouwd maar dat is het zeer zeker niet als we opletten.

Houdt ons oog wakker zodat de verwondering in ons blijft en wij daardoor bewogen worden.

God, wij hebben ook persoonlijk zo onze vragen, verlangens en zorgen en verdriet over veel wat ons overkomt en in de greep houdt.

Veel willen wij tegen U zeggen en uitspreken en we zouden wel graag direct een antwoord van U willen horen omdat we veel dingen in ons leven niet begrijpen.

Maar die antwoorden komen niet zo direct, het lijkt wel of U er niet bent.

Waar bent u toch?

Maar U bent een goede pastor, en een goede pastor luistert steeds heel stil en met grote aandacht.

Wij kunnen heel ons hart bij U luchten en U valt ons helemaal niet in de rede en dat een heel leven lang.

Dat geeft vertrouwen en is bemoedigend.

Zo bidden wij, Heer hoor ons gebed.

Bidden we nu in stilte voor hen die ons gebed zo hard nodig hebben en er moed uit putten.

Zo bidden wij, Heer hoor ons gebed.

Bidden we het Onze Vader