

Berichten

Maranathakerk Den Haag / Oktober 2022

49ste Jaargang nummer 8

Actuele informatie: maranathakerkdenhaag.nl

Uit de kerkenraad: Beroep op Mark van der Laan, en wat verder volgt

In de gemeentevergadering van 11 september is van harte en unaniem ingestemd met de kandidaatstelling van de heer Mark van der Laan te Delft als nieuwe predikant van de Maranathakerk. Deze mooie uitkomst betekent dat we als wijkkerkenraad nu verder aan de slag kunnen met het uitbrengen van het beroep.

De invulling van de beroepsbrief vraagt een goede voorbereiding, het betreft immers een aanstelling van vijftig procent. Dat brengt met zich mee dat vooraf heldere en werkbare afspraken moeten worden gemaakt. Kort gezegd: wat gaat de nieuwe predikant doen en wat niet? Over die afspraken, vastgelegd in een werkplan, moet de classis, het regionale kerkbestuur van de PKN, zich nog buigen na het aannemen van het beroep door de kandidaat, om, met een mooi woord uit de Kerkorde 'approbatie' – goedkeuring – te kunnen verlenen. Er komt dus bij het uitbrengen van het beroep, en de afhandeling daarna, nog best wat kijken. *(Erika van Gemerden)*

'Ik werd getroffen door de schoonheid en eenvoud van het gebouw'



Het was een mooie ontmoeting, zondag 11 september, met Mark van der Laan, de te beroepen nieuwe predikant. Hij vertelde bij de koffie aan een aandachtig gehoor hoe hij enkele jaren geleden als

gastpredikant op zondagochtend met de Maranathakerk had kennis gemaakt.

Hij zei: 'Ik werd getroffen door de schoonheid van het gebouw. De eenvoud van de kerk, de prachtige witte absis met de lichtinval door het zijraam en het luiden van de kerkklok; het maakte dat ik mij in een kloosterkapel waande. De rust die in een kloosterkapel over mij heen komt, voelde ik hier ook. De doordachte en zorgvuldige liturgie hielp mij daarbij. Dat de ouderling van dienst het drempelgebed uitspreekt, maakte dat ik de rust kon vasthouden en vanuit deze rust aan de dienst kon beginnen. Het geheel maakte indruk op mij en sindsdien werd het een plek waar ik graag kom.'

Inmiddels heeft hij ook mensen leren kennen. 'Ik heb de gemeente van de Maranathakerk leren kennen als een warme, belangstellende en betrokken gemeenschap. Ik heb mij hier vanaf het begin welkom en op mijn gemak gevoeld.' Toen er een vacature kwam voor predikant, 'heb ik niet lang hoeven na te denken.'

De nieuwe predikant is 43 jaar en is in Friesland geboren als jongste in een gezin van drie kinderen. De familie komt uit Groningen. Hij woont in Delft en heeft een relatie met Frouckje van der Wal die in het Bezuidenhout in Den Haag woont en lid is van de Christus Triumfatorkerk. Na een studie communicatie is hij op latere leeftijd aan de Vrije Universiteit en de Protestantse Theologische Universiteit theologie en religiewetenschappen gaan studeren. Vervolgens heeft hij ook in Amsterdam de predikantsopleiding gedaan. Hij is eerst werkzaam geweest in

de communicatie (public relations en voorlichting). Zo is hij in Den Haag terecht gekomen, omdat hij een baan kreeg bij de christelijke zorgorganisatie Cardia. Later werd hij er geestelijk verzorger. Sinds 2016 is hij pastoraal werker in de Nieuwe Badkapel op Scheveningen.

Hij vertelde verder hoe hij het predikantschap voor zich ziet. Twee woorden noemde hij hierbij: inhoud en ontmoeting. 'Met elkaar terug naar de bron. De Bijbelse teksten met elkaar lezen en spellen, niet alleen op zondag, maar ook doordeweeks in bijvoorbeeld een meeleeskring. En mogelijkheden blijven creëren om als gemeenschap met elkaar te kunnen delen wat we geloven, van wat ons ten diepste inspireert en drijft; het delen van wat ons hoop geeft en van wat ons zorgen baart.' Mark van der Laan treedt aan in een, zoals hij het noemde, 'bewogen tijd met grote geopolitieke spanningen, een torenhoge inflatie en een ontregelende klimaatcrisis. Tegelijkertijd is er juist ook nu een voorzichtige herontdekking en herwaardering van Bijbelse teksten en de kerkelijke traditie waarneembaar, zeker bij jongere generaties. Vaak komt deze hernieuwde interesse voort uit een diep verlangen naar zingeving en bronnen waaruit je kunt putten in een veeleisend en onzeker bestaan.' Hij signaleerde 'een zorgelijke, maar ook een hoopvolle tijd, met kansen om als kerk een plaats te zijn waar die Bijbelse bronnen herontdekt kunnen worden.'

Hij besloot: 'Ik kijk er ontzettend naar uit om u te ontmoeten en nader te leren kennen.'

Even voorstellen: Henk Teutscher

'Met zorg en liefde voor elkaar kom je het verst'

Een serie korte portretten van mensen die gekozen hebben voor de Maranathakerk.



Henk Teutscher: 'Op mijn twaalfde maakte ik al kennis met de Maranathakerk. Toen ik bij een oom en tante in Amstelveen logeerde, zong daar op een zondag Adriaan Schuurman met zijn Maranathakerkkoor in de Kruiskerk.'

Na afloop ging bij hen thuis de muziek verder. Wat een plezier was dat. Die logeerpartij heeft diepe indruk op mij gemaakt. Ik hoor nog zijn zachte stem en zijn manier van spreken.

Zo'n tien jaar geleden ben ik in Den Haag komen wonen, ik hopte van kamer naar kamer. Ik zocht ook een kerk. Toen heb ik toevallig de Maranathakerk ontdekt. Ik liep er zo tegenaan. Het was een soort bevrijdend gevoel, herinner ik me. Het voelde aangenaam. Veel dingen in mijn leven die me belemmerden, die me als het ware in een klem hielden, losten vanzelf op. Ik kreeg nieuwe energie, een nieuwe kijk op het leven, waardoor de toekomst me weer toelachte. Hoe dat kwam? Door de hele sfeer die ik hier ervoer, de liturgie, de muziek, alles bracht me een geestelijke rust.

De verzelfstandiging van de Maranathakerk, na de moeizame jaren van Den Haag-West, heeft me geleerd dat je met de weg van de geleidelijkheid het verste komt. Mensen moeten zelf ontdekken dat een uitgestippelde koers toch niet de juiste is. Mijn geduld werd aanvankelijk flink op de proef gesteld – in het bedrijfsleven was ik gewend snel te handelen – maar de aangename warmte die ik hier ondervonden heb, heeft me ervan overtuigd dat je met zorg en liefde voor elkaar het verste komt. Ik gun iedere kerk een periode van bezinning waarin je met elkaar te rade gaat over de toekomst. Bij mij overheerst nu opluchting, blijdschap. Ik voel me thuis in deze levendige gemeente, waarin iedereen met al zijn en haar verschillen en eigenaardigheden zo mooi past als de stukjes van een legpuzzel. Hier kun je tot jezelf komen, zoals God ieder mens bedoeld heeft. Eigenlijk is de kerk nooit een doel, eerder een middel.'

Alle afleveringen van deze serie staan ook op de website.

Kerkdiensten oktober 2022

Diensten beginnen om 10.30 uur.

Zondag 25 sept	ds. Rob van Essen
Zondag 2 okt	ds. Marjanke van der Horst, S&T
Zondag 9 okt	ds. Rob van Essen
Zondag 16 okt	Mark van der Laan, met Bachcantate
Zondag 23 okt	ds. Robert Jan Bakker
Zondag 30 okt	ds. Renske Oldenboom

Bij de diensten in oktober

Op 2 oktober is ds. Marjanke van der Horst voorganger. Zij is gevangenispastor geweest in Breda, woont weer in Den Haag en was ook deze zomer al in de Maranathakerk.

Op 16 oktober is er een cantatedienst. Musica Poëtica onder leiding van Jörn Boysen voert met zangers en instrumentalisten een stuk van J.S. Bach uit, 'Widerstehe doch der Sünde', BWV 54.

Op 30 oktober maakt een nieuwe gastvoorganger haar opwachting, ds. Renske Oldenboom. Zij is verbonden aan de protestantse gemeente in Delft en werkt als studentenpastor aan de TU en de Delftse Hogeschool.

Vrijwillige krachten thema van nieuwe gemeentelunch

Na de kerkdienst op zondag 2 oktober wordt er een gemeentelunch gehouden. Dat is een nieuwe activiteit. Onder het genot van een smakelijk broodje is er gelegenheid om enkele onderwerpen te bespreken. Op de agenda staat onder andere het thema 'vrijwilligers'. Voor een handvol functies en werkzaamheden worden mensen gezocht.

Verder worden drie mensen in het zonnetje gezet die hun sporen in de Maranathakerk hebben verdiend en na vele jaren met hun werk zijn gestopt. Het zijn Siep de Vries, penningmeester van de diaconie, Karin van Beek, penningmeester van de kerkrentmeesters, en Ulco Klos, ledenadministrateur.

Wandeling op kerstavond, engelen en herders gevraagd

We zijn er al weer mee bezig: een kerstdienst voor jong en oud op kerstavond, zaterdag 24 december. Samen met de kindernevendienstleiding van de Bergkerk willen we geen 'gewone' kerkdienst, maar een sfeervolle lichtjesticht organiseren.

Vanuit de Maranathakerk begint en eindigt een wandeling door de wijk langs zeven verschillende tableaux vivants. De bezoekers krijgen een lichtje mee en komen al wandelend de onderdelen van het kerstverhaal als in een levend schilderij tegen. De tocht begint om 18 uur en zal tegen 21 uur eindigen. We zijn op zoek naar mensen die herders, soldaten, wijzen, engelen, Jozef, Maria, een herbergier, dan wel Herodes zouden willen uitbeelden. Lijkt het je leuk om hieraan mee te doen? Meld je dan aan! Dit kan natuurlijk op zondag door iemand van de kindernevendienst aan te spreken, of via e-mail: mmvanloenen@gmail.com. (Margreet van Loenen)

Pergola in de kerktuin met rozen en druiven

In de tuin van de kerk, tussen de tuinzaal en de kosterswoning, is deze zomer een fraaie pergola gebouwd. Een pergola is volgens Van Dale een groene open wandelgang, een lichte constructie begroeid met planten.

Onze pergola is met groot vakmanschap in elkaar gezet door Henk Teutscher, geassisteerd door Gerard de Jong. Marian van Duijvenvoorde heeft planten uitgekozen. De wandelgang krijgt een aankleding van klimrozen, druiven en winterjasmijn.

Rob van Essen over geloof in de grote stad

Rob van Essen, gepensioneerd Haags predikant en ook regelmatig gastvoorganger in de Maranathakerk, komt een

middag vertellen over zijn nieuwe boek, 'Toen was geloof niet meer gewoon'. Hij heeft altijd in grote steden gewerkt en heeft een uitgesproken visie op geloof en kerk in de eenentwintigste eeuw. Hij publiceert in verscheidene bladen en is ook redacteur en columnist van *Kerk in Den Haag*. In zijn boek overziet hij een tijdperk waarin geloof en kerk in de maatschappelijke realiteit van de westerse samenleving steeds meer terrein moeten prijsgeven. Tegelijk schrijft hij voor 'proefgelovigen en herintreders, die geloof in de stad een kans willen geven'.
Woensdag 19 oktober, 14.30 tot 16.30 uur. Toegang vrij.

Kwartet met klassiek concert

In de serie concerten op de late zondagmiddag is op 23 oktober klassieke muziek van verschillende componisten te beluisteren. De uitvoerenden zijn María Sánchez, cello, Noortje Zanen, viool, Arwen Bouw, altviool, en Clare Beesley, traverso. Het concert is van 17 tot 18 uur en de toegang is gratis.

Rampjaar 1672 en de moord op broers De Witt

Het is dit jaar een Haags en Nederlands herdenkingsjaar. In augustus 1672 werden de gebroeders Johan en Cornelis de Witt in het stadscentrum, waar nu de Plaats is, vermoord. Het was het 'rampjaar': de Republiek werd van alle kanten aangevallen. De uitdrukking luidde: Het land was reddeloos, de regenten waren radeloos en het volk was redeloos.

In het culturele en levensbeschouwelijke programma van de Maranathakerk is altijd aandacht voor historie in breed verband. De achtergronden van deze boeiende en tragische periode van de Nederlandse geschiedenis worden deze maand geschetst op een avond die verzorgd wordt door de Haagse historicus Ronald Prud'homme. Na zijn voordracht is er gelegenheid om met hem in gesprek te gaan.

Woensdag 26 oktober, 20-22 uur. Toegang € 5.

Opbrengst twee bazaars 2022 bij elkaar 15.200 euro

De grote najaarsbaasar van 2 en 3 september heeft netto 10.000 euro opgebracht. Samen met de opbrengst van de 'halve' baasar in april (ruim 5.200 euro) maakt dat dus een totaalbedrag van ruim 15.200 euro.

Colofon

Kerk en gemeentecentrum, 2e Sweelinckstraat 156,
2517 HB Den Haag
www.maranathakerkdenhaag.nl. Tel. (070) 345 91 19

Predikant: vacature.

Koster, Centraal Informatiepunt en zaalverhuur

Marian van Duijvenvoorde, tel. (070) 345 91 19
info@maranathakerkdenhaag.nl

Ledenadministratie

Marijke Bruggeman, ledenadministratie@maranathakerkdenhaag.nl

Kerkenraad

Adrie Vrolijk, voorzitter@maranathakerkdenhaag.nl. Tel. 06 45 47 62 18
Erika van Gemerden, scriba@maranathakerkdenhaag.nl

Kerkmusicus

Bert van Stam, organist@maranathakerkdenhaag.nl. Tel. 06 24 79 50 14

Kerkrentmeesters

Carolien Gijsbers, kerkrentmeesters@maranathakerkdenhaag.nl

Penningmeester

Helga Vermaas, penningmeester@maranathakerkdenhaag.nl

Diaconie

Adrie Vrolijk, diaconie@maranathakerkdenhaag.nl. Tel. 06 45 47 62 18
'Omzien naar elkaar', Sietske Oosterheert. Tel. (070) 323 91 89

Autodienst

Marja Korving, autodienst@maranathakerkdenhaag.nl. (070) 363 08 89

Berichten

Jan Goossensen, publiciteit@maranathakerkdenhaag.nl.

Bankrekeningnummers

NL21 INGB 0000 5830 00

(PGG Maranathakerk, ook voor bijdragen kerkmuziek)

NL52 INGB 0000 3125 88

Diaconie Maranathakerk

NL94 INGB 0009 6853 30

Stichting Steunfonds Maranathakerk