

Berichten

Maranathakerk Den Haag / November 2022
49ste Jaargang nummer 9

Actuele informatie: maranathakerkdenhaag.nl

Nieuwe predikant Mark van der Laan: 'Oude verhalen wachten op ontsleuteling'



Op 6 november word ik als predikant bevestigd en aan de Maranathakerk verbonden. Ik kijk uit naar een mooie en feestelijke dag voor de gemeente van de Maranathakerk en voor mijzelf. De intrededienst markeert voor mij het einde van een lange weg. Na een studie theologie heb ik negen jaar als geestelijk verzorger in de zorg gewerkt. In die jaren is mijn roeping verder gerijpt en werd de wens steeds groter om predikant te worden. Ik heb toen alsnog de predikantsopleiding gedaan en kreeg in 2016 de kans om in de Nieuwe Badkapel in Scheveningen de dynamiek van het werken in een kerkgemeenschap in allerlei

facetten te leren kennen.

Ik ben ernaartoe gegroeid om nu de Maranathakerk als predikant te gaan dienen. Daarbij zal ik keer op keer zoeken naar de verbinding tussen de Bijbelse verhalen en ons eigen leven. Want in die verhalen kan het ook gaan over ons geloof en onze vertwijfeling, onze hoop en onze vragen, onze vreugde en ons getob. Dat vraagt om een vertaalslag van eeuwenoude teksten, die als het ware ontsleuteld moeten worden. In de dertiende-eeuwse Pancratiuskerk van het Groningse Godlinze is een opvallend detail zichtbaar. Rechts boven de preekstoel zijn in het zwart een serie sleutelgaten geschilderd. Toen ik de kerk vorig jaar met een groep van de Nieuwe Badkapel bezocht, vertelde de gids dat deze sleutelgaten verwijzen naar de verkondiging als sleutel tot het verstaan van de Schriften.

'Verstaat Gij wat Gij leest?', vraagt Filippus in Handelingen 8 aan de Ethiopische 'kamerheer' die de profeet Jesaja aan het lezen was.

'Hoe zou dat kunnen als niemand mij uitleg geeft?', zegt de kamerheer treffend.

Zo hoop ik in de voetsporen van mijn voorgangers in de Maranathakerk de Bijbelse verhalen te ontsleutelen en in verbinding te brengen met ons leven en onze verhalen. Wanneer wij zo ons eigen leven leren verstaan in het licht van Gods verhaal met mensen, kan dat bevrijdend en helend zijn. Ik kijk er naar uit om als uw predikant bij te dragen aan de onderlinge ontmoeting rond dat wat ons inspireert en hoop geeft. Het begint ermee dat ik u allen leer kennen. Ik ken al veel gezichten, maar ik weet nog niet altijd de namen bij de gezichten. Ik hoop daar de komende tijd verandering in te brengen en vertrouwd te raken met uw verhalen.

Zondag 6 november markeert niet alleen het einde van een weg, het markeert ook het begin van een nieuwe weg. Het is een weg die ik met vreugde zal gaan.

Mark van der Laan

Foto: De sleutelgaten in de gewelfschilderingen in de Pancratiuskerk te Godlinze.

Even voorstellen: Harma van der Heide

'Ik zou graag een kerkdienst in het Nedersaksisch organiseren'

Een serie korte portretten van mensen die gekozen hebben voor de Maranathakerk.



Harma van der Heide:
'Ik ben bij de Maranathakerk gekomen toen de Bethelkapel sloot. Ik voelde me hier direct thuis: een warm bad. Er is oog voor nieuwelingen. Zo ben ik ook gezien. De

zondagse kerkdienst doet me goed. Ik kom altijd weer goedgemutst thuis.

Ik kom uit Hoogerkerk, Groningen. Op zondag met het hele gezin naar de gereformeerde kerk. Ik bewaar daar goede herinneringen aan. Twee kilometer lopen, bekenden die je tegen komt die de andere kant opgaan, en in de kerk de sfeer van muziek en zingen, pepermuntjes onder de preek. Ik kon goed stilzitten, kreeg daar zelfs complimenten voor. Ik heb op een meisjeskoor gezeten en rond mijn twintigste op een gospelkoor. Ik ben jurist geworden en heb aanvankelijk bij de overheid gewerkt: medewerker bezwaar en beroep bij de arbeidsvoorzieningsorganisatie (het huidige UWV), gerechtssecretaris bij de Haagse rechtbank, banen bij de Raad van State en de Centrale Raad van Beroep.

Twaalf jaar geleden ben ik sociaal advocaat geworden. Ik kom op voor mensen die het in het leven niet zo goed getroffen hebben. Dat heb ik van mijn ouders geleerd. Bij ons thuis leek het soms net een zoete inval. Helaas is de sociale advocatuur niet meer erg in trek. Studenten zoeken liever een baan met glamour aan de Amsterdamse Zuidas.

Ik houd van de Nedersaksische taal waarvan het Gronings onderdeel is. Andere accenten worden gesproken in Drenthe, Salland, Twente en de Achterhoek. Ieder mens komt ergens vandaan en waarom zou je dat niet laten horen? In emotionele momenten val je snel terug op je moedertaal. Om die reden zou ik in de Maranathakerk graag eens een Nedersaksische kerkdienst organiseren. Er wonen zoveel mensen uit Noord- en Oost-Nederland in deze regio. Ook onze nieuwe dominee. Dus wie weet.'

Nieuw: broek laten inkorten in buurt- en kerkhuis Bethel

Er zijn plannen om in het nieuwe jaar in buurt- en kerkhuis Bethel (Thomas Schwenckestraat) in het kader van de duurzame samenleving een 'repair café' op te zetten. Daar kunnen mensen terecht om bijvoorbeeld een elektrisch apparaat maar ook kleding te laten repareren.

Gezocht: handige vrijwilligers die een stekker of een computer kunnen repareren. Of die een rits kunnen vervangen of een broek kunnen inkorten.

Aanmelden bij Govert Lakerveld, Jan Kouwenberg (werkgroep groene kerk) of bij de diaconaal opbouwwerker Klaas Bruins (kbruins@stekdenhaag.nl).

Chris van Dam: Overheid is niet meer op voorhand te vertrouwen

De tekst van de lezing van Chris van Dam, onlangs gehouden in de Maranathakerk, is na te lezen op de website.

Hij analyseerde, als oud-politicus, de crisis in de rechtsstaat. Oftewel: wat is er voor nodig dat burgers weer vertrouwen krijgen in de overheid?

Van Dam was als Kamerlid de doortastende voorzitter van de parlementaire ondervragingscommissie in de zogeheten

Kerkdiensten november 2022

Diensten beginnen om 10.30 uur.

Zondag 30 okt	ds. Renske Oldenboom
Zondag 6 nov	16 u , bevestiging en intrede ds. Mark van der Laan
Zondag 13 nov	ds. Robert Jan Bakker
Zondag 20 nov	ds. Mark van der Laan, Eeuwigheidszondag
Zondag 27 nov	ds. Erika van Gemerden, Eerste Advent

toeslagenaffaire. De conclusie van de commissie is dat de rechtsstaat heeft gefaald.

In zijn lezing zei Van Dam onder andere: 'Ons bestuursrecht drijft op het axioma van 'de goede overheid'. De overheid dient het algemeen belang, is onafhankelijk, volgt de regels, is netjes. We zijn hier geen bananenrepubliek, wij zijn Nederland! Dat is het uitgangspunt. Maar mijn ervaring is inmiddels – zeker vanuit een perspectief van rechtsbescherming van burgers – dat de overheid niet meer op voorhand te vertrouwen is.'

Voor de volledige tekst: ga naar maranathakerkdenhaag.nl

Bij de diensten in november

Liturgisch gezien zijn de eerste drie zondagen van november de zondagen 'voleinding'. Het kerkelijk jaar loopt ten einde. Daarna begint de adventsperiode, de voorbereiding op Kerst.

Op 6 november is er 's middags om 16 uur de bevestigings- en intrededienst van ds. Mark van der Laan. Na afloop receptie. 's Ochtends is er geen dienst.

Op 20 november worden de overledenen in het afgelopen kerkelijk jaar herdacht.

Op 27 november begint het nieuwe kerkelijk jaar met de eerste adventszondag.

Folly Hemrica neemt afscheid met warme woorden en boek 'Lust voor het oog'

Op zondagochtend 23 oktober heeft de Maranathakerk afscheid genomen van ds. Folly Hemrica. Zij is een jaar interim-predikant geweest. Bij de koffie sprak kerkenraadsvoorzitter Adrie Vrolijk haar toe. Ze bedankte haar voor het vele werk dat ze heeft gedaan, ook al noopten persoonlijke omstandigheden ertoe het werk voortijdig neer te leggen. Met name op het gebied van pastoraat en bezoekwerk heeft ds. Hemrica de vrijwilligers waardevolle adviezen kunnen geven. Als dank ontving ze het koffietafelboek 'Een lust voor het oog', het fraaie boek van Monumentenzorg Den Haag over 25 mooie kerken in de residentie, met daarin ook een hoofdstuk over de Maranathakerk.

In haar dankwoord onderstreepte ds. Hemrica dat ze met plezier in de gemeente heeft gewerkt. Ze denkt met warmte terug aan de vele mensen die ze heeft leren kennen.

Ze besloot haar toespraak met de voordracht van een gedicht uit Afrika.

Wie alleen loopt raakt de weg kwijt

Wie alleen loopt raakt de weg kwijt,
alleen uit de gemeenschap komt de wijsheid.

Een hand alleen kan geen touw
om een bundel knopen

Wie alleen loopt raakt de weg kwijt -

Wie dan valt,
heeft niemand om haar op te helpen.

Wie dan schreeuwt,
heeft niemand die haar hoort.

Wie alleen loopt,
gaat zwaar gebukt onder haar last,
niemand deelt haar vreugde of verdriet.

Wie alleen loopt raakt de weg kwijt.

Ze heeft twee voeten,
ze heeft alleen maar twee armen,
Ze heeft maar twee ogen.

In de gemeenschap
heeft ieder duizenden handen,

heeft ieder duizenden voeten,
loopt niemand ooit alleen.

Patrice Kayo, Kameroen (bron onbekend)

Muziekdrama uit Oudheid, triomf voor de liefde

Vanmiddag is er een bijzondere uitvoering te zien en te horen van een bekend drama uit de klassieke Oudheid: het tragische liefdesverhaal van Orpheus en Eurydice.

Dit beroemde verhaal uit de wereldliteratuur is op muziek gezet door de Duitse achttiende-eeuwse componist Von Gluck. Hij was in zijn tijd een belangrijk operacomponist.

Het stuk Orfeo kent vier hoofdpersonages: Orpheus, Euridice, Amor en een koor, dat op de gebeurtenissen reflecteert. Het verhaal wordt vertolkt door een ensemble van Atelier Art&Muz Haaglanden, onder artistieke leiding van Helmi Verhoeven. Het bestaat voor deze gelegenheid uit een mini-instrumentaal ensemble, een mini-kamerkoor en drie vrouwen-solisten.

Zondag 20 november, 17-18 uur. Toegang gratis, collecte bij de uitgang.

Carolina Lenarduzzi over positie van katholieken in de Republiek

Direct na het uitbreken van de Tachtigjarige Oorlog in de zestiende eeuw werden de katholieke inwoners van de Republiek naar de zijlijn van de samenleving gedirigeerd. Het calvinisme werd de bevoorrechte godsdienst. De Leidse historicus Carolina Lenarduzzi heeft onderzocht hoe de katholieke minderheid toch op inventieve wijze haar geloof en cultuur levend hield, zowel in de privésfeer als in het publieke domein. Voordracht en gesprek met het publiek.

Woensdag 23 november, 14.30-16.30 uur. Toegang vrij.

Nieuwe kerkarchitectuur, zoektocht naar andere vormen

Een golf van vernieuwing trok na de Tweede Wereldoorlog door Europa. Ook de kerkarchitectuur sloeg nieuwe wegen in. Over deze zoektocht geeft de Haagse architect Gerrit van Es een lezing met beelden. Hij is geboeid door de wisselwerking tussen architectuur en spiritualiteit door de eeuwen heen.

Woensdag 30 november, 20 u. Toegang € 5.

Colofon

Kerk en gemeentecentrum, 2e Sweelinckstraat 156,

2517 HB Den Haag

www.maranathakerkdenhaag.nl. Tel. (070) 345 91 19

Predikant

ds. Mark van der Laan. Tel. 06 20 82 19 82, e-mail: laan801@gmail.com

Koster, Centraal Informatiepunt en zaalverhuur

Marian van Duijvenvoorde, tel. (070) 345 91 19

info@maranathakerkdenhaag.nl

Ledenadministratie

Marijke Bruggeman, ledenadministratie@maranathakerkdenhaag.nl

Kerkenraad

Adrie Vrolijk, voorzitter@maranathakerkdenhaag.nl. Tel. 06 45 47 62 18

Erika van Gemerden, scriba@maranathakerkdenhaag.nl

Kerkmusicus

Bert van Stam, organist@maranathakerkdenhaag.nl. Tel. 06 24 79 50 14

Kerkrentmeesters

Carolien Gijsbers, kerkrentmeesters@maranathakerkdenhaag.nl

Penningmeester

Helga Vermaas, penningmeester@maranathakerkdenhaag.nl

Diaconie

Adrie Vrolijk, diaconie@maranathakerkdenhaag.nl. Tel. 06 45 47 62 18

'Omzien naar elkaar', Sietske Oosterheert. Tel. (070) 323 91 89

Autodienst

Marja Korving, autodienst@maranathakerkdenhaag.nl. (070) 363 08 89

Berichten

Jan Goossensen, publiciteit@maranathakerkdenhaag.nl.

Bankrekeningnummers

NL21 INGB 0000 5830 00

(PGG Maranathakerk, ook voor bijdragen kerkmuziek)

NL52 INGB 0000 3125 88

Diaconie Maranathakerk

NL94 INGB 0009 6853 30

Stichting Steunfonds Maranathakerk