

Berichten

Maranathakerk Den Haag / Mei-Juni 2022

49ste Jaargang nummer 5

Actuele informatie: maranathakerkdenhaag.nl

Kerken Duinoord zoeken contact met Russische kerk

Al sinds het begin van de Russische invasie in Oekraïne wordt in Den Haag geprotesteerd bij het gebouw van de Russische ambassade aan de Andries Bickerweg. De hele dag is het er een komen en gaan van bezoekers. Een grote geel-blauwe vlag hangt als een zwijgend protest tussen de bomen. Mensen uit Haagse kerken verzamelen zich er, zo is afgesproken in het Haags Vredesberaad, dagelijks in de lunchpauze tussen half een en een uur. Soms staan ze zwijgend met het gezicht naar het grote, witte gebouw. Soms wordt een lied aangeheven.

Op een steenworp afstand van de ambassade bevindt zich het gebouw van de Haagse Russisch-Orthodoxe kerk. Het staat aan de Eerste Sweelinckstraat, met de kerkingang aan de Obrechtstraat.

De kerk valt onder het patriarchaat van Moskou. Patriarch Kirill haalde de afgelopen tijd het nieuws doordat hij als kerkleider president Poetin, diens streven het historische Groot-Rusland te herstellen en ook de oorlog in Oekraïne voluit blijkt te steunen. De Russisch-Orthodoxe kerk is daarmee een zelfstandige, invloedrijke speler in het conflict.

De kerken in Duinoord, die een samenwerkingsverband hebben – Oecumenisch Beraad Duinoord – hebben geen officieel contact met 'onze' Russische kerk. Wel is er vanuit de Maranathakerk enkele jaren geleden een informeel gesprek geweest met een van de priesters van de Maria Magdalenaparochie, zoals de kerk officieel heet. Het is een man van Nederlandse origine.

Onlangs gingen in het Oecumenisch Beraad Duinoord stemmen op om in deze bizarre oorlogstijd, die alle verhoudingen op scherp heeft gezet, contact te zoeken met de Haagse Russische kerk. De voorganger van de gereformeerde Noorderkerk – praktisch de burens – heeft aan haar collega-voorganger, de Nederlandse priester, een brief geschreven. Omdat niet alle kerken op tijd konden reageren, is onderstaande mail de dag voor Pasen niet 'namens' maar 'vanuit' het OBD verstuurd.

Geachte heer,

Op deze stille zaterdag in de stille tijd op weg naar Pasen, het feest van het leven, willen we graag laten weten dat onze gedachten ook stil staan bij u en uw gemeenschap. Ik stuur u deze mail vanuit het Oecumenisch Beraad Duinoord. Dit jaar ben ik de samenroeper.

We kunnen ons indenken, dat deze tijd verwarrend en onzeker is en vroegen ons af: 'Hoe is het met jullie en wat houdt jullie bezig?'

Als gemeenschappen leven we dichtbij elkaar in dit deel in Den Haag en tegelijk ook op enige afstand.

Mocht u behoefte hebben, misschien nu of verder in de toekomst, aan contact en het uitwisselen van gedachten en ideeën, dan horen we dat graag.

Met vriendelijke groet vanuit het Oecumenisch Beraad Duinoord,

ds. Geertje Zomer (Noorderkerk)

Muziek en stilte op avond Dodenherdenking

Op woensdagavond 4 mei, Dodenherdenking, is er weer een korte bijeenkomst in de Maranathakerk met muziek, een kort stiltemoment en declamatie van een gedicht. De bezoekers

krijgen vervolgens een bloem met een kaartje, waarop ze enkele persoonlijke gedachten kunnen schrijven. Aansluitend wandelt de groep naar het Haagse herdenkingsmonument bij het Vredespaleis. Daar worden om acht uur twee minuten stilte in acht genomen en kunnen de bloemen worden neergelegd. De bijeenkomst in de Maranathakerk begint om 19 uur.

Werk beroepingscommissie goed op schema

Het werk van de beroepingscommissie voor de nieuwe predikant is vlot van start gegaan. Zoals voorzitter Marleen van Loenen begin april vertelde, zijn er niet minder dan elf sollicitatiebrieven binnengekomen. Na lezing daarvan en nadat de commissieleden kerkdiensten van de kandidaten in hun gemeente hebben bekeken en beluisterd, zijn er vier sollicitanten geselecteerd met wie het contact wordt voortgezet. In mei worden met hen gesprekken gevoerd. Ook worden nog diensten 'live' bezocht. Dat betekent dat het beroepingswerk goed op schema ligt en dat de commissie waarschijnlijk voor de zomer een kandidaat bij de kerkenraad kan voordragen.

Even voorstellen: *Hanne Glerum*

'Ik kreeg meteen een goed gevoel'

Een serie korte portretten van mensen die gekozen hebben voor de Maranathakerk.



Hanne Glerum: 'Ik kom uit een dorp in de Alblasserwaard. Thuis gingen we als vanzelfsprekend naar de kerk, een gewone hervormde dorpskerk. Pas later

hoorde ik dat het een gemeente was die bij de gereformeerde bond hoorde, de behoudende stroming van de protestantse kerk. Toen ik in Rotterdam ging studeren, heb ik nog wel een rondje gemaakt langs soortgelijke kerken, maar ik kon me er niet thuis voelen. Geleidelijk aan raakte de kerk uit mijn blikveld.

Ik ben voor mijn werk in Den Haag komen wonen. Ik ben leraar Nederlands op De Populier. Vier jaar geleden ben ik op een zondag bij de Maranathakerk naar binnen gestapt. Ik kreeg meteen een goed gevoel. Hier wil ik bijhoren, dacht ik. Ik had weer behoefte aan een plaats van bezinning. Ook voor mijn kinderen vind ik het belangrijk dat ze leren wat het christelijk geloof betekent. De kerk hoort gewoon bij het leven.

De kerkdiensten ervaar ik als prettig. Weinig dogmatisch, maar ook niet vrijzinnig; er kan veel en er moet niks. Wat ik zelf geloof weet ik ook niet altijd maar het past wel in het brede spectrum van alles wat we aangereikt krijgen.

Ook het gebouw spreekt me aan. Het biedt gelegenheid om stilte te beleven. Ik ervaar deze kerk bijna als een mystieke ruimte. Dat is een eigenschap die ik waardevol vind.'

(Alle interviews in deze serie staan ook op de website.)

Grote bazaar: vrijdag 28 en zaterdag 29 april

De Maranathakerk staat weer twee dagen op haar kop voor de grote en gezellige bazaar op vrijdag 28 april (14-19 uur) en zaterdag 30 april (11-15 uur). Er is een groot aanbod van boeken, klein huisraad, speelgoed, brocante, platen en cd's, enz. Verder koffie met taart en lunchhapjes.

Kerkdiensten mei en juni 2022

Diensten beginnen om 10.30 uur.

Zondag 24 april	Mark van der Laan. Groene themadienst
Zondag 1 mei	ds. Erika van Gernerden, m.m.v. Musica Poetica
Zondag 8 mei	ds. Robert Jan Bakker
Zondag 15 mei	ds. Rob van Essen
Zondag 22 mei	ds. Renske Oldenboom
Zondag 29 mei	ds. Wilna Steenbergen
Zondag 5 juni	ds. Bert Kuipers, Pinksteren, Schrift & Tafel
Zondag 12 juni	Mark van der Laan
Zondag 19 juni	ds. David Schiethart, m.m.v. Musica Poetica
Zondag 26 juni	ds. Robert Jan Bakker

Twee concerten: Musica Poëtica & Bert van Stam, pianorecital Eduard Preda

In de Maranathakerk staan deze maanden twee concerten op het programma.

Op zondagmiddag 22 mei is er een optreden van het Haags barokorkest Musica Poëtica onder leiding van Jörn Boysen, en van Bert van Stam, organist van de Maranathakerk. Op het programma staat luchtige muziek: twee orgelconcerten, een van Händel en een van Haydn.

Op zondagmiddag 19 juni is er een pianorecital door Eduard Preda. Hij speelt werken uit het klassieke repertoire en eigen bewerkingen.

De concerten duren van 17 tot 18 uur. De toegang is gratis, collecte bij de uitgang.

Goed om ons te herinneren: alles wat we hebben is maar tijdelijk

Dat er lease-auto's bestaan wist u natuurlijk allang, maar dat er ook lease-brillen zijn wist ik tot voor kort niet. Waarom ook niet? Een mens hoeft niet alles zelf te bezitten. Het hele idee van bezit mogen we als kerk wel eens onder de loep nemen.

Kijk, dat ons huis van ons is, daar is iets voor te zeggen. Het voorkomt dat er op een dag iemand in je bed stapt met de mededeling dat het ook zijn huis is. Maar geldt dat ook voor water, voor natuurgebieden en voor de lucht die we ademen? Wie heeft ons toestemming gegeven om hele gebieden te veranderen in woestijnen, op zoek naar ijzer, koper, of goud? Van wie mogen we de zee vervuilen? Wie heeft bepaald dat wij daar de baas zijn?

Af en toe krijgt onze bezitsdrang iets potsierlijks. Zo zag ik op een huis in Zwitserland fier in de gevel gebeiteld: dit is het huis van Johann Birker, met het jaartal 1668. De man was allang dood en het huis had hem al drie eeuwen overleefd. Wat is dan bezit, vraag je je af, en wie houdt wie nu vast? Waar komt toch onze neiging vandaan om onze naam te beitelen op ons bezit?

Misschien kunnen we als kerk ons wat vaker te binnen brengen dat wij de hele aarde eigenlijk in bruikleen hebben. We hebben niets voor eeuwig in ons bezit. Vorige week nog las ik op een grote villa de prachtige tekst "Linguenda" en dat betekent zoiets als: "hetgeen verlaten moet worden". Wel opvallend trouwens dat die tekst vaak op de grootste huizen staat, alsof de eigenaar niet zoveel haast lijkt te maken met dat eventuele vertrek. Toch is het een sympathiek opschrift, omdat het goed is ons te herinneren dat alles wat we hebben maar tijdelijk is. Wij zijn passanten op de aarde, we zijn hier te gast. Het is een plek die we delen met vele diersoorten, die allemaal dezelfde lucht inademen.

Ik hoop dat dat besef ons kan motiveren wat bescheidener om te gaan met ons leefgebied. Zou dat de winst van de pandemie kunnen zijn? Dat we ons realiseren dat er weer dolfijnen kunnen zwemmen in het Canal Grande van Venetië, als we de monstercruiseschepen even aan de ketting leggen. Dat de vogelpopulatie rond Schiphol zich kan herstellen als de vloot van de KLM aan de grond staat. Even hebben we kunnen zien dat

het wel kan! Dat herstel mogelijk is, dat de aarde weer op kan ademen, als wij even pas op de plaats maken. Ik hoop en bid dat wij als groene kerk deze stad kunnen inspireren tot een leven waarin er ruimte blijft voor anderen. Voor medeschepsels klein en groot, omdat het tenslotte ook hun aarde is. Ik wens u stralende zomermaanden!
Ds. Folly Hemrica

Diensten Schrift & Tafel met Pinksteren hervat

Nu de coronamaatregelen zijn afgeschaft, is er weer gelegenheid voor gewone avondmaalsvieringen. Dat worden, zoals in de Maranathakerk gebruikelijk was, weer alle eerste zondagen van de maand. Met ook Schrift- en Tafelvieringen op enkele bijzondere dagen: zondag Laetare in de Veertigdagentijd, Witte Donderdag in de week voor Pasen en zondag Gaudete in de Adventstijd.

De eerstvolgende dienst van Schrift en Tafel is met Pinksteren, 5 juni.

In mei verwelkomt de Maranathakerk twee nieuwe gastvoorgangers. Ds. Renske Oldenboom is als studentenpastor verbonden aan de TU in Delft. Ds. Wilna Steenbergen was tot enkele jaren geleden geestelijke verzorger in het Bronovo ziekenhuis.

Opbrengst bijzondere collectes voor Oekraïne en Het vergeten kind

In de veertigdagentijd hebben de collectes in de Maranathakerk voor inwoners van en vluchtelingen uit Oekraïne bij elkaar 902,16 euro opgebracht. Dit bedrag wordt verdubbeld door de Protestantse Diaconie van Den Haag. De totale opbrengst uit Den Haag komt via het landelijke Kerk in Actie ten goede aan de instantie achter Giro 555, een samenwerkingsverband van hulpverleningsorganisaties.

De vastenactie van de Maranathakerk heeft dit jaar 603,05 euro opgebracht. De opbrengst gaat naar 'Het vergeten kind', en is bestemd voor kwetsbare kinderen en jongeren die opgroeien in een onveilige of instabiele thuissituatie.

Colofon

Kerk en gemeentecentrum, 2e Sweelinckstraat 156,

2517 HB Den Haag

www.maranathakerkdenhaag.nl. Tel. (070) 345 91 19

Interim-predikant

Ds. Folly Hemrica, tel. 06 45 65 40 05. E-mail: artzhemrica@hetnet.nl

Koster, Centraal Informatiepunt en zaalverhuur

Marian van Duijvenvoorde, tel. (070) 345 91 19

info@maranathakerkdenhaag.nl

Ledenadministratie

Marijke Bruggeman, ledenadministratie@maranathakerkdenhaag.nl

Kerkenraad

Adrie Vrolijk, voorzitter@maranathakerkdenhaag.nl. Tel. 06 45 47 62 18

Erika van Gernerden, scribe@maranathakerkdenhaag.nl

Kerkmusicus

Bert van Stam, organist@maranathakerkdenhaag.nl. Tel. 06 24 79 50 14

Kerkrentmeesters

Carolien Gijsbers, kerkrentmeesters@maranathakerkdenhaag.nl

Penningmeester

Helga Vermaas, penningmeester@maranathakerkdenhaag.nl

Diaconie

Adrie Vrolijk, diaconie@maranathakerkdenhaag.nl. Tel. 06 45 47 62 18

'Omzien naar elkaar', Sietske Oosterheert. Tel. (070) 323 91 89

Autodienst

Marja Korving, autodienst@maranathakerkdenhaag.nl. (070) 363 08 89

Berichten

Jan Goossensen, publiciteit@maranathakerkdenhaag.nl.

Bankrekeningnummers

NL21 INGB 0000 5830 00

(PGG Maranathakerk, ook voor bijdragen kerkmuziek)

NL52 INGB 0000 3125 88

Diaconie Maranathakerk

NL94 INGB 0009 6853 30

Stichting Steunfonds Maranathakerk