

Beste allen,

We zitten in een moeilijke tijd. Ik vertel u niets nieuws. Een heftige lockdown, juist met de feestdagen. Als kerk kunnen we daar niet omheen, ook al kunnen we volgens de grondwet niet gedwongen worden om onze deuren te sluiten. Juist als kerk moeten wij solidair zijn met elkaar en daarom willen we ons aansluiten bij de verplichtingen die aan de hele maatschappij zijn opgelegd. Zo kunnen we met z'n allen bijdragen aan het beperken van de verspreiding van het virus en zo beschermen we elkaar. Daarom hebben we – tot onze grote spijt – moeten besluiten om de komende weken onze deuren te sluiten. Kerkdiensten zijn er zolang deze lockdown duurt, dus t/m 17 januari, alleen via livestream (in de Bergkerk) en kerkomroep (in Bergkerk en Maranathakerk). Bij deze diensten zijn alleen aanwezig wie nodig zijn voor de opname.

NB. Alleen op 1<sup>e</sup> kerstdag 25 december is er een uitzondering voor mensen die geen digitale mogelijkheden tot hun beschikking hebben om de dienst te volgen; voor hen is er gelegenheid om de dienst bij te wonen. In de Maranathakerk kunnen ook de Open Kerk (zaterdag 19 december) en de vesper op woensdag 23 december niet doorgaan.

De vieringen t/m 31 december zien er als volgt uit:

<b>20 december</b>		
Bergkerk	10.00 uur	viering (livestream via YouTube en kerkomroep)
Maranathakerk	10.30 uur	viering (via kerkomroep)
<b>24 december</b>		
Bergkerk	16.00 uur*	kerstviering voor jong en oud (livestream via YouTube en kerkomroep*)
Maranathakerk	22.00 uur	Kerstnachtdienst (via kerkomroep)
<b>25 december</b>		
Bergkerk	10.00 uur	kerstmorgendienst (livestream via YouTube en kerkomroep)
Maranathakerk	10.30 uur	kerstmorgendienst (via kerkomroep)
<b>27 december</b>		
Bergkerk	10.00 uur	viering (livestream via YouTube en kerkomroep)
Maranathakerk	10.30 uur	ochtendgebed (via kerkomroep)
<b>31 december</b>		
Bergkerk	19.00 uur	oudejaarsdienst (livestream via YouTube en kerkomroep)

\*De 2<sup>e</sup> viering voor jong en oud, die om 19 uur zou plaatsvinden, vervalt: u kunt op ieder gewenst moment de viering van 16 uur terugzien op het YouTubekanaal. U kunt dit natuurlijk ook volgen via de kerkomroep, maar er is veel te zien in deze dienst; daarvoor biedt YouTube meer mogelijkheden.

De diensten zijn rechtstreeks en achteraf te volgen via [www.kerkomroep.nl](http://www.kerkomroep.nl) of via de app Kerkomroep. De vieringen in de Bergkerk zijn ook rechtstreeks en achteraf te horen en te zien via ons YouTubekanaal: zoek op **YouTube** naar **Wijkgemeente Den Haag-West** of typ het webadres in: [www.tiny.cc/DenHaagWest](http://www.tiny.cc/DenHaagWest).

In andere jaren staan deze dagen voor velen in het teken van gezelligheid met familie of andere dierbaren; dat is dit jaar veel minder mogelijk dan andere jaren, of zelfs helemaal niet. Door anderen wordt rondom de feestdagen het gemis van naasten nog meer gevoeld dan anders. Juist in deze nare tijd is de behoefte aan contact met elkaar extra groot en kan het gemis van de 'live' kerstvieringen nog zwaarder vallen. We betreuren het daarom zeer, dat we dit besluit moesten nemen. We hopen dat u in uw omgeving wat aandacht kunt schenken aan degenen van wie u weet dat ze het deze dagen extra moeilijk hebben.

-----

## Kerst voor jong en oud

Nog wat extra info over de kerstviering voor jong en oud.

Deze willen we ook dit jaar speels en creatief vieren.

Anders dan anders is dat deze viering **alleen online** meebeleefd kan worden: via de livestream

([www.tiny.cc/DenHaagWest](http://www.tiny.cc/DenHaagWest)) of via de kerkomroep.

De dienst wordt op donderdag 24 december om 16.00 uur uitgezonden vanuit de Bergkerk. En kan natuurlijk ook later meegevierd worden: een viering speciaal voor kinderen én voor iedereen die creatief en speels met hen mee wil vieren!

Voor alle meevierders: je/u kunt (en doe dat snel!) het bijbehorend knutselpakket aanvragen (dit wordt thuisbezorgd): [info@jeugdwerkdenhaagwest.nl](mailto:info@jeugdwerkdenhaagwest.nl)



-----

De sluiting van onze kerken voor bijna alle activiteiten is een zware beslissing die voor sommigen van ons extra hard aankomt. We kunnen ons voorstellen dat er naar aanleiding van de bovenstaande tekst vragen zijn, of dat u gewoon met iemand wilt spreken over wat u in deze tijd beweegt. Onze beide predikanten en de contactpersonen van onze pastorale werkgroep 'Omzien naar elkaar', Sietske Oosterheert (Maranathakerk) en Aaltje Visser (Bergkerk), zijn hiervoor telefonisch bereikbaar. Verdere gegevens vindt u op de achterpagina van de Wijkkrant.

-----

Van harte hopen we op betere tijden in het nieuwe jaar!

Voor nu: Houd moed, heb lief!

De kerkenraad van Den Haag-West wenst u gezegende kerstdagen!