

**Paaswake (op zaterdag 11 april 2020)**  
**Protestantse Wijkgemeente Den Haag-West**  
**ds. Martine Nijveld**

Van harte welkom in deze dienst op de Stille Zaterdag.  
Een viering van de Protestantse Wijkgemeente Den Haag-West.  
Welkom hoe, waar en wanneer u ook meeviart:  
zo zijn we ook in deze ándere tijd met elkaar verbonden!

Ook deze dienst is een halte op een weg.  
We gaan een tocht van drie dagen.  
Een tocht naar een nieuwe morgen, een nieuwe dag.  
Een tocht die ons brengen zal naar de vreugde van de Paasmorgen.

Deze dienst heet paas - WAKE.  
Vandaag willen we waken en wachten,  
we zoeken naar lichtpuntjes in de duisternis,  
we putten moed uit oude bronnen, we lezen verhalen van hoop...

Lezing: Genesis 1: 1-13  
Lezing: Exodus 14: 9-22  
Lezing: Deuteronomium 30: 11-20  
Opstandingsevangelie: Matteüs 28:1-10 (Nieuwe bijbelvertaling 2004)

Overdenking:

Gemeente van de Opgestane,

zo meteen gaan we een vrolijk paaslied zingen!  
We missen u daar natuurlijk bij, als kerkgangers live,  
maar van harte hopen we dat u thuis  
meezingt,  
misschien wel met de ramen open -  
en dat dan dit opgewekte lied  
ook door de stad  
klinkt.

Het lied dat we zo gaan zingen, lied 635,  
heeft als titel 'De Heer is waarlijk opgestaan',  
hoe kan het ook anders.

En elk couplet heeft vijf halleluja's,  
een handvol, handen vol lof, dank, eer, lofzang.  
We gooien de halleluja's met handenvol in de lucht.

De melodie van dit lied is verbonden met het Overijsselse Ootmarsum.

Met Pasen houdt men daar, nou ja, dit jaar dus niet,  
een soort van processie.

Hand in hand gaan de inwoners van Ootmarsum en andere belangstellenden,  
in een lange stoet, een lange sliert,  
door het stadje.

Daarbij zingen ze paasliederen,  
waarvan één op de melodie van het lied  
dat ook wij zo gaan zingen.

De processie eindigt op het marktplein -  
en als dan het laatste halleluja geklonken heeft,  
tilt men alle kleine kinderen hoog in de lucht,  
in de hoogte, in de gloria.

Het kleine, het kwetsbare, hooggehouden!  
Je hoort de processie ook in de melodie terug,  
je kunt er goed op lopen,  
het gaat niet al te snel, een beetje dansend,  
jong en oud kan meedoen, hand in hand, stap voor stap.

Het brengt een andere stoet in herinnering:  
het volk Israël midden door de zee, over het droge,  
uit het slavenhuis, op weg naar nieuw land.

De woorden uit de titel van dit lied:  
'De Heer is waarlijk opgestaan',  
zijn de woorden van de oude paasgroet,  
waarmee ook wij elkaar met Pasen groeten.  
In beurtspraak.

De één zegt: De Heer is opgestaan.  
En de ander groet terug: De Heer is waarlijk opgestaan.

Een heel bijzondere groet, anders dan hallo of dag,  
of hoe we elkaar ook groeten.  
Een groet die je elkaar toeroept,  
temidden van alle onzekerheid, alle vragen,  
alle verdriet en dood, alle oorlog en rampen, alle pijn en wanhoop,  
alle gedoe, alle verlangen, alle niet weten hoe lang het nog zo blijft,  
alle gebrokenheid.

Een tegendraadse groet:  
niet de dood heeft het laatste woord,  
maar het leven.

Een groet, waarmee je elkaar hoop toeroept.  
Een groet tegen alles in.

Ook in het opstandingsevangelie van Matteüs,  
dat we zojuist hoorden, speelt  
groeten een rol.

Maria van Magdala en een andere Maria  
komen bij het graf,  
de aarde beeft,  
een hemelse bode richt zich tot hen,  
verkondigt dat ze Jezus hier niet zullen vinden:  
niet in het graf, niet in het graf van voorbij, niet in een tempel van dromen.  
Ze zullen hem in het gewone leven moeten zoeken.

Ze haasten zich verder, om dit bericht door te geven aan anderen,  
als apostelen zijn ze,  
en dan komt Jezus hen tegemoet  
en groet hen.

Groeten heeft in de bijbel en niet alleen in de bijbel  
altijd iets van: de verbinding maken of ook de verbinding herstellen.  
Groeten brengt mensen bij elkaar.  
Groeten is iets om met aandacht te doen.  
Het is wat dat betreft heel mooi om te zien  
hoeveel werk de apostel Paulus, van wie in de bijbel vele  
brieven staan, maakt van de groet aan het begin  
en aan het eind van zijn brieven.  
Hij brengt dan verbindingen tot stand.  
Tussen mensen op verschillende plekken.  
Tussen mensen die elkaar kennen of nog niet kennen.  
Groeten is aandacht, de band versterken,  
is betrokkenheid, verbondenheid, verzoening,  
relatie, saamhorigheid. Elkaar groeten draagt bij aan opbouw  
van de gemeente, aan opbouw van de samenleving.  
Elkaar weer vinden, nadat je elkaar kwijt dreigde te raken.  
Elkaar zien als nieuw.

Jezus groet de vrouwen.  
In het woord dat daar in het opstandingsevangelie van Matteüs  
voor wordt gebruikt,  
zit ook het woord vreugde, verheugen, blijdschap.  
Met vreugde gegroet.  
Jezus groet de vrouwen met vreugde,  
wenst ze het allerbeste,  
vrede, goedheid, nieuw begin,  
alles wat ze nodig hebben voor zichzelf en voor anderen.

Als je elkaar op een dag als deze  
en ook morgen  
groet  
met de woorden  
'De Heer is opgestaan, de Heer is waarlijk opgestaan',  
wens je elkaar het allerbeste.

Niet de dood heeft het laatste woord,  
maar het leven, groet, zwaai, wuif je elkaar dan toe:  
je mag hopen op een nieuw  
begin, een nieuwe dag.  
En die hoop mag je leven nu al kleuren.  
Die toekomst is al gaande.

En de vrouwen:  
ze grijpen Jezus bij de voeten, ze houden hem bij de voeten vast, bewijzen hem eer.  
Jouw weg, zeggen zij zo, jouw weg, ook wij willen die gaan.

En dan gaan we zingen, de halleluja's niet van de lucht,  
de versie die wij zo zingen laat trouwens ook de vogels mee zingen,  
de ark van Noach vol met dieren, een lange stoet, de  
lieddichter heeft op die oude melodie  
een nieuwe tekst geschreven -  
en er een lied van gemaakt, passend bij groen leven en groen geloven,  
het gaat niet alleen om ons mensen, het gaat om leven  
in verbondenheid met al wat leeft.  
Samen zingen met de vogels,  
met de mus, de mees en de nachtegaal,  
want samen leven we op de aarde,  
ook op dit hele kleine  
stukje aarde.  
Halleluja, halleluja, amen!

Afsluitende woorden van de dienst, met zending en zegen  
We zijn een weg gegaan,  
samen op weg gegaan,  
de weg was anders dan andere jaren,  
het zijn dan ook andere tijden.  
Wat blijft  
is dat we elke dag opnieuw  
geroepen worden  
om te gaan  
achter de Opgestane aan,  
als gezegende mensen zullen we weer weten  
wat blijdschap is, en liefde  
en hoop.  
Laten we recht gaan staan voor opstanding en vrijheid.

De Levende zegent en behoedt u.  
De Levende doet haar aangezicht over u oplichten  
en is u genadig.  
De Levende keert zijn aangezicht naar u toe en geeft vrede.  
Amen.