

Over de diensten:

De kerkdiensten zijn (live of op een later moment) te horen via [www.kerkomroep.nl](http://www.kerkomroep.nl) of de app Kerkomroep. En ook te horen *en te zien* via ons eigen Youtubekanaal.

Zoek op Youtube naar **Wijkgemeente Den Haag-West** en u vindt onze uitzendingen of tik dit webadres in: [www.tiny.cc/gmntdenhaagwest](http://www.tiny.cc/gmntdenhaagwest).

Ook op dit kanaal kunt u de diensten live of later meevieren.

De preken staan op onze websites. Ook kunt u per mail of telefoon de preek opvragen. Dan sturen we die per mail of post naar u toe ([me.nijveld@ziggo.nl](mailto:me.nijveld@ziggo.nl) of 070 779 07 24).

U kunt gebedsintenties voor al deze vieringen doorgeven aan de voorgangers.

Vanaf zondag 5 april zijn er in onze vieringen ook **meezingmomenten**: de tekst van de liederen staat op de liturgie en verschijnt ook op het scherm.

## Goede Vrijdag

Goede Vrijdag - vrijdag 10 april – 19.30 uur

Uitzending vanuit de Bergkerk

Organist: Warner Fokkens

Met medewerking van: Christi en Jaap van der Hauw-Scheele (solisten)

Voorganger: ds. Martine Nijveld

Blijf bij mij...

Blijf bij me want de dag versmalt  
nog even

en de nacht zal het licht verjagen

blijf bij me als je kunt

help me

het zwart te verdragen

hou de nacht met me uit...

In deze viering klinkt het verhaal van het lijden van Jezus – en daarmee het verhaal van het lijden van zovelen hier en nu.

De tocht gaat door een diep dal - door het dal van de dood.

We gaan door het donker, door de nacht.

Stilte

Lied 561, 'O liefde die verborgen zijt'

O liefde die verborgen zijt  
in diepe stilten eeuwigheid,  
erbarm u over ons bestaan,  
het wordt verraden en verdaan.

Hoe achtloos in ons midden wordt  
het kostbaar mensenbloed gestort  
en in het onbarmhartig licht  
het kruis des Heren opgericht.

De minsten van de mensen zijn  
daar uitgestrekt in angst en pijn.  
Tot aan het eind der wereld lijdt  
Christus in hun verlatenheid.

O liefde uit de eeuwigheid  
die met ons mens geworden zijt,  
wij bidden, laat ons niet alleen  
in al het duister om ons heen,

opdat ook wij o Heer U niet  
verlaten in uw diep verdriet  
maar bij U zijn in al de pijn  
waarmee de mensen mensen zijn.

Inleiding op deze dienst

Gebed

Lied 22a, 'God, mijn God, waarom hebt Gij mij verlaten' (voorzang door solisten)

voorzang: God, mijn God, waarom hebt Gij mij verlaten.

allen: God, mijn God, waarom hebt Gij mij verlaten.

voorzang: Mijn God, roep ik overdag en Gij zwijgt,  
ik roep het 's nachts en Gij laat mij maar roepen.

allen: God, mijn God, waarom hebt Gij mij verlaten.

voorzang: Onze vaders hadden vertrouwen in U,  
vertrouwen, en Gij zijt hun redding geweest.

allen: God, mijn God, waarom hebt Gij mij verlaten.

voorzang: Zij riepen om U en Gij waart hun uitkomst  
en nooit hebt Gij dat vertrouwen beschaamd.

allen: God, mijn God, waarom hebt Gij mij verlaten.

voorzang: Ik ben geen mens meer, ik ben een worm  
gehoond door de mensen, veracht door de buurt.

allen: God, mijn God, waarom hebt Gij mij verlaten.

voorzang: Ik ben bespottelijk in aller ogen,  
iedereen lacht me hoofdschuddend uit:

allen: God, mijn God, waarom hebt Gij mij verlaten.

voorzang: 'Hij zocht het bij God, laat die hem dan redden,  
laat God hem bevrijden, die houdt toch van hem'.  
allen: God, mijn God, waarom hebt Gij mij verlaten.

Op deze dag lezen we gedeeltes uit het evangelie naar Matteüs (uit de Bijbel in Gewone Taal), daarna volgen telkens korte momenten van meditatie - met lied, woorden en muziek

#### Blokje 1

- Matteüs 26:36-45
- lied 895, nederlandse tekst

Wij gaan de nacht door, het duister,  
op zoek naar het levend water.  
Enkel de dorst zal ons licht zijn,  
enkel de dorst zal ons licht zijn.

- een paar woorden ter overdenking
- meditatieve muziek

#### Blokje 2

- Matteüs 26: 49-56
- lied 895, nederlandse tekst
- een paar woorden ter overdenking
- meditatieve muziek

#### Blokje 3

- Matteüs 26: 69-75
- lied 895, nederlandse tekst
- een paar woorden ter overdenking
- meditatieve muziek

#### Blokje 4

- Matteüs 27: 11-22
- lied 895, nederlandse tekst
- een paar woorden ter overdenking
- meditatieve muziek

#### Blokje 5

- Matteüs 27: 31b-38 en 45-50
- de Paaskaars wordt gedoofd, moment stilte
- Matteüs 27: 51-56
- lied 895, nederlandse tekst
- een paar woorden ter overdenking
- meditatieve muziek

Zingen: lied 300b (gezongen voorbede op de Goede Vrijdag)  
(refrein 'Heer, ontferm U': door allen; coupletten door solisten)

God van ons leven, open ons hart  
en maak het zo wijd als de wereld  
waarover wij roepen als voor onszelf:  
Heer, ontferm U!

Over het onschuldige bloed op aarde  
van alle vermoorden en alle verminkten,  
de slachtoffers van haat en verraad:  
Heer, ontferm U!

Over alle kinderen voor wie geen plaats is,  
die worden geboren in oorlogsrumoer,  
in armoede, honger en dorst:  
Heer, ontferm U!

Over wie een zwaar lot moeten dragen,  
daklozen, doellozen, eenzame zielen,  
gestoorde en gekortwiekte mensen:  
Heer, ontferm U!

Over degenen die worden vervolgd,  
die worden vernederd en gekleineerd,  
en die men belastert en schendt:  
Heer, ontferm U!

Over de mensen die worden vergeten,  
door niemand geacht of geborgen,  
die te gering zijn om te gedenken:  
Heer, ontferm U!

Over wie leven in angst, pijn en zorgen,  
over wie bang zijn om te sterven,  
en over onszelf in het uur van de dood:  
Heer, ontferm U!

Afsluitende woorden

Lied 590, 'Nu valt de nacht'

Nu valt de nacht.  
Het is volbracht:  
de Heer heeft heel zijn leven  
voor het menselijk geslacht  
in Gods hand gegeven.

De wereld gaf  
Hem slechts een graf,  
zijn wonen was Hem zwerven;  
al zijn onschuld werd Hem straf  
en zijn leven sterven.

Hoe slaapt Gij nu,  
die men zo ruw  
aan 't kruishout heeft gehangen.  
Starre rotsen houden U,  
rots des heils, gevangen.

't Is goed, o Heer,  
Gij hoeft de eer  
van God niet meer te staven.  
Leggen wij ons bij U neer,  
in uw dood begraven.

Hoe wonderlijk,  
uitzonderlijk  
een sabbat is gekomen:  
eens voor al heeft Hij het juk  
van ons afgenomen.

Zegenbede

Stilte