

Over de diensten:

De kerkdiensten zijn (live of op een later moment) te horen via [www.kerkomroep.nl](http://www.kerkomroep.nl) of de app Kerkomroep.

En ook te horen *en te zien* via ons eigen Youtubekanaal.

Zoek op Youtube naar **Wijkgemeente Den Haag-West** en u vindt onze uitzendingen of tik dit webadres in: [www.tiny.cc/gmntdenhaagwest](http://www.tiny.cc/gmntdenhaagwest)

Ook op dit kanaal kunt u de diensten live of later meevieren.

De preken staan op onze websites. Ook kunt u per mail of telefoon de preek opvragen. Dan sturen we die per mail of post naar u toe ([me.nijveld@ziggo.nl](mailto:me.nijveld@ziggo.nl) of 070 779 07 24).

U kunt gebedsintenties voor al deze vieringen doorgeven aan de voorgangers.

Vanaf zondag 5 april zijn er in onze vieringen ook **meezingmomenten**: de tekst van de liederen staat op de liturgie en verschijnt ook op het scherm.

## Witte Donderdag

Witte Donderdag - donderdag 9 april – 19.30 uur

Uitzending vanuit de Maranathakerk

Organist: Bert van Stam

Voorganger: ds. Martine Nijveld

Ouderling: Margreet de Pous

Lééf met mij...  
Deel je brood  
deel mijn leven  
sta op en ga met mij  
de lange weg  
naar een wereld  
van samen

Op deze avond begint onze tocht van drie dagen.  
Een tocht die ons brengen zal naar de vreugde van de Paasmorgen.  
We lopen mee in de stoet van mensen, die op weg gaat naar het land van de vrijheid.  
We gaan met Jezus mee op zijn weg van delen en samen.  
De verte wenkt: licht, een nieuwe dag, toekomst.  
Maar de weg is lang.  
Geen wijn en brood dit keer,  
we leven als het ware 'op water en brood'.

**Nodig thuis: pen en papier**

Muziek: Ave Verum - Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791) (orgelbewerking Franz Liszt, 1811-1886)

Welkom en inleiding op deze dienst

Bemoediging

Wij zoeken onze hulp bij de Heer!

DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT!

Gebed

Meezinglied: lied 117 d (6x)

Laudate omnes gentes, laudate Dominum.  
Laudate omnes gentes, laudate Dominum.

(tekst: psalm 117, vers 1;  
vertaling: Alle volken, loof de Heer! )

Lezing uit het Eerste Testament: psalm 81: 1-11

Lezing uit het Evangelie: Johannes 13: 1-15

Meezinglied: liedboek 103 e (6x)

Bless the Lord, my soul, and bless God's holy name.  
Bless the Lord, my soul, who leads me into life.

(tekst: uit psalm 103;  
vertaling: Prijs de Heer, mijn ziel, en zegen zijn heilige naam.  
Prijs de Heer, mijn ziel, Hij laat mij leven.)

Meditatie, afgesloten met:

alternatieve vredeswens (schrijf 'm op een briefje,  
geef deze wens vanavond of morgen aan een ander door,  
via de post, via de mail, via een appje of hoe dan ook...

Muziek: Our Father, Thou in Heaven Above (Vater unser im Himmelreich) - Flor Peeters (1903-1986)

Mededelingen:

**Vastenactie 2020 voor stichting Bootvluchteling**

De opbrengst van onze vastenactie is dit jaar voor Stichting Bootvluchteling ([www.bootvluchteling.nl](http://www.bootvluchteling.nl))

U kunt een gift overmaken op rekeningnummer: NL97RBRB0918932637 t.n.v. Stichting Bootvluchteling.

### Hulp aan de Voedselbank

Op 3 adressen in de wijk staan buiten (zolang het licht is) in de tuin kratten, waar mensen houdbare producten in kunnen stoppen. Deze drie adressen zijn:

Cees Kaas                      Goudenregenstraat 251      links onder afdakje.

Jan Kouwenberg              Danckertsstraat 21              bij de voordeur

Martine Nijveld              Fuutlaan 3                      bij de voordeur

Mensen die niet naar buiten willen of kunnen en mensen die nog iets meer willen doen, kunnen een gift overmaken naar de voedselbank: NL83 INGB 0004 2158 92, t.n.v Stichting Voedselbank Haaglanden.

Dank voor alle producten die we al in de kratten aantreffen. De actie blijft nog even doorgaan!

Avondgebed, voorbeden en stil gebed

- we besluiten onze gebeden met het samen bidden van het Onze Vader (de klok luidt)

Onze Vader in de hemel,  
laat uw naam geheiligd worden,  
laat uw koninkrijk komen  
en uw wil gedaan worden  
op aarde zoals in de hemel.  
Geef ons vandaag  
het brood dat wij nodig hebben.  
Vergeef ons onze schulden,  
zoals ook wij hebben vergeven  
wie ons iets schuldig was.  
En breng ons niet in beproeving,  
maar red ons uit de greep van het kwaad.  
Want aan u behoort het koningschap,  
de macht en de majesteit tot in eeuwigheid. Amen.  
*(uit de Nieuwe Bijbelvertaling 2004)*

Muziek: Jesu, meine Freude - Johann Gottfried Walther (1684-1748)

Afsluitende woorden

Tekst op weg naar de Goede Vrijdag: 'Laat onder u de gezindheid zijn'  
(naar Filippenzen 2: 5-11; tekst: Sytze de Vries, ook te vinden als lied 160b in ons Liedboek)

Zegenbede