

Protestantse Wijkgemeente Den Haag-West

Gezamenlijke dienst in de Maranathakerk

zondag 1 maart 2020, 1^e zondag in de Veertigdagentijd

voorganger: ds. Martine Nijveld
organist: Bert van Stam
cantorij o.l.v. Christi van der Hauw
dwarsfluit: Peter Spierings
ouderlingen: Ada Hoek en Margreet de Pous
diaken: Hester Jansen
kindernevendienst: Lizette de Koning
koster: Marian van Duijvenvoorde

DIENST van SCHRIFT en TAFEL

Bij deze dienst

Vandaag vieren we een dienst van Schrift en Tafel. De (vandaag gezamenlijke) cantorij o.l.v. Christi van der Hauw werkt mee. De orde van dienst was al grotendeels klaar toen bleek dat er vandaag ook aandacht zal zijn voor afscheid en bevestiging van ambtsdragers. Jan Kouwenberg neemt afscheid als diaken en scriba. Hanneke Richter wordt bevestigd in het ambt van ouderling-eredienst. En Carolien Gijsbers als ouderling-kerkrentmeester. Dit alles betekent dat er veel in deze dienst gebeurt, we gaan er als gemeente echt voor zitten! Maar ook is creatief gezocht naar wegen om de lengte van de dienst behapbaar te houden.

Boomplantdag

Vandaag wordt na de dienst een eerste boom geplant door de werkgroep Groene Kerk Den Haag-West in het kader van de verdere vergroening van de buitenruimte van de Maranathakerk. Iedereen is welkom bij deze boomplanting!

Exodus en psalm

We lezen tot en met Pinksteren met grote regelmaat uit het bijbelboek Exodus, boek over de weg naar bevrijding en over leven in vrijheid. De naam van de zondag is Invocabit, verwijzend naar de mens die roept tot God. De woorden komen uit psalm 91, waar we horen hoe God antwoordt met nabijheid. In de lezing uit Exodus 3 horen we dat ook God roept – en hoe een mens antwoord geeft.

Met de kinderen op weg naar Pasen

Ook de kinderen horen verhalen uit Exodus. Ze gaan daarbij grote en kleine paaslantaarns maken. De grote voor in onze beide kerken, de kleine voor thuis.

IN STILTE komen we de kerk binnen

WELKOM en CALENDARIUM

AANVANGSMUZIEK Poco lento (l'Organiste vol. 1 no. 5),
César Franck (1822-1890)

DE VOORBEREIDING

Aansteken van de kaarsen op tafel onder klokgelui

INTOCHTSPSALM Psalm 91

- cantorij: antifoon (Lied 535b):

*Roept hij Mij, Ik antwoord,
in zijn nood ben Ik nabij.*

- allen: Psalm 91: 1, 2

- cantorij: antifoon

BEMOEDIGING en DREMPELGEBED

ouderling: Onze hulp is in de Naam van de Heer

allen: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT

ouderling: Wij speuren naar hoop en dageraad

allen: DOE ONS HERLEVEN EN MAAK ONS WEER NIEUW

Als KYRIEGEBED zingen we lied 300b.

- de cantorij zingt het gebed;

- de gemeente zingt telkens het 'Heer, ontferm u!' mee

MOMENT MET DE KINDEREN,

waarbij we ook het projectlied zingen (Lied 806: 1)

De kinderen gaan met het LICHT naar de nevendienst.

DE SCHRIFT

Bij het BINNENBRENGEN VAN DE BIJBEL zingen we

Lied 324 'Wat vrolijk over u geschreven staat'

- cantorij: vers 1

- allen: vers 2 en 3

LEZING uit Eerste Testament: Exodus 3: 1-10

Als EVANGELIELEZING zingen we Lied 539, dat geschreven is bij het verhaal van de verzoeking/roeping in de woestijn uit

Matteüs 4:1-11, 'Jezus, diep in de woestijn':

- cantorij: vers 1 en 3

- allen: vers 2, 4 en 5

korte OVERDENKING

LIED 816

'Dat wij onszelf gewonnen geven'

- cantorij: vers 1

- allen: vers 2, 3 en 4

AFSCHEID EN BEVESTIGING

AFSCHEID waarbij we Jan Kouwenberg bedanken voor zijn inzet als diaken en scriba.

BELOFTE EN ZEGENWENS

waarbij we het jawoord horen van

Hanneke Richter (ouderling-eredienst) en

Carolien Gijsbers (ouderling-kerkrentmeester)

Geloof je dat in de roep van de gemeente
God jou roept tot deze dienst?

Aanvaard je de woorden van de Schriften

als bron van geloof en leven

en wil je je verzetten tegen al wat daarmee strijdig is?

Beloof je je ambt waardig en trouw te vervullen,

met liefde voor de gemeente

en voor alle mensen die God op jouw weg brengt

en beloof je geheim te houden wat jou

in vertrouwen wordt verteld?

AANVAARDING EN VERWELKOMING door de gemeente
(gemeente gaat staan)

Voorganger: Carolien Gijsbers en Hanneke Richter hebben vandaag hun ambt aanvaard, wilt u dan hen aanvaarden? Beloofd u hen te omringen met uw meelevens, te dragen in uw gebeden en met hen mee te werken in de dienst aan onze God? Wat is daarop uw antwoord?

Gemeente: JA, van harte!

De gemeente gaat weer zitten.

DE GAVEN EN GEBEDEN

MEDEDELINGEN

INZAMELING van de GAVEN

MUZIEK

Poco allegro (l'Organiste vol. 2 no. 5) ,César Franck

VOORBEDEN EN STIL GEBED

- diaken: zo bidden wij:

- allen: Wijs wegen van vrijheid en leven

De kinderen komen terug in de kerk.

DE TAFEL

NODIGING

GEZONGEN TAFELGEBED Lied 403B

'Gezegend zijt Gij levende God'

(voorzang door cantorij)

VREDEGROET

voorganger: Vrede zij met u allen

gemeente: Vrede ook met u

voorganger: Wensen wij elkaar de vrede van Christus...

Als gemeenteleden brengen wij elkaar de vredegroet.

ONZE VADER (hand in hand/staande), een ieder op de eigen wijs. Voor wie er graag een tekst bij wil: zie liedboek 369b of 369e.

WOORDEN BIJ BROOD EN BEKER - *afgesloten met:*

Moge het delen van dit brood en deze beker ons sterken in de hoop dat een nieuwe wereld komen zal waar brood en liefde is genoeg voor allen!

GEMEENSCHAP VAN BROOD EN WIJN

MUZIEK Adagio en Allegro uit Fluitsonate in a kl.

(HWV 374) - Georg Frideric Handel (1685-1759)

SLOT LIED 538: 4 (staande) *'Een mens te zijn op aarde'*

ZENDING en ZEGEN



SLOTMUZIEK Improvisatie

waaronder de UITGANGSCOLLECTE

Bij de uitgang kunt u Jan Kouwenberg, Carolien Gijsbers en Hanneke Richter een hand geven.

Er is gelegenheid elkaar te ontmoeten bij een kopje koffie/thee in de gemeentesaal. Ook bent u welkom om getuige te zijn van

het planten van de eerste boom.

DE AGENDA

In gesprek met bijbelse vrouwen – een oecumenisch aanbod

In dit oecumenische aanbod van pastor Duncan Wielzen en ds. Martine Nijveld op vier dinsdagmiddagen wordt telkens een bijbelse vrouw belicht. De derde bijeenkomst is op **dinsdag 3 maart**, in de Bergkerk (via de benedeningang).

Aanvang: 14.30 uur. Opgave bij: ds. Martine Nijveld, tel. (070) 779 07 24 // 06 16 733 742, me.nijveld@ziggo.nl

Woensdag 4 maart, 10-12 uur, Maranathakerk, muzikale koffieochtend. Salonorkest Goldhagen met Weense walsen en operettemuziek. Muziek en koffie gratis.

Woensdag 4 maart, 19.30-20 uur. Maranathakerk, vesper in de Veertigdagentijd: zingen, stilte, muziek, lezen, gebed.

Kerkdiensten zondag 8 maart

Bergkerk, 10 uur, ds. David Schiethart.

Maranathakerk, 10.30 uur, ds. Carola Dahmen.

Vastenmaaltijden in Bergkerk en Maranathakerk

Een vastenmaaltijd is een eenvoudige vegetarische maaltijd, met ruimte voor ontmoeting en gesprek.

De eerste maaltijd is in de Bergkerk op **dinsdag 10 maart**.

Opgave (uiterlijk 8 maart) bij Margriet den Heijer, www.margriethd@hotmail.com of 070 360 67 07

De tweede maaltijd is in de Maranathakerk op **woensdag 25 maart**.

Opgave bij Nell de Vries-Naaborgh, nelldevries.naaborgh@ziggo.nl of 070 352 14 78

Beide maaltijden starten om 18.00 uur. U kunt natuurlijk ook aan beide maaltijden meedoen. Opgave kan ook via intekelijsten in de hal van onze kerken.

Woensdag 11 maart, 18 uur, Maranathakerk.

Gemeentemaaltijd. Intekelijst hangt in de hal.

Verder denken over 'Groen geloven'

Wie zich graag samen met anderen wil bezinnen op 'groen geloven' is van harte welkom bij een tweetal gespreksavonden rond het boek 'Groene Theologie' van Trees van Montfoort: op **donderdag 12 maart** en **2 april**, om 20.00 uur, in de Bergkerk. Info en opgave bij: me.nijveld@ziggo.nl of (070) 779 07 24 // 06 16 733 742

Op weg naar Pasen: paaswakegelegenheidskoor

In de Paaswake (Maranathakerk, **zondag 12 april**, 6 uur in de vroege morgen) zal een gelegenheidskoor zingen. Iedereen die van zingen houdt, kan meedoen. Jorina van Bergen en Bert van Stam hebben de muzikale leiding. Oefendata: zaterdag 28 maart, 4 april en 11 april. Telkens om 13.00 uur in de Maranathakerk. Meer info: me.nijveld@ziggo.nl

Aan de slag met de tuin

Heuglijk nieuws vanuit de Werkgroep Groene Kerk.

We kunnen aan de slag met de tuin van de Maranathakerk.

We kregen een mooie bijdrage van de Stichting Steunfonds Maranathakerk. Met de diverse giften erbij hebben we een mooi startbedrag. Direct na de gezamenlijke dienst trappen we af met het planten van de eerste fruitboom.

Meer informatie: theus.vdbroek@gmail.com. (*Werkgroep Groene Kerk*)