

AGENDA

De **overdenking** van vanochtend is na te lezen op de website maranathakerkdenhaag.nl

Na de dienst: in de gemeentezaal zijn kunstkaarten te koop van het jubileumproject: Nieuwe Haagse Stadsgezichten rond de Maranathakerk. Prijs per mapje van vijftien kaarten € 9,50.

Wijzer worden

De vierde (en laatste) gespreksavond bij het bijbelboek Prediker is op **dinsdag 3 december**. We bespreken dan Prediker 11:7 t/m 12:8. Daarnaast horen we wijsheid van nu (een fragment uit een gesprek/interview). Met elkaar praten we erop door – op zoek naar onze eigen wijsheid. De avond is in de **Bergkerk** (Daal en Bergselaan 50 A) en start om 20.00 uur. Meedoen? Mail of bel: me.nijveld@ziggo.nl of 070 779 07 24 // 06 16 733 742. ds. *Martine Nijveld*

Woensdag 4 december 10-12 uur. Muzikale buurtkoffie, Maranathakerk. Quatre Mainsgroep Den Haag (vierhandig pianospel) met bekende licht-klassieke werken en populaire melodieën. Toegang vrij.

Woensdag 4 december 19.30-20 uur. Vesper in de adventstijd, Maranathakerk.

Kerkdiensten zondag 8 december

Bergkerk, 10 uur ds. Axel Wicke;
Maranathakerk, 10.30 uur ds. Martine Nijveld.

Film en muziek, zondag 8 december 17-18 uur, Maranathakerk. Geluidloze film **'The Kid'** van Charlie Chaplin (1921) met geïmproviseerde orgelmuziek door Geerten Liefing en Bert van Stam. Toegang vrij, collecte.

De volgende **gemeentemaaltijd** is op 11 december, Maranathakerk. Intekenlijst in de hal.

Advent- en kerstviering wijkgemeente Den Haag West met lunch

Zaterdag 21 december vanaf 11.00 uur in Bergkerk. Deze viering is bedoeld voor de oudere gemeenteleden. Het thema is: 'In het licht van de hoop'. Voorgangers zijn ds. Rein Algera, mw. Jacolien Krabbendam en ds. Martine Nijveld.

Aansluitend wordt u een lunch aangeboden. Voor deze lunch dient u zich op te geven door uw naam, adres en telefoonnummer te noteren op de opgaveformulieren, die in de hal van de kerk liggen. Opgave is mogelijk tot en met **15 december**.

U kunt zich ook opgeven bij Ria Smits-de Bruin per telefoon, (070) 368 39 66 of via e-mail, hmsmitsdebruin@hotmail.com.

Voor verschillende taken zijn vrijwilligers nodig. Ook daarvoor liggen in de hal opgavelijsten. U kunt daar ook op aankruisen wat u zou willen doen. Ook hiervoor kunt u zich opgeven bij Ria Smits-de Bruin.

Permanent: de kist voor de **voedselbank** staat in de hal.

PROTESTANTSE WIJKGEMEENTE DEN HAAG-WEST

Zondag 1 december 2019, Maranathakerk

Eerste advent en afscheidsdienst Sity Smedinga

Woorden van welkom en calendarium

Aanvangsmuziek
Liebster Jesu, wir sind hier (BWV 633)
Johann Sebastian Bach (1685-1750)

Aansteken van de kaarsen op tafel onder klokgelui

Bemoediging en drempelgebed

Zingen Lied 275: 1, 3 en 5 allen, 2 en 4 cantorij
'Heer onze Heer, hoe zijt gij aanwezig'

Muziek: viool met orgelbegeleiding
Concert in E groot, derde deel,
Antonio Vivaldi (1678-1741)

De zorgen in de wereld en woorden van Hoop

Zingen Lied 424 (cantorij en gemeente)
'Verzadigd de honger'

Het verhaal bij de liturgische schikking

Het adventproject van de kindernevendienst,
We zingen het advent lied:
'Jezus zegt dat Hij hier van ons verwacht'
Jezus zegt, dat Hij hier van ons verwacht.
Dat wij zijn als kaarsjes brandend in de nacht.
En Hij wenst, dat ieder tot zijn ere schijnt.
Jij in jouw klein hoekje en ik in 't mijn.

De kinderen gaan met hun licht naar de nevendienst.
Bij het binnen brengen van de Bijbel zingen we
Lied 326: 1 en 3 cantorij. 2, 4, 5 en 6 allen
'Van ver van oudsher aangereikt'

Woorden van Wijsheid Jesaja 2: 1- 5 (NBV)
1Dit zijn de woorden van Jesaja, de zoon van Amos; het visioen dat hij zag over Juda en Jeruzalem.
2Eens zal de dag komen dat de berg met de tempel van de HEER rotsvast zal staan, verheven boven de heuvels, hoger dan alle bergen.
Alle volken zullen daar samenstromen,
3machtige naties zullen zeggen:
'Laten we optrekken naar de berg van de HEER, naar de tempel van Jakobs God.
Hij zal ons onderrichten, ons de weg wijzen, en wij zullen zijn paden bewandelen.'
Vanaf de Sion klinkt zijn onderricht, vanuit Jeruzalem spreekt de HEER.
4Hij zal rechtspreken tussen de volken, over machtige naties een oordeel vellen.

Zij zullen hun zwaarden omsmeden tot ploegijzers
en hun speren tot snoeimessen.
Geen volk zal nog het zwaard trekken tegen een ander volk,
geen mens zal meer weten wat oorlog is.
5Nakomelingen van Jakob, kom mee,
laten wij leven in het licht van de HEER.

Zingen Lied 321: 1, 2, 3
'Niet als een storm, als een vloed'

Woorden van Nabijheid Psalm 121 (NBV)

Ik sla mijn ogen op naar de bergen,
van waar komt mijn hulp?
2Mijn hulp komt van de HEER
die hemel en aarde gemaakt heeft.
3Hij zal je voet niet laten wankelen,
hij zal niet sluimeren, je wachter.
4Nee, hij sluimert niet,
hij slaapt niet,
de wachter van Israël.
5De HEER is je wachter,
de HEER is de schaduw
aan je rechterhand:
6overdag kan de zon je niet steken,
bij nacht de maan je niet schaden.
7De HEER behoedt je voor alle kwaad,
hij waakt over je leven,
8de HEER houdt de wacht
over je gaan en je komen
van nu tot in eeuwigheid.

Zingen Lied 321: 4, 5, 6, 7
'Kinderen, armen van geest'

Korte overdenking

Muziek

Prelude over 'God, schenk ons de kracht'
(LB 418) - Bert van Stam

Zingen Lied 973: 1 en 4 cantorij, 2 en 3 allen
'Om voor elkaar te zijn'
Gedicht 'Gelukkig de mens'

Gebeden met daarin zingend lied 711b

Gezamenlijk bidden we het Onze Vader

Onze Vader in de hemel,
laat uw naam geheiligd worden,
laat uw koninkrijk komen
en uw wil gedaan worden
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons vandaag het brood
dat wij nodig hebben.
Vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij hebben vergeven
wie ons iets schuldig was.
En breng ons niet in beproeving,
maar red ons uit de greep van het kwaad.

Want aan u behoort het koningschap, de macht
en de majesteit tot in eeuwigheid.
Amen.

Muziek: viool met orgelbegeleiding
*Sonate in g klein, vierde deel, Georg Friedrich Händel
(1685-1759)*

Woorden van afscheid door een van de predikanten

Slotlied Lied 418: 1 en 2
'God schenk ons de kracht'

Zegen



**Gaat u nog even zitten voordat we elkaar ontmoeten in de
gemeentezaal met koffie, thee, limonade en wat lekkers.**

Aan deze dienst werkten mee:

Ouderlingen: Erika van Gernerden, Ada Hoek
Diakenen: Nell de Vries, Marion Jongens
Organisten: Bert van Stam, Lieuwe de Jong
Violiste: Hetty Huveneers
Gedicht: Sietske Oosterheert
Commissie van ontvangst: Arja Schiewold, Siep de Vries
Kindernevendienst: Cécile de Munnik
Gezamenlijke cantorij onder leiding van Christi van der Hauw
Liturgische schikking: Gerdie van der Kolk
Orde van Dienst: Jan Goossensen, Tim de Gelder
Koster: Marian van Duijvenvoorde
Voorganger: Sity Smedinga