

VIERING VAN DE ZONDAG IN DE MARANATHAKERK zangdienst 'oude liederen'

25 augustus 2019, 11^e zondag na Pinksteren in de zomer

voorganger: ds. Erika van Gernerden
organist: Bert van Stam
violiste: Hetty Huveneers
ouderling/diaken a.i.: Henk Teutscher
koster: Ben Oosterheert

Kindernevendienst

Er is op deze zondag geen kindernevendienst. Maar natuurlijk zijn we blij als er kinderen in de kerk zijn. Zij kunnen aan de slag met de zomerwerkbladen, die het blad Kind op Zondag ook deze zomer onder onze aandacht brengt.

DIENST van de SCHRIFT

IN STILTE komen we de kerk binnen

AANVANGSMUZIEK

'Air', Johann Sebastian Bach (1685-1750)

WELKOM en CALENDARIUM

ZINGEN 'Ga niet alleen door het leven'

Liedbundel J. de Heer 53

DE VOORBEREIDING

Aansteken van de kaarsen op tafel onder klokgelui

BEMOEDIGING

ouderling: Onze hulp is in de Naam van de Heer
allen: *DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT*

DREMPELGEBED

ZINGEN 'De Heer is mijn herder'

Liedbundel 1938 Gez 184; Liedboek 1973 Gez 14;
Liedboek 2013 Lied 23b

GEBED OM ONTFERMING

ZINGEN 'Vaste rots van mijn behoud'

Liedbundel 1938 Gez 174

DE SCHRIFT

BIJ HET BINNENDRAGEN VAN DE BIJBEL zeggen wij de
ZEGEN van Aäron (uit Numeri 6) in samenspraak.

Voorganger:

De HEER zegene ons en behoede ons.

Allen:

De HEER doe Zijn aangezicht over ons lichten en zij
ons genadig, de HEER verheffe Zijn aangezicht over
ons en geve ons vrede. Amen.

We luisteren naar een stukje uit een gesprek/interview met een hedendaags denker/filosofe. Of we bekijken een tv-fragment. Het lijkt mij inspirerend om wijsheid van toen en van nu naast elkaar te zetten en vervolgens samen door te praten over die levensvragen - en onze eigen wijsheid te zoeken.

Want wie wil er nou niet wijzer worden?!

Voor wie: voor alle zoekers naar wijsheid.

Wanneer: op vier dinsdagavonden: 10 september, 8 oktober, 5 november, 3 december

Waar: Bergkerk, zaal 1 (ingang benedenzalen), Daal en Bergselaan 50A

Tijd: 20.00 -22.00 uur

Begeleiding: ds. Martine Nijveld

Opgeven (graag!) bij: me.nijveld@ziggo.nl of 070 779 0724 // 06 16 733 742

Natuurlijk hoop ik dat deelnemers alle avonden meedoen, maar ook iedereen die één, twee of drie keer aan kan sluiten, is van harte welkom.

De jacht naar nieuwe medicijnen, 18 sept

Biomedisch onderzoeker dr. Marleen van Loenen werkt voor Gadeta, een bedrijf dat zich toelegt op immunotherapie bij kanker. Ze ontwikkelt 'levende' geneesmiddelen, gebaseerd op manipulatie van eigen afweercellen van de patiënt. Ze is er verantwoordelijk voor dat nieuwe geneesmiddelen effectief én veilig zijn. Maar hoe komt een geneesmiddel eigenlijk tot stand? En wie bepaalt dat het goed genoeg is om door artsen voorgeschreven te worden? Ze vertelt hoe vanuit het eerste laboratoriumonderzoek een medicijn ontwikkeld wordt en welke partijen en kosten een rol spelen.
Woensdag 18 september, 14.30-16.30 uur. Gratis.

Apocalyps – een woord dat onrust geeft, 25 sept

Wereldwijd beweren religieuze en politieke leiders – zoals Amerikaanse evangelicale christenen én moslims in het Midden-Oosten – dat het 'einde der tijden' nabij is. Wat zit achter deze apocalyptische manier van denken en wat zijn de gevolgen? Professor Anton Wessels, emeritus hoogleraar godsdienstwetenschappen aan de VU en kenner van jodendom, christendom en islam, schept helderheid in een onrustige discussie. Lezing en gesprek.
Woensdag 25 september, 20-22 uur. Toegang € 5.

Axel Wicke, ooggetuige van de val van de Muur, 16 okt

Dertig jaar geleden viel de Muur en begon de wereldgeschiedenis aan een nieuw hoofdstuk. Ds. Axel Wicke is opgegroeid in het ommuurde West-Berlijn. Hij had veel familieleden aan de 'andere kant', in Oost-Duitsland, die hij geregeld opzocht. Van de val van de Muur op 9 november 1989 was hij als zeventienjarige tiener ooggetuige. Aan de hand van foto's en met kleurrijke anekdotes vertelt hij erover.
Woensdag 16 oktober, 14.30-16.30 uur. Gratis.

Informatiemateriaal over het karakter van de Maranathakerk vindt u op de balie bij de ingang. Wilt u lid worden of uw interesse op een andere manier tonen? De ambtsdragers van vanochtend staan u bij de koffie graag te woord.

Actuele informatie: www.maranathakerkdenhaag.nl

EERSTE LEZING: Kolossenzen 3: 12-17 (NBG 1951)

Doet dan aan, als door God uitverkoren heiligen en geliefden, innerlijke ontferming, goedheid, nederigheid, zachtmoedigheid en geduld.

13Verdraagt elkander en vergeeft elkander, indien de een tegen de ander een grief heeft; gelijk ook de Here u vergeven heeft, doet ook gij evenzo. 14En doet bij dit alles de liefde aan, als de band der volmaaktheid. 15En de vrede van Christus, tot welke gij immers in één lichaam geroepen zijt, regere in uw harten; en weest dankbaar. 16Het woord van Christus wone rijkelijk in u, zodat gij in alle wijsheid elkander leert en terechtwijst en met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen zingende, Gode dank brengt in uw harten.

17En al wat gij doet met woord of werk, doet het alles in de naam des Heren Jezus, God, de Vader, dankende door Hem!

ZINGEN 'Als op 's levens zee' (Tel uw zegeningen)

Liedbundel J. de Heer 256

TWEDE LEZING Lucas 11: 9-13 (NBG 1951)

En Ik zeg u: Bidt en u zal gegeven worden; zoekt en gij zult vinden; klopt en u zal opengedaan worden.

10Want een ieder, die bidt, ontvangt en wie zoekt, vindt en wie klopt, hem zal opengedaan worden. 11Is er soms een vader onder u, die, als zijn zoon hem om een vis vraagt, hem voor een vis een slang zal geven? 12Of als hij om een ei vraagt, hem een scorpioen zal geven?

13Indien dan gij, hoewel gij slecht zijt, goede gaven weet te geven aan uw kinderen, hoeveel te meer zal uw Vader uit de hemel de heilige Geest geven aan hen, die Hem daarom bidden?

Persoonlijk woord bij 'Ik zie een poort wijd openstaan'

ZINGEN 'Ik zie een poort wijd openstaan'

Liedbundel J. de Heer 140

SCHRIFTUITLEG EN VERKONDIGING

ZINGEN 'Als ik maar weet dat alles hier' (Nader tot U)

Liedbundel J. de Heer 17

DE GAVEN EN GEBEDEN

MEDEDELINGEN

INZAMELING van de GAVEN

MUZIEK: 'Siciliano', Antonio Vivaldi (1676-1741)

VOORBEDEN en STIL GEBED

(uit: 'Bid om vrede, Huub Oosterhuis)

diaken: zo bidden wij:
allen: Heer, hoor ons gebed

ONZE VADER

Persoonlijk woord bij 'Wat de toekomst brengen moge'

SLOTLIED: 'Wat de toekomst brengen moge'

Liedbundel 1938 Gez 300A Liedboek 1973 Gez 293
Liedboek 2013 Lied 913

ZENDING en ZEGEN



SLOTMUZIEK Improvisatie
waaronder de UITGANGSCOLLECTE

Na afloop van de dienst is er gelegenheid elkaar te ontmoeten in de gemeentesaal bij koffie/ thee/limonade.

DE AGENDA

Na de dienst: in de hal/gemeentesaal zijn **loten** te koop voor de bazaar. Loten kosten € 2 per stuk, een boekje van vijf stuks kost € 10.

Zaterdag 31 augustus 10-12 uur Inleveren goederen voor de bazaar.

Vrijdag 6 september 14-19 uur Grote en gezellige bazaar.

Zaterdag 7 september 11-15 uur Grote en gezellige bazaar.

Zondag 1 september 10.00 uur. Gemeenschappelijke dienst in de Bergkerk, ds. Martine Nijveld. Geen dienst in de Maranathakerk.

Zondag 8 september 10.30 uur, ds. Martine Nijveld.

Zondag 15 september 10.30 uur, dienst met Bachcantate, ds. Erika van Gernerden.

Zondag 22 september 10.30 uur, kerkdienst in de Houtrustkerk (Oecumenisch Beraad Duinord). Geen dienst in de Maranathakerk.

Vakantie pastores

Ds. Axel Wicke is vanaf morgen weer bereikbaar.

Permanent: de kist voor de **voedselbank** staat in de hal.

Kerkdiensten zijn rechtstreeks en achteraf te beluisteren op Kerkmroep.nl of via de app Kerkmroep (voor iOS en Android).

Preken in de Maranathakerk zijn na te lezen op de website, onder 'Erediensten'.

Wijzer worden – gespreksavonden bij Prediker

In deze periode zijn we een aantal zondagen in de weer met het bijbelboek Prediker.

Op de eerste twee zondagen van augustus klonken Prediker 1 en 3 en bij de gezamenlijke dienst op 1 september horen we een deel uit Prediker 11 en/of 12. Als vervolg op deze diensten over Prediker bied ik ook vier avonden over dit bijbelboek aan. Elke avond lezen we een passage uit dit bijbelboek. Daarnaast horen we over de genoemde thema's wijsheid van mensen van nu.