

Ik kwam de overvloedige folders even ophalen

Laat ik hem meneer D. noemen. Hij heeft een bedrijf in het verspreiden van drukwerk, kranten en reclamefolders. Via de telefoon had ik kort met hem gesproken. Ja, ik kon de overvloedige voorjaarsfolders van de Maranathakerk komen ophalen.

De vierkleurenfolders waren de week ervoor verspreid als bijlage bij het Haagse weekblad Den Haag Centraal. Het is een blad met veel aandacht voor cultuur, kunst en maatschappelijke ontwikkelingen. Een blad voor betrokken burgers. Een ideale groep dus om in contact te brengen met het culturele en levensbeschouwelijke programma van de kerk. Bijna 10.000 folders leverden we aan. Voor de zekerheid iets meer dan nodig was. En omdat we tegen verspilling zijn, wilde ik de overvloedige exemplaren graag weer komen ophalen. Jammer als ze bij het oud papier zouden belanden.

De ontvangst door meneer D. op een bedrijventerrein aan de rand van de stad was hartelijk. Hij maakte koffie. Ik zag het doosje met de restanten al staan. En toen begon hij te vertellen. Ik moest weten dat zijn vrouw en hij gisteren de folders met grote interesse hadden gelezen. Wat een mooie kerk! Weet je wat, hadden ze gezegd, wat over is, gaan we gratis huis aan huis verspreiden in het Statenkwartier. Ik moest even met mijn ogen knippen.

Hij begon te vertellen. Veertig jaar geleden geboren op Sri Lanka, in een Tamil-familie. Op achttienjarige leeftijd gevlucht naar Nederland. Met zijn broer, die was doorgereisd naar Noorwegen. In Den Haag had hij dit bedrijf kunnen opbouwen. Van hindoe was hij christen geworden. Getrouwd, twee kinderen. Mooie auto. Ja, het ging hem gelukkig goed, 'dankzij Gods genade'. En uit dankbaarheid voor zijn nieuwe leven wilde hij nu graag iets voor de kerk doen.

Organiseert de Maranathakerk ook bijbelstudies, wilde hij weten. Uiteraard, zei ik. Maar later, op een vergadering, vroeg ik me hardop af, is dat wel zo? Op allerlei bijeenkomsten komt de Bijbel op tafel, maar is dat wat meneer D. bedoelt?

Gelukkig bracht dominee Axel Wicke uitkomst. Jaren geleden heeft hij een verdiepingscursus georganiseerd voor belangstellenden. Alle aspecten van het christelijk geloof werden besproken: de betekenis van bijbelverhalen, maar ook religie- en kerkgeschiedenis, en actuele vragen. Daarmee werd het een basiscursus die én breed én diep was. Weet je wat, zei Axel, ik ga zo'n cursus opnieuw aanbieden. Belangstellenden kunnen zich bij mij melden. E-mail: axel.wicke@betheldenhaag.nl, tel.: (070) 331 64 32.

Zo kan wellicht binnenkort bij voldoende deelname een nieuwe cursus starten.

Met dank aan meneer D.

Jan Goossensen

Uit: Wijkkrant, maart 2019.