

Activiteitenprogramma najaar 2018



bethel buurt-en-kerkhuis

Wat is er de komende maanden te beleven in Bergkerk, Maranathakerk en buurt-en-kerkhuis Bethel? Het staat allemaal in dit bewaarblad. Bewaar dit katern dus, hang het op het prikbord, geef het een plek naast de kalender of zet het in je agenda.

De activiteiten zijn verdeeld in zeven groepen: Jaarthema, Verdieping, Beleving, Vieren, Zorg voor elkaar, Ontmoeting en Jeugdwerk. We hopen dat er voor iedereen wat bij zit. Goede ideeën voor een volgend seizoen horen we natuurlijk graag.

Jaarthema - Later is allang begonnen

Dát is het jaarthema 2018-2019: 'Later is allang begonnen'. Een jaar lang willen we ons bezighouden met de vraag: Toekomstgericht leven? Hoe doe je dat?



Allerlei actuele vragen kunnen langskomen:

- Hoe zorgen we op een goede en duurzame manier voor onze aarde?
- Hoe leven we samen in ons land en in onze stad met alle veranderingen die er zijn?
- Wie zijn we en wie ben ik – en welke plek is er voor een ander?
- Hoe gaan we als kerk op weg naar de toekomst?
- Wat nemen we mee, wat is voor ons van blijvende waarde? En wat laten we los?
- En het koninkrijk van God, dat goede land, de ons beloofde toekomst: speelt dat voor ons een rol? Hoe geven we het gestalte? Of komt dat koninkrijk vanzelf?

De titel voor het jaarthema lenen we uit een lied van Harrie Jekkers en Klein Orkest over kiezen en verliezen, leven met onzekerheden, spelen op zeker, vertrouwen en verlangen. Over gisteren en morgen en over leven vandaag!

We herkennen er woorden in uit het boek van de profeet Jesaja: 'Zie ik ga iets nieuws beginnen, het ontluikt nú. Nu ontkiemt het – heb je het nog niet gemerkt?' (Jesaja 43, vers 19; zie ook lied 809 uit ons liedboek).

Als speciale jaarthema-activiteit willen we uitstapjes organiseren: excursies naar plekken waar de toekomst gloort. We denken dan bijvoorbeeld aan een bezoek aan een mooi groen initiatief in de stad, aan een pioniersplek van de kerk en aan een initiatief in onze stad waarbij mensen op een vernieuwende en creatieve manier omzien naar elkaar. Daarnaast organiseren we drie keer een 'Tafel van Hoop'. Aan deze tafel gaan mensen met elkaar in gesprek over wat bezighoudt én wat hoop geeft!

Nadere info over deze en vele andere (nieuwe en vertrouwde) activiteiten hebben we voor u op een rij gezet in het activiteitenoverzicht hieronder. Veel mensen zijn bij de organisatie ervan betrokken. En natuurlijk hopen we dat nog meer mensen eraan meedoen.

Dit katern kunt u eruit halen en bewaren. In de Wijkkrant van januari 2019 vindt u dan een activiteitenoverzicht voor de tweede helft van het seizoen. Daar gaan we tijdig over nadenken, want 'later is allang begonnen'!

Klaas Bruins, Martine Nijveld, Sity Smedinga, Axel Wicke

Excursie: Plekken waar de toekomst gloort

Op bezoek bij een pioniersplek: Leefgemeenschap Taste! in Delft.

De Protestantse Kerk in Nederland stimuleert het ontstaan van pioniersplekken. Pioniersplekken zijn nieuwe vormen van kerk-zijn. Deze nieuwe vormen zijn heel divers: in een café verhalen uit de Bijbel bespreken; een kledingruilwinkel; een leefgemeenschap; ouders die samen met hun kinderen eten, zingen en knutselen (kliederkerk); een klooster nieuwe stijl; een netwerk van jongeren... het kan allemaal. In het kader van het jaarthema organiseren wij een excursie naar één zo'n pioniersplek: Taste! in Delft.

Taste! is een groep van mensen die in God geloven en samen hun leven willen delen. Aan de Roland Holstlaan 751 vormen ze een leefgemeenschap in de dichtstbevolkte wijk van Nederland. De bewoners van de leefgemeenschap willen hun leven delen met elkaar en met mensen uit de wijk. Elke vrijdag wordt een gezellig koffiecáfé georganiseerd. Ook is de tuin beschikbaar voor de wijk (moestuin, vuurplaats en speelplek).

Iedere bewoner wordt gevraagd om zich minimaal een dagdeel per week in te zetten voor de buurt en een dagdeel voor de leefgemeenschap. Zie www.tastedelft.nl voor meer info.

Datum: vrijdag 21 september

We schuiven om 12.00 uur aan bij de lunch. Daarna is er tot een uur of drie gelegenheid om met de bewoners van de leefgemeenschap in gesprek te zijn, hun verhalen te horen en elkaar te inspireren.

Kosten: voor de lunch wordt een eigen bijdrage gevraagd.

Opgeven: is een must! bij ds. Martine Nijveld, me.nijveld@ziggo.nl of 070-779 07 24.

Het maximum aantal deelnemers is 25.

We gaan er samen heen met auto's of openbaar vervoer.

Excursie 'slimme senioren'

Maak kennis met het project 'de slimme senioren', waar een nieuwe generatie senioren (vanaf een jaar of 60) onder ogen ziet dat hun toekomst al is begonnen. Ze organiseren verbanden en initiatieven waarin het omzien naar elkaar nu en in de toekomst gestalte krijgt. Wat doen ze en hoe? Gloort hier toekomst voor meer ouderen? We gaan het horen en beleven.

Datum en tijd: zondag 4 november, om 16 uur

Locatie: Bethel, in het slimme seniorencafé

Opgeven: Klaas Bruins, 070-345 93 42, kbruins@stekdenhaag.nl

Tafels van Hoop

Om ons jaarthema 'Later is allang begonnen' vorm te geven, organiseren wij o.a. drie 'Tafels van Hoop'. Tafels van Hoop zijn oefeningen in delen. Aan deze tafel gaan mensen samen lekker eten en met elkaar in gesprek over wat bezighoudt én wat hoop geeft!

1e Tafel van Hoop met als thema: De kunst van het leven met beperkingen

Het gebeurt: dat je dingen eerder wel kon, maar nu niet meer. Je kunt niet meer werken, je hebt minder te besteden, je hebt voor iemand te zorgen waardoor je andere dingen op moet geven, het lopen, zien of horen gaat niet goed meer, hersenfuncties laten het afweten, een lichaam dat sterk was is broos, ziek of gehandicapt geworden, enz., enz. Vroeg of laat maken we het allemaal mee. En voor veel mensen is dat de realiteit van elke dag.

Bij deze Tafel van Hoop delen we ervaringen, beelden en verhalen die ons hoop geven, bemoedigen, de weg wijzen, weerbaarder maken bij het leven met beperkingen. U bent van harte welkom.

Datum en tijd: vrijdag 16 november, van 17-20 uur

Locatie: Bergkerk

Opgeven: graag voor 12 november bij Sity Smedinga, 06-37 35 97 51, sitysmedinga@gmail.com of Klaas Bruins, 070-345 93 42, kbruins@stekdenhaag.nl

2e Tafel van Hoop met als thema: Is dit alles?

Onze tweede Tafel van Hoop heeft als thema: 'Is dit alles?' over o.a. de wens om de hele boel achter je te laten. Weg met de zorgen, de verplichtingen, de dingen en de mensen die je benauwen. Is dit het nu (huisje boompje beestje)? Over vastzitten en opnieuw beginnen. Niet alleen relevant voor mensen die midden in een midlife crisis zitten... Van harte uitgenodigd.

Datum en tijd: vrijdag 18 januari, vanaf 18 uur

Locatie: Maranathakerk

Opgeven: graag voor 11 januari bij ds. Axel Wicke, 070-331 64 32, axel.wicke@betheldenhaag.nl of ds. Martine Nijveld, 070-779 07 24, me.nijveld@ziggo.nl

3e Tafel van Hoop met als thema: Je eigen weg gaan, je eigen keuzes maken

In het voorjaar van 2019. Verdere informatie volgt.

Gemeentereis naar de Deutsche Evangelische Kirchentag

WAS FÜR EIN VERTRAUEN
2. Könige 18,19



Het wereldwijd grootste christelijke evenement vindt om de twee jaar plaats in een Duitse metropool: de Deutsche Evangelische Kirchentag. In 2017 waren Berlijn en de Lutherstad Wittenberg aan de beurt, waar wij als kerkgemeente met een groep aan hebben deelgenomen. Deze reis smaakte niet alleen voor de deelnemers aan meer. Daarom wil ik met deze voor aankondiging polsen, hoeveel animo bestaat voor een nieuwe reis naar de volgende Kirchentag; die van 19 t/m 23 juni 2019 zal het plaatsvinden. Deze keer veel dichterbij, in Dortmund, onder het aan 1 Koningen 18:19 ontleende motto 'Was für ein Vertrauen' ('Wat een vertrouwen') Voor meer informatie zie www.kirchentag.de.

Kirchentage zijn geweldig om iets op te snuiven van de toekomst van kerk en wereld. Er komen honderdduizenden mensen bij elkaar. Ze kunnen dagelijks een keuze maken uit honderden kerkelijke, spirituele, culturele en politieke bijeenkomsten.

Mocht er voldoende animo zijn voor een nieuwe reis, dan zullen wij als Protestantse Wijkgemeente Den Haag-West met een afvaardiging naar Dortmund gaan, onder leiding van ondergetekende en Martine Nijveld. Geef dus graag jouw interesse door, ook al kan je nog niet definitief toezeggen. Als gemeentelid ingeschreven staan is geen voorwaarde. De deelnemers aan de laatste reis twee jaar geleden staan open voor vragen rond de reis en zullen graag over hun ervaringen vertellen. Deelname aan de Kirchentag (vijf dagen) zal ongeveer € 100 kosten. Vanaf 10 deelnemers laten wij de reis doorgaan, rond de jaarwisseling willen wij de knoop doorhakken. Tussen februari en de Kirchentag zelf zullen drie voorbereidingsbijeenkomsten plaatsvinden. Ik hoop dat velen zich aanmelden!

Data: 19 t/m 23 juni 2019

Locatie: Dortmund

Aanmelden: ds. Axel Wicke 070-331 64 32, axel.wicke@betheldenhaag.nl

Beleving



Zingen bij het jaarthema

Het jaarthema 'Later is allang begonnen' vraagt om het zingen van mooie liederen over de toekomst (die vandaag begint). In de Bergkerk gaan we een uur zingen op zondagavond 30 september. Het zingen wordt begeleid door Warner Fokkens en Christi van der Hauw, samen met de cantorij. Ds. Martine Nijveld praat alles aan elkaar door kort iets over elk lied te vertellen.

Datum en tijd: zondag 30 september, 19 - 20 uur (na afloop: koffie en thee)

Locatie: Bergkerk

Opgeven: is niet nodig!

BethelMuziekMatinee

Bij Bethel is de toekomstmuziek, dat mensen die het in het leven minder hebben getroffen en mensen die meer geluk hebben gehad in hun leven met en van elkaar genieten, al werkelijkheid. Dat is zeker zo bij de BethelMuziekMatinee. In 2018/2019 is er met allerlei muzikanten weer een mooi en gevarieerd programma tot stand gekomen.

Zaterdag 13 oktober van 13.30 - 16.30 uur tijdens de Parelroutemiddag: optredens van diverse muzikanten/zangers/zangeressen uit de buurt en koor 'De Buren'.

Zondag 21 oktober, 15 uur: Weet je nog van vroeger? - liedjes en melodietje uit de vorige eeuw door Muziektheater Briza, met o.a. wereldmuziek, dans, zang, klassiek, jazz, nostalgisch en multicultureel.

Zondag 18 november, 15 uur: Surpriseconcert door studenten Koninklijk Conservatorium Den Haag.

Zondag 16 december, 15 uur: Kerstconcert van koor 'De Buren', met diverse genres van kerstliederen.

Locatie: buurt-en-kerkhuis Bethel

BethelBuurtBios

Zin in Film, het cineastisch samenwerkingsproject tussen de Houtrustkerk en kerkgemeente Den Haag West, organiseert ook dit seizoen weer de BethelBuurtBios: Samen kijken we op een vrijdagavond een bijzondere film op een groot scherm in een tot gezellige buurt-bioscoop omgebouwde kapel van buurt-en-kerkhuis Bethel. Met na afloop een borrel en een goed gesprek. Over de zin van de net getoonde film, over wat wij hebben gezien, gehoord en gevoeld. Op het programma staan:

12 oktober: Demain / Tomorrow (Frankrijk 2015, 118 minuten)

Het klimaat is aan het veranderen en dat heeft verregaande, uiteenlopende consequenties op mensheid, natuur en planeet. Een groep vrienden reist de wereld door en documenteert concrete, boeiende en pragmatische oplossingen die zij op hun reis tegenkomen.

9 november 2018: Departures (Japan 2008, 131 minuten)

Daigo verliest zijn baan als cellist bij een orkest in Tokyo en keert samen met zijn vrouw terug naar zijn geboortedorp. Op zoek naar werk reageert hij op een advertentie voor "assistentie bij vertrekken". Tijdens de sollicitatie komt hij er echter snel achter dat dit niet om een functie in een reisbureau gaat. Indrukwekkende, fingevoelige film die zelfs uitvaartonderneemers tot tranen toe roert.

Tijd: deur open: 19.30 uur; aanvang van de films: 20 uur. December / januari: winterstop

Locatie: buurt-en-kerkhuis Bethel

Toegang: is gratis, bij de uitgang wordt een vrijwillige extree gevraagd als bijdrage aan de onkosten.

'Het verhaal spelen' - meedenkers en mee-spelers gezocht!

Tijdens de advent- en kerstviering voor ouderen hebben we in de afgelopen jaren het bekende kerstverhaal ook uitgebeeld. Dat willen we dit jaar weer gaan doen. Net als vorig jaar vind ik het leuk om het verhaal met elkaar te schrijven. Wie wil met mij meedenken om van het bekende kerstverhaal een verhaal te schrijven, dat we kunnen spelen? En natuurlijk zijn we dan ook op zoek naar spelers: Wie wil meespelen in het kerstverhaal tijdens de advent- en kerstviering voor ouderen in de Bergkerk?

Data en tijd: De schrijvers komen bij elkaar op 24 oktober, 30 oktober en 7 november in de werkkamer voorgangers in de Bergkerk, van 13.30 - 15 uur; met de spelers komen we bij elkaar op: 21 november, 28 november, 5 december en 12 december van 13.30 - 15 uur. De viering vindt plaats op 15 december om 11.00 uur in de Bergkerk.

Locatie: in een van de benedenzalen in de Bergkerk.

Opgeven: graag bij Sity Smedinga, 06-37 35 07 51, sitysmedinga@gmail.com

Muziek op de zondag voor Kerst

Op de late zondagmiddag voor Kerst staat de Maranathakerk open voor Hagenaars die willen genieten van sfeervolle kerstmuziek en die bekende liederen ook willen meezingen. Medewerking wordt verleend voor het Haagse kamerkoor 'De Byrds' met klassieke koorwerken. Organist Bert van Stam begeleidt de samenzang. Na afloop is er glühwein met krentenbrood.

Data en tijd: zondag 23 december, 17 - 18 uur.

Locatie: Maranathakerk

Toegang: gratis, collecte bij de uitgang.

Concerten Bergkerk

Koffieconcerten Warner Fokkens

Data en tijd: zondagen 9 september en 11 november 2018, om 11.30 uur.

Matineeconcerten Warner Fokkens

Het matineeconcert van zondag 7 is een Benefietconcert voor KiKa (Kinderkanker). Ook het koor Sing for Joy uit Maassluis zal haar medewerking verlenen.

Data en tijd: zondag 7 oktober en zaterdag 15 december 2018, om 15.00 uur.

Concerten Maranathakerk

Eens per maand, op de late zondagmiddag, staat de Maranathakerk open voor bezoekers die willen genieten van een klassiek concert op niveau. Het concert duurt een uur, van 17 tot 18 uur, en de toegang is altijd gratis. Bij de uitgang wordt een collecte gehouden ter bestrijding van de kosten.

Zondag 23 september: liederenprogramma door bariton Lieuwe de Jong. Hij wordt begeleid door pianist Alexander Artz.

Zondag 21 oktober: kamermuziek door het barokorkest Musica Poetica onder leiding van Jörn Boysen.

Zondag 25 november: concert voor hobo en piano. Hoboïste Allison Smith wordt begeleid door Annelies Dieudonné.



Lieuwe de Jong

Vieren

Avondgebed

met liederen uit Taizé in het buurt-en-Kerkhuis Bethel

Elke maandagavond luiden de klokken van buurt-en-kerkhuis Bethel om uit te nodigen voor een kort, meditatief avondgebed bij kaarsenschijn. Tijd om tot rust te komen, om aan te komen bij jezelf en bij God. Tijd voor een paar liederen uit Taizé, een lezing uit de Bijbel, stilte en gebed. Een eenvoudige viering zonder preek, open voor mensen van alle achtergronden, voor gelovigen, zoekenden en mensen die gewoon van samen zingen houden. Wie wil, kan er na nog blijven voor een kopje koffie of thee om gezamenlijk na te praten.

Datum en tijd: Iedere maandagavond, 19.30 uur

Locatie: buurt-en-Kerkhuis Bethel

Kalender bijzondere diensten

De eerste zondagen van de maand vieren we samen als wijkgemeente Den Haag-West in één van onze kerken. Vaak krijgen deze diensten ook een speciale invulling.

Zondag 2 september: Startzondag

Met de gezamenlijke dienst in de Bergkerk op zondag 2 september beginnen we aan het nieuwe seizoen. We beginnen om 10.00 uur met koffie en thee: een informele inloop om elkaar te begroeten! Om 10.30 uur begint de dienst, waarin het nieuwe jaarthema centraal zal staan. Na de dienst is er koffie en thee PLUS.

Zondag 7 oktober: Dienst voor jong en oud

Op zondag 7 oktober is er in de Maranathakerk een dienst voor jong en oud. Dat gaat vast weer een mooi feest worden!

Zondag 4 november: Anders Vieren

Zondag 4 november is er een Anders Vieren dienst. In dit soort diensten gaat alles wat anders dan anders. Dit keer duiken we spelend, zingend, schilderend in het verhaal van de Barmhartige Samaritaan. Zin om je aan te sluiten bij de werkgroep Anders Vieren? Neem dan contact op met ds. Axel Wicke of ds. Martine Nijveld.

Zondag 2 december: Groene dienst - met gelegenheidskoor

Zondag 2 december vieren we een 'groene dienst'. Deze eerste zondag van advent wordt voorbereid samen met onze werkgroep Groene Kerk Den Haag-West.

Voor deze dienst willen we graag, net zoals we voor de paaswake gedaan hebben, een gelegenheidskoor vormen. Organist Bert van Stam en ds. Martine Nijveld gaan op zoek naar een tweetal mooie groene liederen, die in deze dienst door dit koor ten gehore gebracht kunnen worden. Wie mee wil zingen, kan zich aanmelden bij me.nijveld@ziggo.nl.

De oefendata worden waarschijnlijk zaterdag 24 november en zaterdag 1 december van 13 - 14 uur in de Maranathakerk.

Maandag 24 december: Kinderkerst

Een mooie gebeurtenis elk jaar is het kerstfeest op de vroege kerstavond: 24 december om 19.00 uur. Vorig jaar was er een meespeel-kerstverhaal. Iedereen mocht meedoen als herder, schaap, Maria of wijze. En dit jaar? We weten het nog niet, maar gaan er graag iets moois van maken! Meer info? Of zin om aan te sluiten bij de voorbereidingsgroep?

Mail of bel met ds. Martine Nijveld, me.nijveld@ziggo.nl of 070-779 07 24.

Verdieping

Met de krant en Bijbel op tafel

Wat is het heerlijk om elke maand met een wisselende groep mensen rond de tafel te zitten en met elkaar te praten over onderwerpen in het nieuws, in het leven of in geloof die ons raken! We hoeven het niet met elkaar eens te zijn. We spreken er samen over en laten elkaar in onze waarde. U bent welkom om een keer of alle keren aan te schuiven aan deze tafel met koffie, de krant en de Bijbel.

Data en tijd: 5 september, 3 oktober, 7 november en 5 december, 10.30 - 12.30 u

Locatie: in de benedenzaal van de Bergkerk, toegankelijk via de buitentrapp of via de hoofdingang van de kerk.

Info: Sity Smedinga, 06-37 35 07 51, sitysmedinga@gmail.com

Symposium 'Heilige Ruimte'

De Maranathakerk is dit voorjaar tot gemeentelijk monument verklaard. Om dat te vieren wordt vrijdagmiddag 7 september een mini-symposium gehouden, met als thema 'Heilige ruimte'. Hoe belangrijk is het voor een stedelijke samenleving, dat er 'afgezonderde plaatsen' zoals kerken zijn, zogenaamde 'heilige ruimten'? Hoofdspreker is Claartje Kruijff uit Amsterdam, psycholoog en theoloog, beter bekend als 'theoloog des vaderlands'. Anderen zullen kort op haar betoog reageren. Verder is er veel muziek: van Bach tot Satie, muziek die de ruimte tot klinken brengt.

Datum en tijd: woensdag 7 september, 16 - 17 uur. Inloop vanaf 15.15 uur met koffie/thee en taart.

Locatie: Maranathakerk

Toegang: gratis

Leesclub!

Wie wil er nog bij?

Op een vrijdagmiddag eens per 6 weken komt een leesgroepje bij elkaar bij één van de deelnemers thuis. We proberen in onze boekenkeuze aan te sluiten bij het jaarthema. Afgelopen jaar begonnen we in 'Kwaliteit van leven. Het humanisme van Martin Buber' van Theo Witvliet. De groep komt in het nieuwe seizoen in september voor het eerst bij elkaar. Nieuwe deelnemers zijn van harte welkom!

Data en tijd: v.a vrijdag 7 september, 13.30 uur

Opgeven: 06-23 67 24 67 of jmkouwenberg@planet.nl

Info bij: Jan Kouwenberg (en/of ds. Martine Nijveld)

Rebible, ontdekking van vergeten verhalen

In het najaar bieden we als predikanten vier avonden aan over het boek Rebible van Inez van Oord. Inez van Oord is journaliste en bladenmaakster: ze bedacht onder andere het spirituele maandblad 'Happinez'. De Bijbel liet ze jarenlang dicht, maar in dit boek probeert ze de verhalen uit haar jeugd opnieuw te ontdekken. De tweede stem in 'Rebible' is die van haar oudere broer Jos, theoloog, emeritus predikant en verhalenverteller. Inez gaat in dit boek met haar broer in gesprek over de betekenis van een vijftiental bijbelverhalen. Zoals ergens in het boek staat: "Die verhalen zijn als een oeroud gebergte. Het is mooi om te graven en te spitten totdat je uitkomt bij iets wat er ook nu weer toe doet."

Axel Wicke en Martine Nijveld gaan deze herfst graag samen met u graven en spitten. We willen het boek bespreken op vier donderdagavonden:

donderdag 13 september, in de Bergkerk, met Axel Wicke (t/m blz. 77)

donderdag 27 september, in de Maranathakerk, met Martine Nijveld (blz. 78 - 133)

donderdag 11 oktober, in de Bergkerk, met Axel Wicke (blz. 134 - 181)

donderdag 8 november, in de Maranathakerk, met Martine Nijveld (blz. 182 t/m eind)

Tijd: 20 uur

Opgeven bij: ds. Martine Nijveld (me.nijveld@ziggo.nl) of ds. Axel Wicke (axel.wicke@betheldenhaag.nl)

En op woensdag 24 oktober kunnen we aanschuiven bij de lezing in de Maranathakerk: dan komen zus en broer van Oord meer vertellen!

Angst voor de zee

'Aan Zee' is de aantrekkelijke titel van een grote expositie dit najaar in het Gemeentemuseum, vol zonnige schilderijen. Maar in mythologieën en in Bijbelverhalen staat 'de zee' meestal voor alles wat slecht en gevaarlijk is. Er huizen monsters en je bent je leven er niet zeker. Het 'verlangen naar de kust' is in de westerse cultuur een tamelijk recent verschijnsel. De Haagse theoloog Rob van Essen duikt in de oude verhalen en legt uit wat de achtergrond is van de angst voor alles wat met de zee te maken heeft.

Data en tijd: woensdag 19 september, 14.30 - 16.30 uur.

Locatie: Maranathakerk

Toegang: gratis

Het godsbeeld van Vincent van Gogh

De schilder Vincent van Gogh spreekt nog altijd tot de verbeelding. Bezoekers staan in lange rijen voor het museum. Maar wat vaak onderbelicht blijft, is zijn continue zoektocht naar godskennis en zelfkennis. Hij werkte in zijn jonge jaren als lekenpredikant en bijbelcolporteur. De kunstenaar Jaap van Duyn heeft studie gemaakt van het godsbeeld van Vincent van Gogh en komt erover vertellen.

Data en tijd: woensdag 17 oktober, 14.30 - 16.30 uur.

Locatie: Maranathakerk

Toegang: gratis

Inez & Jos van Oord over hun 'Rebible'

Inez en Jos van Oord hebben de Bijbel herontdekt. Zij was hoofdredacteur van het populaire tijdschrift Happinez, hij was gemeentepredikant. Samen beschreven ze hun ontdekkingstocht in het boek 'Rebible'. Samen komen ze naar de Maranathakerk voor een lezing en gesprek.

Data en tijd: woensdag 24 oktober, 20 - 22 uur

Locatie: Maranathakerk

Toegang: € 8

Leerhuis: Schatten uit Handelingen, deel twee

Tijdens een week in Taizé werden vorig jaar zomer de Bijbelintroductions over het boek Handelingen gegeven en ik raakte weer diep onder de indruk: wat er voor wijze, vermakelijke en vooral ook grappige verhalen in dit Bijbelboek staan, verhalen waarover nooit wordt gepreekt en die weinigen kennen. Nadat wij afgelopen herfst verhalen uit de eerste helft van dit boek hebben gelezen en besproken, volgt dit seizoen deel twee, met (vooral) verhalen van de zendingsreizen van de apostel Paulus. Na een algemene inleiding in de ontstaansgeschiedenis van dit Bijbelboek zullen wij voor elke bijeenkomst (in totaal vijf woensdagen) een à twee verhalen lezen en op verschillende manieren bespreken.

Data en tijd: 7, 14, 21 en 28 november en 12 december, vanaf 20 uur

Opgeven: is mogelijk, maar niet verplicht

Locatie: Bergkerk

Leiding en informatie: ds. Axel Wicke, 070-331 64 32,

axel.wicke@betheldenhaag.nl

Godfried Bomans, wie kent hem nog?

Godfried Bomans, katholiek schrijver en radio- en tv-beroemdheid uit de jaren zestig, stond met zijn milde humor en relativiseringsvermogen in de schijnwerpers in een tijd dat de rooms-katholieke volkskerk van weleer snel verdampte. Voorzacht door Paul Casparie.

Data en tijd: woensdag 21 november, 14.30 - 16.30 uur

Locatie: Maranathakerk

Toegang: gratis

Honderd jaar na de Eerste Wereldoorlog

Honderd jaar geleden kwam er een eind aan de Eerste Wereldoorlog. Maar deze 'grote oorlog' heeft zijn sporen nagelaten in de hele twintigste eeuw, zelfs tot nu toe. De Haagse historicus Marcel Nonhebel stapt met grote passen door de geschiedenis en laat zien hoe de vrede van november 1918 tal van nieuwe conflicten en internationale complicaties heeft opgeleverd.

Data en tijd: woensdag 28 november, 20 - 22 uur

Locatie: Maranathakerk

Toegang: € 5

Zorg voor elkaar

Computerhelpdesk

Steeds meer wordt er vanuit gegaan dat iedereen maar overweg kan met computer, tablet of mobiele telefoon. Maar dat is natuurlijk niet zo, zeker niet als je er niet mee bent opgegroeid.

Bent u onzeker of onbekend op dit gebied, of wilt u meer kunnen, weet dan dat u hier terecht kunt met uw vragen. Vaak is het handig als u uw laptop, tablet of mobieltje bij u hebt.

Data en tijd: elke dinsdagmiddag 14 - 16 uur en donderdagmorgen 9.30 - 11.30 uur

Locatie: buurt-en-kerkhuis Bethel

Juridisch spreekuur – eerste hulp bij juridische vragen

Soms ontstaat er met een buur of een instantie een geschilpunt, waarbij je niet weet wat je rechten zijn of wat je er tegen kunt doen. Advocate Harma van der Heijde-Boertien is in principe elke derde dinsdagavond van de maand beschikbaar, om u een eerste advies te geven bij juridische vragen. Als u daar gebruik van wilt maken, mail of bel dan met Klaas Bruins, hij neemt dan contact op met Harma.

Data: elke derde dinsdagavond van de maand

Locatie: buurt-en-kerkhuis Bethel

Informatie: Klaas Bruins, kbruins@stekdenhaag.nl, 070-318 16 56

Ontmoeting

Buurtkoffie buurt-en-kerkhuis Bethel

Een uurtje koffie of thee drinken met andere buurtbewoners, elkaar leren kennen, gezelligheid beleven, soms ook lief en leed delen, een goed gesprek voeren of afspreken om samen iets te ondernemen: dat gebeurt allemaal bij de buurtkoffie. Het is een plek waar mensen elkaar gastvrij ontvangen en waar u zich gauw thuis zult voelen.

Data en tijd: iedere donderdag, 9.30 - 11.30 uur

Locatie: buurt-en-kerkhuis Bethel

Kosten: vrijwillige bijdrage

Creacub

Heerlijk bezig met je handen, een gezellige club van ouderen, uitsluitend vrouwen, die het heerlijk vinden om samen te knutselen en te handwerken. En daar hoort af en toe een leuk uitje ook bij: dat is de creacub. Misschien iets voor u? Kom eens langs om de sfeer te proeven.

Data en tijd: elke dinsdag van 10 - 12 uur

Locatie: buurt-en-kerkhuis Bethel

Kosten: € 1 per keer

Buurtkoffie Maranathakerk

Trek in een 'bakkie'? Ga op woensdagochtend gezellig koffie drinken in de Maranathakerk. Met bovendien op elke eerste woensdag van de maand levende muziek. Koffie en muziek zijn gratis.

Data en tijd: elke woensdag, 10 - 12 uur

Locatie: Maranathakerk

PraatMaal

In een ontspannen sfeer van een eenvoudige maaltijd gedachten uitwisselen en je mening verder vormen; een plek waar de soep er nooit zo heet wordt opgediend, dat je er niet van kunt eten. Dat zijn de kenmerken van de PraatMaal.

Data en thema's:

20 september: Generaties voor vrede!

Komt er hier nooit meer oorlog? Dat hangt er vanaf. Kunnen we vrede en wat er voor nodig is doorgeven aan volgende generaties? Vrede lijkt zo vanzelfsprekend, dat je er niets voor hoeft te doen. Maar waar vrede niet geleerd en onderhouden wordt, ontstaat ruimte voor een sluipend proces naar oorlog. Vrede moet je leren en doorgeven. Hoe gaat dat van generatie op generatie? Wat hebben we meegekregen van oorlog en vrede en op welke manier is dat aan ons merkbaar en geven we het door?

1 november: God in de supermarkt

Wat we vandaag kiezen in de supermarkt, bepaalt mede de toekomst van jezelf, mensen die het produceren en van de schepping. Kies je voor lekker, goedkoop, gezond, milieuvriendelijk, diervriendelijk en/of eerlijk voor de producent? Het palet aan keurmerken kan helpen, maar zorgt ook voor verwarring. Aan tafel horen van de keuzes van de kok en wisselen we hoe we met die keuzes omgaan. Speelt geloof hierbij een rol?

De workshop 'God in de supermarkt' gaat hierop door, helpt argumenten te begrijpen en verbindt deze met een helder ethisch kader. De workshop is aantrekkelijk door de afwisseling van informatie door fragmenten van actuele documentaires en websites, (niet al te zware) dialoog en onderling contact.



Tijd: 18 - 20 uur

Locatie: buurt-en-kerkhuis Bethel

Kosten: € 4, workshop € 4, beide € 8.

Opgeven: Leo van Driel, leo.vandriel@planet.nl of Klaas Bruins, kbruins@stekdenhaag.nl

Maaltijden Bethel

Andere, heel verschillende mensen leren kennen, contacten opbouwen, de gezelligheid van samen eten beleven, je op de duur gekend weten: dat kan bij de wekelijkse maaltijden bij buurt-en-kerkhuis Bethel. Bij de wekelijkse dinsdagmaaltijden wordt er vlees gegeten. Dat geldt ook voor de laatste vrijdag van de maand. De tweede en vierde donderdag van de maand is het menu vegetarisch.

Data en tijd: dinsdag wekelijks, laatste vrijdag van de maand, 2e en 4e donderdag van de maand, 18.00 - 19.30 uur

Locatie: buurt-en-kerkhuis Bethel

Opgeven: uiterlijk een dag van te voren bij maaltijden@betheldenhaag.nl, tel. 070-318 16 56.

Kosten: € 5 per driegangemaaltijd

Thee met gedichten

Twee middagen drinken we met elkaar een kopje thee – en lezen we er een paar goede gedichten bij. Poëzie kan woorden geven aan vreugde en verdriet, aan verlangen en zorgen, aan onze kleine en grote vragen. En zo nodigt samen gedichten lezen ook altijd uit tot gesprek. De gedichten zullen vast en zeker raken aan het jaarthema 'Later is allang begonnen'. Hoe zien wij ons later? En hoe is dat later allang begonnen? Wat nemen we mee en wat laten we los – op weg naar morgen?

Ik zorg voor de thee en voor de gedichten: van Huub Oosterhuis en Judith Herzberg tot Annie M.G. Schmidt. U hoeft geen verstand van poëzie te hebben om aan te sluiten. De komende data zijn in de middag, in januari start ik weer een serie gedichten lezen op de avond!

Data en tijd: dinsdag 13 november en dinsdag 27 november, 15 - 16.30 uur

Locatie: Bergkerk (via beneden ingang)

Begeleiding: ds. Martine Nijveld

Opgeven: graag! bij: me.nijveld@ziggo.nl of 070-779 07 24

Gemeentemaaltijd Maranathakerk

Op de tweede woensdag van de maand kan iedereen (ook buurtbewoners en niet-gemeentelieden) deelnemen aan de gemeentemaaltijd. Vanaf 17 uur is de kerk open voor een aperitief en om 18 uur gaan we aan tafel. De maaltijd, door vrijwilligers bereid, is inclusief toetje en koffie.

Data en tijd: elke tweede woensdag van de maand, vanaf 17 uur.

Locatie: Maranathakerk

Opgeven: middels intekenlijsten in de hal of telefonisch: 070-355 73 56 (Greet Leeuwendal)

Kosten: € 5, kinderen t/m 12 jaar € 2,50

De Vrome Freule

"Zeker is er meer tussen hemel en aarde! Maar daarvoor moet je toch niet naar de kerk!?"

"Waar kan ik gezellig over spiritualiteit en geloof praten, in de kerk is het gelijk zo serieus...?"

"Waar kan ik een predikant in mijn gewone leven ontmoeten?"

Deze en soortgelijke vragen deden 'De Vrome Freule' ontstaan, dé kroegavond met diepgang! Avonden om te kletsen, 'de' kerk, een predikant en anderen te ontmoeten, elkaar en misschien jezelf beter te leren kennen. Van borrelpraat tot diepgrondige discussies is alles mogelijk. Van levenskunstenaar tot flierefluiter, van barfly tot kerkmuis, van filosoof tot twitteraar – iedereen is welkom. Als je wilt, kan je een krantenartikel, een prent, een citaat uit een boek, iets wat je heeft geraakt of bezighoudt meenemen. Kom jij ook eens langs?

Data en tijd: elke 3e donderdag van de maand: 18 oktober, 15 november, 20 december 2018, 17 januari, 21 februari, 21 maart, 18 april en 16 mei 2019, vanaf ca. 20 uur

Locatie: Eetcafé De Freule, Fabrenheitstraat 558 (tegenover de HEMA)

Informatie: ds. Axel Wicke, 070-331 64 32, axel.wicke@bethelkapel.nl, twitter: @elziax, www.betheldenhaag.nl

Verhalencafé

Wie vertelt of luistert nou niet graag naar verhalen? Kinderen vertel je een verhaal voor het slapengaan. Als wij iets leuks meemaken, willen wij het doorvertellen. Onze herinneringen slaan wij op als verhalen. Kortom: Er is geen leven zonder verhalen! Onze schat aan verhalen is een kostbaar bezit en het is waardevol en ook heel erg leuk om daarbij stil te staan. Kom daarvoor naar het Verhalencafé!

Rond een onderwerp kunnen deelnemers verhalen uit hun verleden vertellen. Kort of wat langer, gemakkelijk of diepzinnig, meesterlijk of eenvoudig verteld, dat maakt niet uit. Neem graag een foto of voorwerp mee – en wie alleen wil luisteren is natuurlijk ook van harte welkom! Voor koffie, thee en gezelligheid is gezorgd. De volgende onderwerpen staan 2018 op het programma:

12 oktober 2018: "Later is allang begonnen!" Verhalen over de toekomst, over onze dromen en angsten.

9 november: "De een gaat in het vuur, de andere onder de aarde" Verhalen over uitvaarten.

14 december: "En toen was hij er ineens en waren wij met z'n drieën!" Verhalen over bevallingen.

Data en tijd: elke 2e vrijdag van de maand, 15 - 17 uur

Locatie: buurt-en-kerkhuis Bethel

Informatie: ds. Axel Wicke, 070-331 64 32, axel.wicke@betheldenhaag.nl, www.betheldenhaag.nl

Open Huis

Pareldag

Zaterdag 13 oktober: open huizen met muziek (Pareldag van de Flora- en Faunawijken)

Op deze dag stellen veel mensen uit de Vogelwijk en de Bloemen-, Bomen-, Heester- en Vruchtenbuurt (en nog een beetje daaromheen) hun huis open voor iedereen die nieuwsgierig is naar hun talenten of passies. Overal kunt u aantrekkelijke en interessante presentaties verwachten.

Ook als Bergkerk en buurt-en-kerkhuis Bethel wonen we in deze wijken en zijn we present op deze Pareldag. We zetten de deuren van onze huizen wijd open. Nadere info voor Bethel: zie elders.

Programma in de Bergkerk:

12.00 uur Haags Kleinkoor

12.30 uur Bergkerkcantorij o.l.v. Christi van der Hauw, begeleiding: Warner Fokkens

13.00 uur Haags Kleinkoor

13.30 uur Bergkerkcantorij

14.00 uur Orgelspel (Jan Keuzenkamp en Warner Fokkens)

14.30 uur Discant, dubbelkwartet

15.00 uur Orgelspel (Jan Keuzenkamp)

15.30 uur Discant, dubbelkwartet

Er zal ook een tentoonstelling zijn (waarschijnlijk rond liturgisch bloemschikken). Er kan een rondje kerk gedaan worden én er is gastvrijheid met koffie, thee, limonade en iets lekkers. Ook de opening van de Pareldag ('s ochtends) is dit keer in de Bergkerk. Maak uw eigen route, per fiets of lopend, en neem anderen mee naar Bergkerk en buurt-en-kerkhuis Bethel.

Meer info www.parelsvande floraenfaunawijken.nl

Open kerk met Allerzielen

De Haagse Gemeenschap van Kerken heeft het plan opgevat om op 2 november (Allerzielen) alle kerken open te zetten voor gemeentelieden en buurtbewoners: om een kaarsje aan te steken, een gesprek te hebben, een kopje koffie/thee te drinken. Als wijkgemeente Den Haag-West doen we graag mee aan dit initiatief. Concreet betekent dit dat Bergkerk, buurt-en-kerkhuis Bethel en Maranathakerk op die dag open zullen zijn van 15 - 19 uur.

Allerzielen is vanouds een gedenkdag uit de katholieke traditie. Maar de laatste jaren wordt het door veel meer mensen ervaren als een dag om stil te staan bij de mensen die ons zijn voorgedaan, bij mensen die we missen. Als kerk zijn we op die dag graag een Open Kerk.

Datum en tijd: vrijdag 2 november, 15 - 19 uur

Jeugdwerk

Crèche en Kindernevendienst

Voor kinderen tot 12 jaar. Met spel en knutselen wordt op speelse wijze het Bijbelverhaal van de zondag verwerkt. Op bijzondere feestdagen zoals Kerst en Pasen wordt er door de kindernevendienst aan een speciaal project van Kind op zondag gewerkt.

Data en tijd: elke zondagochtend tijdens de kerkdienst

Locatie: in Bergkerk en Maranathakerk

Rondje Zondag

Tot voor kort kwam Rondje Zondag elke eerste zondag van de maand bij elkaar. Vanaf het nieuwe seizoen houden jongeren vanaf 16 jaar contact met elkaar via een WhatsApp-groep voor incidentele activiteiten.

Wil je meedoen? Laat het weten via www.jeugdwerkdenhaagwest.nl

KidsTime-middag



Ontspannende activiteit voor kinderen in de basisschoolleeftijd met leuke dingen zoals spel, handenarbeid, Sinterklaasfeest of Kerst en eten met elkaar. Het is niet nodig om je op te geven; per keer kan je bekijken of je wilt komen. Je mag altijd iemand meenemen, want een KidsTime-middag is ook voor je vrienden en vriendinnen. Het kost € 2 per kind per keer. Wil je ook een uitnodiging hiervoor in je brievenbus? Mail dan je naam, adres en geboortedatum naar: info@jeugdwerkdenhaagwest.nl

Locatie: 't Valkennest in buurt-en-kerkhuis Bethel

Data en tijd: twee keer per maand op woensdag en zaterdag, van 17 - 19 uur

Informatie: voor de juiste data kijk op www.jeugdwerkdenhaagwest.nl

KidsTime-club

Ben je 8 jaar of ouder en heb je zin om leeftijdgenoten te ontmoeten, te knutselen of samen een spel te doen? Dan is de KidsTime-club misschien iets voor jou. Het lidmaatschap is € 2,50 per maand.

Data en tijd: elke vrijdagavond (behalve in vakanties) van 19 - 20 uur

Locatie: 't Valkennest in buurt-en-kerkhuis Bethel

TeenTime avond

TeenTime is een activiteit voor tieners vanaf groep 8 t/m 14 jaar op vrijdagavonden van 20 - 22 uur. Er is een WhatsApp-groep waarin de geplande avonden met elkaar worden afgesproken. Aan het begin van een seizoen worden alle tieners voor de eerste keer schriftelijk uitgenodigd.

Data en tijd: vrijdagavond, vanaf 20 uur

Locatie: 't Valkennest in buurt-en-kerkhuis Bethel

Informatie: voor de juiste data kijk op: www.jeugdwerkdenhaagwest.nl

