

Protestantse wijkgemeente Den Haag-West

Zondag 5 augustus, 11^e na Pinksteren, in de zomer

in de Maranathakerk

voorganger: ds. Martine Nijveld

organist: Lieuwe de Jong

koster: Ben Oosterheert

ouderling: Jan Goossensen

diaken: Hester Jansen

Spreuken

De zomertijd is een mooie tijd om eens een ander bijbelboek te lezen. Ik kies ervoor om op drie achtereenvolgende zondagen woorden te laten horen uit het bijbelboek Spreuken. Woorden van wijsheid voor alledaags gebruik. In deze gezamenlijke dienst lezen we de eerste elf verzen uit Spreuken 15. Andere spreuken klinken op zondag 12 augustus (Bergkerk) en op zondag 19 augustus (Maranathakerk). Een extraatje voor wie in deze zomerse dagen thuis zijn dus.

Kindernevendienst

Er is op deze zondag geen kindernevendienst. Maar natuurlijk zijn we blij als er kinderen in de kerk zijn. Zij kunnen aan de slag met de zomerwerkbladen, die het blad Kind op Zondag deze zomer onder onze aandacht brengt.

Onze Vader herzien

In Bergkerk en Maranathakerk bidden we het Onze Vader op andere wijzen. Daarom in deze dienst een derde versie van het Onze Vader – als een mogelijkheid om het gebed samen te bidden. Op de liturgie staat het Onze Vader afgedrukt uit de Nieuwe Bijbelvertaling, zoals die herzien is in 2018. Deze tekst verschilt op een paar puntjes van de tekst uit de NBV 2004.

IN STILTE komen we de kerk binnen

WELKOM en CALENDARIUM

AANVANGSMUZIEK Gavotte,
Matthew Camidge (1758-1844)

DE VOORBEREIDING

Aansteken van de kaarsen op tafel onder klokgelui

BEMOEDIGING en DREMPELGEBED

ouderling: Onze hulp is in de Naam van de Heer

allen: *DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT*

ouderling: Die de morgen ontbood
en het licht hebt geroepen

allen: *ZEGEN OOK ONS MET UW LICHT!*

PSALM 92, vers 1 en 2

'Waarlijk, dit is rechtvaardig...'

GROET:

voorganger: Vrede zij met u!

allen: *VREDE OOK MET U*

voorganger: Wenst elkaar de vrede!

(Als gemeenteleden geven we elkaar de hand en wensen we elkaar vrede toe)

SMEEKGEBED voor de nood van de wereld

voorganger: zo roepen wij:

Heer ontferm U

allen: *HEER ONTFERM U*

v. Christus ontferm U

a. *CHRISTUS ONTFERM U*

v. Heer ontferm U

a. *HEER ONTFERM U*

v. Ere zij God in de hoge

a. *EN VREDE OP AARDE*

VOOR MENSEN

VAN ZIJN WELBEHAGEN

LOFLIED (staande) 867

'Loof overal, loof al wat adem heeft...'

DE SCHRIFT

Bij het binnendragen van de bijbel

zingen wij in beurtzang

LIED 326

'Van ver, van oudsher aangereikt...'

vers 1: allen

vers 2: kanselzijde

vers 3: doopvontzijde

vers 4: kanselzijde

vers 5: doopvontzijde

vers 6: allen

LEZING uit het Eerste Testament: Spreuken 15:1-11

(Nieuwe Bijbelvertaling 2004)

¹Een vriendelijk antwoord doet woede bedaren, krenkende woorden wakkeren toorn aan.

²Uit de woorden van de wijzen spreekt een overvloed aan kennis,

uit de mond van dwazen komt alleen maar dwaasheid.

³De ogen van de HEER zijn overal, zowel de goeden als de kwaden houdt hij in het oog.

⁴Kalme woorden zijn een levensboom, een valse tong vernietigt de geest.

⁵Een dwaas veracht de lessen van zijn vader, wie berispingen ter harte neemt, is verstandig.

⁶Het huis van een rechtvaardige bergt talloze schatten, in wat een goddeloze voortbrengt, schuilt ellende.

⁷De woorden van de wijzen zaaien kennis, zo niet de geest van de dwazen.

⁸Het offer van de goddelozen is de HEER een gruwel, het gebed van de oprechten is hem welgevallig.

⁹De weg van de goddelozen is de HEER een gruwel, wie rechtvaardigheid nastreeft, heeft hij lief.

¹⁰Wie het rechte pad verlaat, wordt zwaar gestraft, wie berispingen verafschuwt, sterft.

¹¹De HEER doorgrondt de afgrond van het dodenrijk, hoeveel te meer het hart van de mensen.

LIED 190 uit Zangen van zoeken en zien



1. Naam die mij van meet af aan
als een ze - gen is ge - ge - ven,
als een waar - merk voor het le - ven,
kracht geeft om de weg te gaan.

2. Naam die mij voor onderweg
als een licht het spoor zal wijzen,
als de toetssteen van de wijzen
die de kwade raad weerlegt.

3. Naam die mij ten einde toe
vergezelt en leert vertrouwen
waarop zou ik anders bouwen?
Nooit ben ik uw letters moe.

ekst: Henk Jongerius muziek: Chris van Bruggen

LEZING uit het Evangelie: Marcus 7: 1-15 (Nieuwe Bijbelvertaling 2004)

⁷Ook de farizeeën en enkele van de schriftgeleerden die uit Jeruzalem waren gekomen, hielden zich in zijn nabijheid op. ²En toen ze zagen dat sommige leerlingen brood aten met onreine handen, dat wil zeggen, met ongewassen handen ³(de farizeeën en alle andere Joden eten namelijk pas als ze hun handen gewassen hebben, omdat ze zich aan de traditie van hun voorouders houden, ⁴en als ze van de markt komen, eten ze pas als ze zich helemaal gewassen hebben, en er zijn nog allerlei andere tradities waaraan ze zich houden, zoals het schoonspelen van bekers en kruiken en ketels -), ⁵toen vroegen de farizeeën en de schriftgeleerden hem: 'Waarom houden uw leerlingen zich niet aan de tradities van onze voorouders en eten ze hun brood met onreine handen?' ⁶Maar hij antwoordde: 'Wat is de profetie van Jesaja toch toepasselijk op huichelaars als u! Er staat immers geschreven:

"Dit volk eert mij met de lippen,
maar hun hart is ver van mij;
⁷tevergeefs vereren ze mij,
want ze onderwijzen hun eigen leer,
voorschriften van mensen."

⁸De geboden van God geeft u op, maar aan tradities van mensen houdt u vast. ⁹En hij vervolgde: 'Mooi is dat, hoe u Gods geboden ongeldig maakt om uw eigen tradities overeind te houden! ¹⁰Heeft Mozes niet gezegd: "Toon eerbied voor uw vader en uw moeder", en ook: "Wie zijn vader of moeder vervloekt, moet ter dood gebracht worden"? ¹¹Maar u leert dat iemand tegen zijn vader of moeder mag zeggen: "Alles wat van mij is en voor u van nut had kunnen zijn is *korban*" (wat 'offergave' betekent), ¹²'waarmee u hem niet toestaat nog iets voor zijn vader of moeder te doen, ¹³en zo ontkracht u het woord van God door de tradities die u doorgeeft; en u doet nog veel meer van dit soort dingen.' ¹⁴Nadat hij de menigte weer bij zich had geroepen, zei hij: 'Luister allemaal naar mij en kom tot inzicht. ¹⁵Niets dat van buitenaf in de mens komt kan hem onrein maken, het zijn de dingen die uit de mens naar buiten komen die hem onrein maken.' -

LOFZANG

muziek: Arie Eikelboom



a. U komt de lof toe, U het ge-zang,
U al-le glo-rie, o Va-der, o Zoon,
o hei-li-ge Geest, in al-le eeu-wen der eeu-wen.

PREEK

LIED 849

'Zoek de wegen van de wijsheid...'

DE GAVEN EN GEBEDEN

MEDEDELINGEN

INZAMELING van de GAVEN

Muziek Improvisatie slotlied

VOORBEDEN en STIL GEBED

diaken: zo bidden wij:

allen: **HEER, HOOR ONS GEBED!**

Samen bidden we het ONZE VADER:

Onze Vader in de hemel,
laat uw naam geheiligd worden,
laat uw koninkrijk komen,
laat uw wil gedaan worden
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons vandaag het brood
dat wij nodig hebben.
Vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij vergeven
wie ons iets schuldig is.
En breng ons niet in beproeving,
maar red ons van het Kwaad.
Want aan u behoort het koningschap, de macht
en de majesteit tot in eeuwigheid. Amen.

(versie Nieuwe Bijbelvertaling, herzien 2018)

SLOTLIED (staande) 834

'*Vernieuw Gij mij, o eeuwig licht!...*'

WEGZENDING en ZEGEN

allen: Amen

SLOTMUZIEK Voluntary in A

William Selby (1738-1798)

waaronder de UITGANGSCOLLECTE

Na afloop van de dienst is er gelegenheid elkaar te ontmoeten bij een kopje koffie/ thee in de Gemeentezaal.

Voor wie iets te lezen zoekt in de zomertijd: Rebible

In het najaar bieden we als predikanten vier avonden aan over het boek Rebible van Inez van Oord. Inez van Oord (1958) is journaliste en bladenmaakster: ze bedacht onder andere het spirituele maandblad 'Happinez'. De tweede stem in 'Rebible' is die van haar oudere broer Jos (1948), theoloog, emeritus predikant en verhalenverteller. Inez gaat in dit boek met haar broer in gesprek over de betekenis van een vijftiental bijbelverhalen. Zoals ergens in het boek staat: "Die verhalen zijn als een oeroud gebergte. Het is mooi om te graven en te spitten totdat je uitkomt bij iets wat er ook nu weer toe doet."

Axel Wicke en Martine Nijveld gaan dit boek graag met u bespreken op 4 donderdagavonden (13 en 27 september, 11 oktober, 8 november): samen graven en spitten!

Graag brengen we het nu al onder de aandacht: voor wie wat te lezen zoekt voor de zomertijd!

En op woensdag 24 oktober kunnen we dan aanschuiven bij de lezing in de Maranathakerk: dan komen zus en broer meer vertellen!

DE AGENDA

Woe 8 aug, 10-12 uur: Buurtkoffie

Zo 12 aug, 10 uur: Eredienst – Heilig Avondmaal
Bergkerk, ds. Martine Nijveld

Zo 12 aug, 10.30 uur: Dienst van Schrift en Tafel
Maranathakerk, ds. Nicole Pronk

Za 18 én 25 aug, 10-12 uur: inleverdag voor Bazaar

Na afloop van de dienst zijn loten voor de bazaar verkrijgbaar

Vrijdag 31 augustus 14.00 uur begint

de tweedaagse bazaar en snuffelmarkt

in de Maranathakerk. De gezelligste bazaar van Den Haag! U kunt er terecht voor goede kleding, boeken (cultuur, kunst, historie, literatuur), brocante, speelgoed, schilderijen, klein huisraad, keukengerei. Verder kunt u uw geluk beproeven bij het rad van avontuur. En vergeet de loterij niet (2 euro per lot): prijzen zijn dinerbonnen van goede restaurants, met als hoofdprijs een fraaie stadsfiets, geleverd door Beer fietsen in de Weimarstraat. Wie even wil uitrusten, kan op de bazaar terecht voor koffie, taart, saté, vis en broodjes. De bazaar sluit om 19.00 uur. Op zaterdag 1 september is de bazaar geopend van 11 tot 15 uur.

Dit is een gezamenlijke dienst van

wijkgemeente Den Haag-West

(Maranathakerk, Bergkerk, buurt-en-kerkhuis Bethel).

Wilt u lid worden van onze gemeente of op een andere manier uw betrokkenheid tonen?

De ambtsdragers van vanmorgen staan u graag te woord. Ze zijn er ook voor u als u vragen hebt of gewoon wat door wilt praten over de dienst.

Wilt u de dienst nog eens beluisteren:

dat kan via www.kerkomroep.nl of de app.

En wilt u de preek nalezen of downloaden:

www.maranathakerkdenhaag.nl/erediensten/