

## Overdenking

Het Licht dat doorbreekt in de wereld, daar was ik al langer mee bezig. Dat was ook het thema van de advent en kerstviering vorige week. Het licht breekt op twee manieren door de duisternis heen. Van boven naar beneden en hier beneden naar alle kanten toe.

Soms zie je een afbeelding van de ster boven Bethlehem die met een grote lichtboog komt aanvliegen en boven Bethlehem blijft hangen. Van verre zichtbaar, een groot Licht. Dat wil zeggen, dat er iets groots gebeurd is, iets dat alle mensen zouden moeten kunnen weten en zien.

Dat was ook wat de engelen deden: zij jubelden het uit: eer aan God en vrede op aarde voor alle mensen die Hij liefheeft.

Het gaat om boven en beneden.

Boven, beneden?

Situeer ik daarmee God boven en wij mensen hier beneden?

Is God boven? Is God hier beneden?

Wie is God, die wij de Eeuwige, de Nabije, de Onnoembare, noemen?

Ook noemen we hem Koning, Redder, Herder, benamingen met meer menselijke eigenschappen.

Wie is God? Is God alles?

Wie is God, Wie is Jezus, wie is de Geest?

Als ik dit nu aan jullie zou vragen, zou ik heel verschillende antwoorden krijgen.

Soms vragen mensen aan mij en misschien ook wel aan jullie: jij gelooft in God, jij bent opgevoed met God, vertel mij eens wie is God?

Is er een pasklaar antwoord op deze vraag?

Blijkbaar niet, voor mij in elk geval niet.

Door de eeuwen heen zijn mensen er druk mee om te ontdekken wie God is.

God is God en Hij heeft zich bekend gemaakt in de verhalen van God en mensen in de Bijbel.

Daarin lees ik, hoor ik, los van of voorbij de letterlijkheid van de verhalen wie Hij is.

Hij zegt: Ik ben die ik ben

Hij is wie Hij is, is er altijd,

Ik hoef Hem niet met mijn menselijk brein te bevatten

Want Hij is.

En Hij heeft de mens en de schepping lief en acht deze met alles wat daarin is hoog.

En wil het goede, het licht voor ons alle mensen.

En daar put ik vertrouwen uit.

Met de komst van Jezus doorklieft God opnieuw de donkerte van het bestaan van mensen. Dat had Hij al diverse malen gedaan, kijk maar naar de uittocht uit Egypte.

Met het leven en werken van Jezus hebben wij mensen meer handvaten gekregen om het leven met elkaar lichter te maken.

God die met Jezus zo naar ons toegekomen is, zodat wij lichtdragers zijn.

Voor onszelf, voor onze naasten, en in steeds wijdere kringen om ons heen.

Daarmee is het lijden niet de wereld uit. donkerte was er in de tijd van Jesaja,

De mensen in de tijd van Jesaja droomden van een lichter bestaan.

Zo ook in de tijd van Jezus

Zo ook nu!

Mensen lijden aan het donkere van hun leven, aan de donkerte van de tijd

maar dat niet alleen

Soms zijn we het zicht op het Licht en de lichtheid van het bestaan even kwijt.

Soms wordt dat licht je weer even door een ander aangereikt

Soms doorklieft je je eigen donkerheid door zelf een licht te zijn voor anderen.

Dan kom je los van je verstarring, je vastzitten in je eigen cocon, of de stress van studie of werk

En komt er zicht op de Eeuwige, en op de ander

Toen daar in Bethlehem twee jonge mensen niet vrijwillig op reis, omdat de grootmacht wil weten hoe groot zijn rijk wel niet is.

Konden niet doen wat ze graag hadden willen doen: hun eigen leven op bouwen.

En daarbij was Maria iets groots overkomen.

Zij wist dat van het kindje dat zij verwachten grote dingen verwacht konden worden. Maria bewaarde die schat van wijsheid in haar hart

En Jozef nam grootmoedig zijn aandeel op zich en was man en vader!

Maar zie ook:

De herbergier die misschien wel expres het warmste plekje bewaard had voor laatkomende jonge mensen.

En stoere herders die begrepen dat er in de geschiedenis iets groots aan het gebeuren was en zich lieten vertederen door het zien van het kindje

En daarbij of daarboven: De engelen die verkondigden: Eer aan God in de hoogste hemel en vrede op aarde voor alle mensen.

Zo wordt boven en beneden met elkaar verbonden.

Nu een 16 jarige die niet aarzelt bij het zien van een oude vrouw die gevallen is op de rails, en doet.

Nu, mensen die vandaag en morgen niet alleen kerstmaaltijden klaar maken voor eigen familie, maar voor velen.

Jesaja leerde ons dromen, Jezus leert ons zijn en doen!

Het Licht doorklieft de donkerheid

Amen