

Startzondag 2017



'Leven met verschil'

**Protestantse wijkgemeente Den Haag-West  
op zondag 1 oktober 2017  
17<sup>e</sup> zondag na Pinksteren – herfsttijd**

## welkom

Welkom in deze dienst op de startzondag.

Een dienst waarin we ons jaarthema neerzetten:

'Leven met verschil'.

Dat doen we met heel veel muzikale talenten uit ons midden.

Geweldig dat er zoveel meewerken.

En dus klinkt er muziek en zang in allerlei soorten en maten.

We horen na de dienst graag

waar u kromme tenen van kreeg,

waar u van genoot,

en hoe u met dat verschil leeft...

Wij zijn allemaal anders,

we lopen in kerk en samenleving tegen de verschillen aan.

Hoe leven we ermee?

Leven met verschil,

een thema dat genoeg stof biedt

voor een jaar tijd.

En vandaag starten we

met een speciaal welkomstwoord

aan u en jullie allemaal, allemaal verschillende mensen:

Een speciaal welkom

voor mensen die zingen als Pavarotti

en voor hen die stil voor zich uit murmelen...

Voor mensen die grootgebracht zijn met muziek

en voor mensen die vals en hard boven iedereen uit zingen.

Een speciaal welkom voor wie roomser is dan de paus

en voor wie voor het laatst in de kerk kwam met kerst tien jaar geleden.

Een warm welkom voor hen die 60-plus zijn, maar nog niet volwassen,

en ook aan ieder die door het leven vroeg wijs is gemaakt.

Welkom aan vegetariërs, junk-food eters, links of rechts, student, huisman, werkzoekend,

net wakker of al uren op, orthodox of vrijzinnig, ietsist of moslim, druk of relaxed, opvallend, onopvallend.

Hartelijk welkom als je vandaag popelde hier te komen of ook

als je eigenlijk geen zin had om uit je bed te komen.  
We verwelkomen pelgrims, toeristen,  
zoekers, twijfelaars, zekerweters,  
mensen die lachend over de drempel kwamen,  
mensen die wel wat bemoediging kunnen gebruiken,  
zangers en zwijgers, u en jou!  
Welkom!

## OVERDENKING

Psalm 150 is de laatste psalm in het boek van de psalmen.  
De laatste, maar zeker niet de minste.  
Het is de meest uitbundige lofzang.

Telkens al is de lofzang  
aangeheven in het psalmenboek,  
maar nu houdt men  
niet op met  
loven...  
Het is een schitterende finale  
van het boek.

Halleluja, daar begint en eindigt het mee,  
loof de Eeuwige, God alle eer.  
En tussen die twee halleluja's in  
volgen de oproepen elkaar op: zing voor de Eeuwige,  
klap in je handen, dans, maak muziek,  
speel, zing, dank! Wat een uitgelatenheid!

Karel Eykman  
zegt het in zijn hertaling  
van de psalmen voor kinderen zo:  
*En nu allemaal:*  
*van je soli deo in de gloria,*  
*van je hela hola halleluja!*  
*Juich voor God zo hard je kan.*

Bijzonder dat het psalmenboek  
eindigt met een oproep,  
psalm 150 is dus niet zozeer een afsluitend woord,  
een slotwoord, een einde,  
veelmeer is een open einde, een begin,  
we worden uitgenodigd om mee te doen,  
ons leven een lied voor de Eeuwige.

Natuurlijk moeten we vandaag stilstaan  
bij alle muziekinstrumenten,  
die in de psalm genoemd worden:  
de inventaris van een muziekschool komt langs,  
een orkest kan ermee gevuld...

Psalm 150 noemt harpen en fluiten, trommels en trompetten.  
In andere vertalingen wordt het weer anders weergegeven en hoor je van  
hoorn, ramshoorn en fluit, van harp en lier, tamboerijn, bekkens en cymbalen...

En Eykman brengt er saxofonen en trombonen, gitaren en kornetten,  
klarinetten en trompetten in...  
En zo hoor je de veelkleurigheid...

Er zitten instrumenten bij,  
die flink wat herrie kunnen maken,  
opgetogen zijn,  
passen bij feest en optochten..

Maar ook instrumenten,  
die ingetogener zijn, harp en citer,  
intiemer, passend bij stille tijden in je leven, bij verdriet,  
bij weemoed, bij klagen en smeken...

Zoveel mensen hebben de ervaring opgedaan  
dat bij vreugde en verdriet juist muziek  
je gevoelens verwoorden kan.

Er zitten instrumenten bij die passen bij gedenken, bij plechtige momenten,  
ramshoorn, trompet...  
Instrumenten die geschikt zijn voor protestdemonstraties,  
bekkens en cimbalen...

Instrumenten voor de verschillende tijden van ons leven.  
Bij de verschillende dingen die we doen,  
die we meemaken...

Het ene instrument is  
meer klassiek, plechtig, voornaam, artistiek,  
het andere instrument  
meer speels, lichtvoetig, volks...  
Geen elitair onderscheid maakt de psalm,  
geen meer minder beter slechter:  
alles waar muziek in zit,  
mag meedoen...  
Zoals je ook muziek kunt maken  
met stoffer en blik, met wc-rollen gevuld met rijst,  
en met een pollepel en een pan.  
En misschien slaan juist die  
laatstgenoemde instrumenten wel de maat  
in het koninkrijk van God...  
Gaan zij voorop!

Psalm 150  
is één en al uitnodiging om mee te doen.  
Ieder op de eigen wijze,  
op eigen toon, met het eigen geluid.  
En als dan zoveel mensen meedoen,  
kan het niet anders of je loopt ook tegen de verschillen aan:  
verschillen in smaak,  
in wat je vindt dat hoort/past in een eredienst,  
verschillen in achtergrond en opleiding, geloven, leeftijd,  
maatschappelijke positie -  
tussen harp en tamboerijn,  
tussen elektrische gitaar en klavecimbel,

tussen orgel, oed en djembé  
kan een wereld van verschil liggen.  
Of misschien kun je beter zeggen:  
daar ligt een wereld aan verhalen tussen.  
En dus is psalm 150  
ook een uitnodiging tot gesprek.  
Om dat andere geluid te horen.  
Die andere toon.  
Om die ander te leren verstaan.  
Gesprek waar allerlei activiteiten in het nieuwe seizoen  
de mogelijkheid voor bieden.  
De wijkkrant van september staat er vol mee.

Dit jaar dagen we u speciaal uit  
om mee te doen aan een leven met verschil groep.  
Gespreksgroepen om anderen,  
die van jou verschillen, beter te leren kennen.  
Vier groepen willen we vormen,  
steeds rond een kenmerkend verschil.  
Verskil in geloven, leeftijd, leefsituatie, maatschappelijke positie.  
Samenkomen en dan elkaars verhalen horen.  
Elkaar verrassen, elkaar verrijken.  
En zo samenwerken  
aan gemeenschap, aan samenleven.  
We geloven erin!

Op de markt ná de dienst  
kunt u er meer over horen: bij de tafel van de predikanten en kerkelijk werkers.

En eerst en vooral is  
psalm 150 een uitnodiging  
om gewoon maar samen  
muziek te maken en te zingen...  
Het kan niet anders  
of dan licht iets  
op van de wereld waar wij naar op weg zijn! Halleluja. Amen.