

Overdenking Paasochtend 2017

De boodschapper van de opstanding is een jongeman in het wit gekleed

Marcus neemt ons mee het lege graf in. Jezus, het lichaam van Jezus, ligt er niet meer.

Rechts in het graf, zit een jongeman in het wit gekleed.

Rechts heeft hier de betekenis van de goede kant

In het wit gekleed: Hij verteld een hemelse boodschap.

Een goede hemelse boodschap: een boodschap van God aan de drie vrouwen.

Het zijn de vrouwen die al die drie jaar gezorgd hebben voor Jezus

Zij zijn het die als eerste de boodschap van de opstanding horen.

In hun zorgen voor Jezus hebben ze heel dicht bij Hem gestaan!

Zoals zo vaak gebeurd; als er iets schokkends gebeurd hoor je niet alles.

Zo ook hier.

De drie vrouwen: Maria uit Magdala, Maria de moeder van Jacobus, en Salome

hebben het lichaam van Jezus niet kunnen balsemen voordat Jezus begraven werd.

Ze stonden wel op een afstand te kijken, maar het was waarschijnlijk te gevaarlijk was om dichterbij te komen.

Ze hebben gezien wie Jezus begraven heeft en waar Hij begraven is.

En nu, in alle vroegte, gaan ze heel stil naar het graf, om toch het lichaam van Jezus te balsemen. Ze voelen dat als hun taak, zo kunnen ze nog even heel dicht bij Hem zijn....

Als ze tenminste die grote steen weg kunnen rollen...

Vol van verdriet, en angst komen ze bij het graf aan.

De weggerolde steen geeft geen opluchting, maar nog meer angst,

Zou het lichaam van Jezus nu ook nog gestolen zijn?

De jongeman ziet drie verschrikte, verbijsterde, bange vrouwen het graf binnen komen.

Wees niet bang, is het eerste dat de jongeman zegt: want Hij heeft een andere boodschap dan de vrouwen verwachten.

Wees niet bang... .ze zijn wel bang, en verdrietig en misschien ook wel boos!

Het klopt, het lichaam van Jezus is er niet, maar het is niet gestolen, zoals ze dachten.

Hij is opgestaan uit de dood. De dood heeft niet het laatste woord.

Het is niet zo dat Hij bij jullie weg is. Hij is er nog! (maar dan anders, denken wij er gelijk bij, omdat wij weten hoe het verder gaat)

De jongeman in het wit zegt verder: Hij is niet hier, maar zeg tegen de leerlingen dat Hij hen voorgaat naar Galilea, daar zullen ze Hem zien.

En daar lieten we onze lezing stoppen, om het Halleluja te kunnen zingen . maar er komt nog een vers achteraan.

We zongen: Verheug u allen, want de Heer is waarlijk verreezen! Laat ons juichen en zingen.

Dat juichen en zingen konden de vrouwen nog niet.

De boodschap van de jongeman kwam nog niet aan:

Ik lees het laatste vers uit de lezing:

De vrouwen gingen naar buiten en vluchten bij het graf vandaan,
Want ze waren bevangen door angst en schrik
Ze waren zo geschrokken dat ze tegen niemand iets zeiden.

De vrouwen hebben iets meer tijd nodig om het goede nieuws te kunnen bevatten.

De angst snoerde hun keel dicht . Opgestaan uit de dood, dat is voor hen op dit moment niet te bevatten.

Elke keer weer treft me de menselijke kant in de verhalen in de Bijbel.

In het verdriet, in de angst, in de heftige dingen die er gebeuren dringt niet alles gelijk tot je door.
Of, je beleeft het wel, maar je kunt het je later niet herinneren.

De vrouwen hebben heus de geruststelling van de jongeman gehoord, maar het duurt nog iets langer voor het indaalt.

Wees niet bang, dat klonk ook in de Jesaja lezing en op cruciale plekken heeft Jezus het bij leven ook gezegd.

Angst, schrik, verdriet zijn natuurlijk menselijke reacties nadat je iets erg is overkomen, of als er in de samenleving, in de wereld iets ergs gebeurd.

We zijn geschokt als we keer op keer horen, of zien dat er ergens in de wereld een terreur aanslag is geweest.

Natuurlijk ben je bang als je wacht op een uitslag na een onderzoek.

Ook Jezus was bang toen Hij gevangen genomen werd en wist dat hij moest gaan sterven. Die menselijke kant wordt beschreven.

Het wees niet bang heeft betrekking op een diepere laag in je zijn.

Weet je geborgen ten diepste in God,

Hij heeft je bij je naam geroepen, je bent van Hem!

In Hem ben je ten diepste geborgen.

Ook in je angst en verdriet is dat een diepere laag in je zijn.

En daar mag je in verblijven.

De jongeman in het wit zei: Hij gaat jullie voor naar Galilea.

Galilea, de thuis basis van de leerlingen en ook van deze vrouwen

Je keert terug naar je eigen bestaan. Naar je bron.

En Hij is je al voorgegaan. Hij blijft bij je

Het is niet zo dat met de dood het over en uit is,

Hij was er bij, Hij is bij je en blijft bij je. Hij die is, de was en die komen zal.

Jezus is in God hun diepe bron van het bestaan, de grond waarop en van waaruit ze leven.

De boodschap van de jongeman in het wit: Ga terug naar je bron, daar is Hij

En dan eindigt deze lezing niet met een zwijgen,

Als de boodschap diep is doorgedrongen, als Jezus aan Maria uit Magdala is verschenen, stroomden de woorden uit haar mond!

In Hem blijven, dan blijft het halleluja klinken

Amen